

Informatie PaKaN!



Nieuwe koers jeugdwerk

Afgelopen jaren waren er op het gebied van tienerwerk/jeugdwerk minder activiteiten dan we zouden willen. Met de komst van de jeugdwerker en het bijhorende projectplan komt daarin verandering. Er is binnen PaKaN! de keuze gemaakt om 'onderaan' te starten met het opbouwen van het 'nieuwe' jeugdwerk. We willen investeren in de jongste groepen (12+) om van daaruit verder te kunnen bouwen. Vanuit die visie zullen we vanaf het seizoen 2018-2019 starten met een aantal nieuwe en vernieuwde activiteiten.

Relatiegericht werken

PaKaN! heeft zichzelf ten doel gesteld om de relatie aan te gaan met de jeugd. Wij willen de jeugd (beter) leren kennen door hen te ontmoeten. Daarnaast is het onze wens dat de jongeren elkaar ontmoeten en dat er langzaam maar zeker een groep ontstaat die God, elkaar en zichzelf beter leren kennen. Door mee te doen aan één of meerdere van onderstaande activiteiten wordt gebouwd aan de relatie.

De activiteiten worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van PaKaN! Zijn er vragen dan kan contact worden opgenomen via de mail: pakan@pkn-ommen.nl.

De hieronder genoemde tijden zijn onder voorbehoud. De juiste tijden zullen te zijner tijd in Kerkvensters, op de beamer of via een uitnodiging kenbaar worden gemaakt.

10erClub

De 10erClub is een vervolg op club N-joy en de WiKiclub. Met de opzet van de 10erClub willen wij een plek creëren voor tieners waar ze zich gezien voelen. Een veilige plek waar ook ruimte is voor een goed gesprek. Er zullen leuke activiteiten georganiseerd worden door de leiding die een voorbeeld in hun geloof wil zijn voor de tieners.

De 10erClub is voor jongens en meisjes van de 1e en 2e klas. De kosten zijn € 1,- per keer.

De 10erClub wordt één keer in de twee weken gehouden op de vrijdagavond van 19.00 – 20.30 uur in De Kern. Noteer de volgende data alvast in jullie agenda: 28 september, 12 oktober, 9 november, 23 november, 7 december, 21 december, 18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart en 12 april.

Tienerdienst

Er wordt gezegd dat de kerkdienst op de zondagochtend bedoeld is voor iedereen, maar we missen de tieners in de kerk. Daarom zullen we het nieuwe seizoen starten met een Tienerdienst. Niet geheel vreemd voor ons, want in het verleden werd dit ook georganiseerd. Wij zijn van mening dat het nu de tijd is om dit weer opnieuw op te pakken, maar wel in een nieuw jasje. Er wordt 1x per maand een Tienerdienst georganiseerd, vergelijkbaar met een kerkdienst, maar door zijn invulling meer geschikt en aantrekkelijker voor onze tieners. Jeugd uit zowel de hervormde als de gereformeerde kerk is van harte welkom!

De eerste Tienerdienst vindt plaats op zondag 7 oktober van 9.30 – 11.00 uur in De Kern.

Tienerdienst Vinkenbuurt

In Vinkenbuurt is er elke eerste zondag en derde zondag van de maand een tienerdienst. Deze dienst is bedoeld voor jongeren van het voortgezet onderwijs. Zij beginnen de dienst in de kerk, voor de schriftlezing gaan zij (tegelijk met de kinderen van de kindernevendienst) naar hun eigen ruimte in het buurthuis tegenover de kerk.

Catechese / Follow Me

De catechisatie wordt in een nieuw jasje gestoken en hierbij hoort ook een nieuwe naam: 'Follow Me'. Dit naar aanleiding van de methode welke wij, in een aangepaste vorm, gaan volgen.

Voorheen was er voor de 1e en 2e klassers een catechisatieavond, verzorgd door een predikant, en voor de 3e en 4e klassers huiscatechisatie. Ook waren er twee catechisatiegroepen in Witharen en de Vinkenbuurt, een groep voor 18 jaar en ouder en een belijdenisgroep.

Voor de klassen 1 t/m 4 in Ommen geldt het nieuwe format. Met deze groepen wordt één nieuwe groep gevormd. We starten de avond met elkaar met gebed, eventuele mededelingen, een korte inleiding op het thema aan de hand van een filmpje en verdiepende informatie. Dit zal ongeveer 20 minuten duren. Vervolgens wordt de groep ingedeeld in kleine subgroepen die, onder leiding van een vaste mentor, het thema uitgebreider gaan bespreken en verwerken. Dit kan in de vorm van gesprek, een opdracht of spel. De catechisatie wordt weer gezamenlijk afgesloten met iets lekkers.

De catechisatie zal plaatsvinden op maandagavond, van 19.00 – 20.30 uur in de kelder van De Kern.

Als blijkt dat veel jongeren niet op de maandagavond kunnen dan wordt gekeken of er een bezemgroep samengesteld kan worden.

Catechese Witharen/Vinkenbuurt

Naast bovenstaande catechisatie is er ook catechisatie in Witharen/Vinkenbuurt. Dit zal gehouden worden op woensdagavond in gebouw Irene.

Filmgroep

Ook komt er een 16+ Filmgroep. Met de filmgroep kijken we iedere keer naar een film, of een filmpje, dat gaat over het christelijk geloof. Daarna gaan we daarover in gesprek.

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechisatie wordt gegeven door ds. Kest Jelsma.

In september ontvangt u een uitnodiging waarin de exacte data en tijdstippen staan vermeld. Wij hopen dat u, als ouders, uw kind(eren) zult stimuleren om actief deel te gaan nemen aan de (vernieuwde) catechisatie. Het succes van de catechisatie zit niet in de hoeveelheid kinderen, maar voor de tieners is het wel leuk als de groep wat groter wordt dan dat deze de afgelopen jaren is geweest.

Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe vorm van catechisatie de jeugd zeker zal aanspreken.

En een vriend of vriendin is altijd welkom!

Gezinnen

Geloofsopvoeding begint thuis, in het gezin. Daar wordt de basis gelegd. Daarom vinden wij het als PaKaN! ook erg belangrijk hier tijd en energie in te stoppen.

Veel ouders hebben vragen over de geloofsopvoeding, zeker als hun kinderen de tienertijd ingaan. Hoe breng je God ter sprake? Hoe kun je je kind laten ervaren dat hij/zij door God geliefd is? Hoe motiveer je ze om te bidden, om mee gaan naar de kerk? Hoe kun je samen met je kinderen het geloof handen en voeten geven?

We hebben een project bedacht om ouders en jongeren hierin te ondersteunen. We organiseren ongeveer drie keer per jaar een activiteit voor het hele gezin dat tenminste één kind in de leeftijd van 12 tot 18 jaar heeft.

Tijdens deze activiteit is er ruimte voor bezinning, gesprek, spel, en ontmoeting. We sluiten het moment af met een lunch of een diner waarin iedereen zijn eigen eten meeneemt en iets extra's om te delen. We willen op deze manier de gezinnen een moment aanbieden om met

andere gezinnen in contact te komen, waarin ze zowel met hun eigen gezin, als met andere gezinnen ervaringen over geloof en kerk delen en van elkaar leren.

Kinderoppasdienst

Iedere zondagochtend staat er oppas klaar voor de allerkleinsten van 0 - 4 jaar. De kinderen kunnen tijdens de kerkdienst gezellig samen spelen. Er is allerlei speelgoed om mee te spelen, er zijn boekjes en de kinderen kunnen knutselen. De kinderopasdienst is in de aanbouw van de Hervormde kerk in Ommen en in De Kern bij de Gereformeerde kerk in Ommen. Er is ook kinderopas in Witharen en Vinkenbuurt.

Kindernevendienst

Tijdens de kerkdienst op zondagochtend is er kindernevendienst voor verschillende groepen van de basisschool. Bij de kindernevendienst willen we de kinderen de liefde van God/Jezus voor ons laten beleven. Dit komt naar voren in de verschillende onderdelen van de kindernevendienst. We proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen met ons gebed, zingen, vertelling, creativiteit en expressie. Er is kindernevendienst in de Hervormde gemeente in Ommen en in Vinkenbuurt (1e en 3e zondag van de maand in het buurthuis tegenover de kerk) en in de Gereformeerde kerk in Ommen en Witharen.

Jeugdpastoraat

Als PaKaN! hebben we geconstateerd dat er binnen PKN Ommen geen pastorale zorg is voor de jongeren in onze gemeente. Vanuit de visie van PaKaN! om relatiegericht te werken mag dit niet ontbreken en daarom gaan wij jeugdpastoraat opzetten. In oktober zullen wij als Jeugd Pastoraal Team (JPT) starten met een training Jeugdpastoraat. Na deze training zullen wij de eerste stappen zetten om het JPT vorm te geven. Wij hopen dat de jeugd zich zo veilig en geliefd mag voelen binnen de kerk dat zij weet dat zij met haar leuke dingen, maar ook met haar minder leuke dingen bij ons terecht kan.

Jeugdactiviteiten

Naast de structurele activiteiten hopen we door het jaar heen ook een aantal losse activiteiten op te zetten voor onze jongeren. Dit kan een gezellige activiteit zijn of bijvoorbeeld met een groep de EO Jongerendag bijwonen. Door het jaar heen zullen deze georganiseerd en gecommuniceerd worden met jongeren én ouders.

CrossPoint

CrossPoint ken je vast wel. Wij organiseren bijna maandelijks jeugddiensten met een leuke band en jonge spreker. Maar ... we willen graag meer zijn dan dat! Wij willen ons meer verdiepen in het geloof en elkaar vaker ontmoeten op andere momenten. Daarom gaat CrossPoint vanaf september starten met 'Connect' en 'Chill'-avonden. Tijdens de Connectavonden gaan we in een ontspannen sfeer met elkaar verder nadenken over het thema van de laatste CrossPoint dienst. En tijdens de Chillavonden is er tijd om elkaar op een gezellige manier te ontmoeten. De aftrap hiervan vindt plaats tijdens de CrossPoint dienst op zondagavond 23 september en tijdens de eerste Connectavond op vrijdag 5 oktober. De doelgroep waarvoor wij dit organiseren is jongeren van 18 tot 30 jaar.

Kijk op onze Facebook en Instagram voor meer info.

Vrienden van PaKaN!

We zijn in de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk gezegend met een groot aantal vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de jongeren binnen onze beide gemeentes. Gezamenlijk wordt de missie van PaKaN! uitgedragen: help ieder kind en jongere bij het vinden van, en leven uit zijn of haar christelijke identiteit. We willen een kerk zijn die om ze geeft en voor ze zorgt. Om deze kerk te zijn en onze missie uit te kunnen blijven dragen, hebben we jouw HART nodig.

Voor het organiseren van verschillende activiteiten en evenementen hebben we meer mensen nodig die zich hiervoor willen inzetten. Bijvoorbeeld pannenkoeken bakken met de Kubus, het organiseren van een jonge gezinnendienst of het opzetten van een tienerclub.

PaKaN! is dit jaar begonnen om een database aan te leggen met vrijwilligers die 'oproepbaar' zijn als er een activiteit wordt georganiseerd. 'De vrienden van PaKaN!' We zullen de mensen in de database aanschrijven als we ergens mensen voor zoeken óf als er nieuwe ontwikkelingen zijn die we graag met onze vrienden willen delen.

Je bent hierbij niet structureel verbonden aan PaKaN!, maar je helpt ons wanneer het jou uitkomt. Als je wel meer structureel zou willen bijdragen dan is dit uiteraard ook mogelijk.

Dus, vind jij het leuk om te helpen met de missie van PaKaN!? Geef je dan nu op als 'vriend van PaKaN!'. Want de jongeren hebben uw en jou HART nodig...!

Opgeven kan via ons mailadres: pakan@pkn-ommen.nl

Reis naar Taizé

In juli 2012 ben ik met een aantal jongeren uit Ommen naar Taizé geweest. Taizé is een kleine plaats in Frankrijk gelegen tussen Dyon en Lyon. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond daar een oecumenische gemeenschap van monniken onder leiding van de inmiddels overleden Frère Roger. Elk jaar brengen vele tienduizenden jongeren uit de hele wereld een bezoek aan Taizé. Meestal duurt het verblijf één week. Een verblijf in eenvoud met sobere maaltijden in de openlucht. Een week waarin de ontmoeting met andere jongeren centraal staat. Ontmoetingen waarin het gesprek gaat over wie je bent, wie je wilt zijn en welke rol God en geloof daarin spelen. Ik ben nu meerdere keren met jongeren naar Taizé geweest en elke keer weer zijn er jongeren die daar weer zijn gaan bidden vanuit een hernieuwd geloof en de gesprekken met anderen. Drie keer per dag is er een kerkdienst. Niet te vergelijken met die van ons. Heel veel wordt er gezongen. Een preek is er niet of duurt 2 minuten. Elke dienst kent ook 10 minuten stilte. Indrukwekkend om met duizenden jongeren zittend op de grond stil te zijn...

Het lijkt me mooi in 2019 weer naar Taizé te gaan. Waarschijnlijk een week in de zomervakantie. We gaan met een bus, vertrekken op zaterdagochtend vanuit Utrecht en komen een dikke week later op zondagavond weer terug. In Taizé slaap je in tenten. Voor de maaltijden wordt gezorgd. Duur hoeft een week naar Taizé niet te zijn. Voor reis en verblijf mag je op een dikke 200 euro rekenen.

Op 30 oktober is er een informatieavond voor belangstellenden. We bekijken een filmpje dat een beeld geeft van een week in Taizé. De reis staat open voor jongeren tussen 18 en 30 jaar. Welkom! Wie alvast wat meer wil weten kan op www.taize.fr heel veel informatie vinden. Een unieke kans om met een groep jongeren uit Ommen en omgeving naar Taizé te gaan!

Welkom op de informatie avond op 30 oktober om 20.00 uur in zaal 11 van De Kern.

Nadere informatie bij ds. Kest, dsjelsma@pkn-ommen.nl