

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

17^{de} jaargang No. 17

Vrijdag 14 september 2018

Meditatie

Als mensen een beroep op u doen omdat ze weten dat u een christen bent, als mensen moed putten uit de ervaren liefde, als mensen zich verbonden met elkaar voelen, als liefde de oorsprong vindt in de behoefte van de ander, liefde die gemeenschap wil zoeken en scheppen; maak mijn blijdschap dan 100 % door elkaar te waarderen en te accepteren vanuit de keuze voor daadwerkelijke liefde, ieder op haar en zijn eigen manier. Waarbij niet het eerste doel mag zijn jezelf voorop te willen plaatsen, er zelf beter van te willen worden. Door te luisteren, kijken en mee te voelen wordt de ander volstrekt serieus genomen. Probeer zelfs vanuit deze levenshouding de ander voortreffelijker te vinden dan jezelf. Let daarbij niet alleen op je eigen belangen maar vooral ook op dat wat voor de ander belangrijk is. Ik wens dat u deze levenshouding heeft zoals Jezus Christus die ook had. Jezus, die Gods aanwezigheid uitstraalde die Gods gelijkenis was die dit niet tot eigen eer en glorie gebruikte maar naast mensen in het leven kwam staan, de ander spreekrecht gaf en zichtbaar maakte. Die dit consequent volhield ook toen het zijn dood betekende. Die door te leven vanuit God, met God het leven de dood liet overwinnen.

Corry Nicolay

PKN predikant interreligieuze communicatie en zet zich vanaf 1980 in voor het kleurrijk samenleven.

Uit Red@ctieService

Leesrooster

Za	15 sept.	Marcus 9:2-13	Hemel op aarde
Zo	16 sept.	Marcus 9:14-29	Gebedsgenezing
Ma	17 sept.	Rechters 7:1-12	Gideonsbende
Di	18 sept.	Rechters 7:13-8:3	Wie krijgt de eer?
Wo	19 sept.	Rechters 8:4-21	Geweld-daden
Do	20 sept.	Rechters 8:22-32	De echte heerser
Vr	21 sept.	Deut. 12:1-12	Grenzen
Za	22 sept.	Deut. 12:13-28	Vlees en bloed
Zo	23 sept.	Deut. 12:29-13:6	Hart en ziel
Ma	24 sept.	Deut. 13:7-19	Dien alleen de
Di	25 sept.	Rechters 8:33-9:21	Onbeheerst
Wo	26 sept.	Rechters 9:22-49	Geweldsspiraal
Do	27 sept.	Rechters 9:50-10:5	In het heetst
Vr	28 sept.	Marcus 9:30-41	Klein=groot

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Wijk 1 waarneming	3
Wijk 2 waarneming	4
Wijk 3	4
Wijkgemeente 1	5
Wijkgemeente 2	5
Wijkgemeente 3	5
PaKaN! jongerenwerker	5
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Gereformeerde kerk	7
Hervormde gemeente	7
Vorming	7
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	9
Poster	10

Kerkdiensten

Zondag 16 september

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. mw. T. Keuning, Dalfsen
Organist:	Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Wermink
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames:	Mw. J. van Eldik Mw. T. Veurink-Altena

Witharen

10.00 uur:	Ds. mw. M. de Vries, Wierden
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. P. / mw. J. v.d. Bent
Kindernevendienst:	Leiding: Marinda

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur:	Ds. J. de Haan Jonge gezinnendienst
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. W. Ekkelkamp
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heren:	Mw. R. van Lenthe Dhr. A. Schuurman Dhr. G. Vogelzang

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist:	Margriet Hierink
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst/ Tiendienst:	Alle groepen

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. mw. G. Rohaan, Bergentheim
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Sterken
Afgevaardigde Gk:	Mw. M. van Ittersum-de Boer

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 17 sept. 10.30 uur: Dhr. S. Kloosterman

Oldenhaghen

Vrijdag 21 sept. 18.30 uur: Mw. G. Mateman

Nijenhaghen

Vrijdag 21 sept. 19.30 uur: Mw. G. Mateman

Zondag 23 september

Gereformeerde kerk

Ommen

10.00 uur:	Ds. K. Jelsma Bevestiging / intrede ds. H. Baart
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schonewille
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heer:	Dhr. en mw. Veerman

Witharen

Geen dienst i.v.m. intrededienst ds. H. Baart in Ommen

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn doopdienst
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Mw. E. Touwen-Tempelman
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heren:	Dhr. W. Schuurman Dhr. M. van der Vegt Mw. A. Wildeboer-van Tolij

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. K.A. Hazeleger
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Mw. C. Meesters
Kindernevendienst:	Geen

Ommen Samen kerk Hervormd Centrum

19.00 uur:	CrossPointdienst M.m.v. LuCerna
Afgevaardigde Hg:	Mw. W. Ekkelkamp
Afgevaardigde Gk:	Dhr. G. Schuttert

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 24 sept. 10.30 uur: Dhr. C. Siebert

Oldenhaghen

Vrijdag 28 sept. 18.30 uur: Dhr. C. van Dijk

Nijenhaghen

Vrijdag 28 sept. 19.30 uur: Dhr. C. van Dijk

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

16 september Diaconiecollecte bestemd voor Vredeswerk

Op deze Vredeszondag is de diaconiecollecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner 'Spirit and letter', die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC's met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma 'Dealing with the past' van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.

23 september Diaconiecollecte bestemd voor Lombok

Op deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Lombok. Dit Indonesische eiland is de afgelopen weken zwaar getroffen door aardbevingen. In het rampgebied zijn duizenden mensen dakloos. Vooral arme bewoners van het eiland, van wie de huizen niet stevig gebouwd waren, zijn nu alles kwijt. Nadere info volgt op de beamer in de kerk.

De diaconieën

Gereformeerde kerk

Collecten

16 september

Ommen en Witharen: Vredeswerk en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Nout en Liz

23 september

Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectant: Ouderling van dienst

Zondagskind

Ommen

16 september: Ole Makkinga
23 september: Mart van Ittersum

Kinderoppas

Ommen

16 september: Julia Dunnewind
Nelleke Heijink
23 september: Heidi Jaspers
Karin Luijendijk

Witharen

16 september: Yvonne Meijer

Hervormde gemeente

Collecten

16 september

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Vredeswerk en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

23 september

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Project en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Uitgangen 19.00 uur: PaKaN!

Zondagskind

16 september: Jonge gezinnendienst
23 september: Lois Hazeleger

Kinderoppas

Ommen

16 september: Lena Boezelman
Joke Hendertink
23 september: Ellen Kobes
Frances Veuger

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. D.H. Eggen-van Driessen
Mw. G. van de Poppe
Dhr. G.J. Hesselink
Dhr. W. Top
Mw. T.D. Tameeris-Tekelenburg
Mw. J. Boezelman-Runhart
Mw. G. van der Wal-v. d. Brink
Dhr. F. Vedders
Mw. A. Engberts-Otten
Mw. H. Seigers-Beniers
Dhr. J. Stegeman
Mw. G. v.d. Schoor-Timmerman
Mw. Z. Buter-de Vries
Mw. J.E. Horsman-Endeman
Mw. J. Oldeman-Timmerman
Mw. G. Warmelink-Wennemars
Mw. H. Boezelman-Bolks
Mw. J. de Jong-van Vugt

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1 waarneming



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Scriba: Dhr. F. Jansen
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Pastoraat

Wie chronisch ziek is of bij wie herstel langer duurt dan was verwacht, heeft veel uithoudingsvermogen en geduld nodig. Dat geldt ook voor degenen die in liefde en trouw hen nabij zijn.

Zij, maar ook de zieken die hier niet zijn genoemd, meer nog: ons allen, wil de God van leven en liefde nabij zijn. In vreugde en verdriet, bij dankbaarheid en wanneer we teleurgesteld zijn, in goede dagen en wanneer het bestaan moeilijk is.

Met warme groet,
Gera Mateman.



Wijk 2 waarneming

Predikant: Ds. W. den Braber

Scriba: Mw. H. Muis
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Geboren

Op 9 augustus werd Zoë Elise geboren, dochter van Mariëlle en Matthias Martens en zusje van Luca, Benjamin, Samuël en Twan. Zoë betekent leven!

Op het geboortekaartje kijken mij 4 figuurtjes met 8 wakkere oogjes aan en midden tussen die wakkere oogjes een roze figuurtje met dichtje oogjes. Zoë is echt het middelpunt, beschermd door de anderen.

Hoewel ik steeds beter thuis raak in Ommen, moest ik wel even zoeken naar het adres. Mijn navigatie kende het nog niet en ook verschillende Ommenaren bleken het niet te kennen. Om u uit de droom te helpen: aan het einde van de Haarsweg, voorbij de sportvelden, rechts het zandpad op en doorrijden tot u een huis in aanbouw ziet. Mariëlle en Matthias bouwen daar eigenhandig(!), gesteund door een bouwkundige hun eigen nieuwe huis. Dat ze met inzet en gesteund door anderen met elkaar in liefde mogen bouwen aan hun eigen gezin.

Precies 14 dagen later werd bij Henk Jan en Sanne Schuurhuis, Ties geboren. Dolgelukkig en blij zijn de ouders en zij hebben op het kaartje Ties parmantig neergezet tussen zus Mila en broer Siem. Ties betekent geschenk van God. Hij is ook een gewichtig geschenk want hij woog bij zijn geboorte 4200 gram. Dat Hij in zijn leven zichzelf als een cadeau van God mag blijven ervaren en zich als zodanig aan de mensen om hen heen mag laten zien!

Tweede ronde

Vanaf nu ga ik beginnen aan mijn tweede ronde. Daarbij ga ik vanaf nu al uit van de nieuwe wijkindeling. De leden die ik dus bezocht heb in De Hoekstee en De Brug komen vanaf 1 oktober op het lijstje van Gera Mateman voor en mijn bezoek aan hen was dus eenmalig.

Ik ben van plan om in overleg met Gera en de ouderlingen van de secties die voorheen onder wijk 3 vielen en nu onder wijk 2 gaan vallen, een lijst te gaan maken van ieder adres waar pastorale aandacht van mijn kant gewenst zou kunnen zijn. Hopelijk kan ik daar dan de komende drie maanden werk van maken, naast mijn tweede ronde door de oude wijk 2 minus De Hoekstee en De Brug.

Verbindingsdienst Hans Baart

Op 23 september wordt Hans Baart officieel aan de Gereformeerde kerk van Ommen verbonden als tweede predikant. Omdat de verbindingsdienst 's morgens plaatsvindt, ben ik daar niet bij aanwezig. Ik leid dan nl. de startdienst 2018/2019 in mijn eigen gemeente Westerhaar, waar ik officieel de predikant van ben voor een deel van mijn tijd.

Vanaf deze plek hoop ik echt dat u zich van harte verbonden weet met Hans en dat Hans steeds sterker, met zijn gezin, verbondenheid met u gaat ervaren. De openheid die u mij als tijdelijke pastor biedt wens ik hem toe. Hans, het is goed om in Ommen te zijn.

Ds. W. den Braber



Wijk 3

Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ kestjelsma

Bereikbaar: ✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl
ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Overleden

In memoriam Gerritina de Lange-Wermink
Op 4 september overleed onverwacht mw. Gerritina (Dina) Wermink-de Lange en werd 90 jaar. De afscheidsdienst was op 8 september in de kerk aan de Bouwstraat. Daarna werd ze begraven op begraafplaats Laarmanshoek. In een volgende Kerkvensters verschijnt een uitgebreider in memoriam.

Geboorte

Op 22 augustus is Nine geboren. Nine is de dochter van Tineke Nijmeijer en Harmen aan het Rot en het zusje van Gijs. Wij feliciteren hen van harte met hun dochter en zusje!

Doopdienst

De eerstvolgende doopdienst is op zondag 28 oktober. Het voorbereidende doopgesprek is op maandag 15 oktober.

Bevestiging

Vol verwachting kijken we uit naar de morgendienst van 23 september waarin ik collega Hans Baart mag bevestigen als predikant van onze gemeente! Fijn om met je te mogen samenwerken!

Belijdeniscatechisatie

Wie het komende jaar overweegt belijdenis te doen (zowel uit de Hervormde gemeente als uit de Gereformeerde kerk) kan zich bij mij melden. In principe willen we met één groep draaien. Dat betekent dat we (liever) niet de gelegenheid bieden om in de loop van het jaar nog een individueel traject te volgen of later in het jaar nog met een tweede groep te beginnen. Aanmelding voor 1 oktober bij ondergetekende.

Pubquiz op 28 september om 20.00 uur in De Kern

Op het moment dat ik dit schrijf hebben zich 8 teams gemeld en konden er nog 2 bij. Het belooft een spannend en gezellig spektakel te worden! De teams zijn zeer verschillend, van jong tot oud.

World Servants

Elders in deze Kerkvensters vindt u een verslag van de Ommer World Servants. Bewondering en trots voor wat ze in de drie bouwweken in Guatemala tot stand mochten brengen. Dankbaar! We bezinnen ons op een vervolg!

Gast aan tafel



Zie vorige Kerkvensters. Bij de ingang van de kerk vindt u formulieren die u kunt invullen en in de bijbehorende doos doen. Ook kunt u zich per mail opgeven bij mij. Tot 1 oktober.

Ds. K. Jelsma

Wijkgemeente 1



Predikant: Ds. R.R.J. de Bruijn
✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Scriba: Mw. H. Veurink-Schonewille
✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Doopdienst

Zondag 23 september
Als jullie je kind op die zondag willen laten dopen dan kan dit. In deze dienst hoop ik voor te mogen gaan. Op maandagavond 17 september om 20.00 uur is er een doopgesprek bij mij aan de Voormars 16 te Ommen. Een afspraak is zo gemaakt.

Omzien naar elkaar

Voor zover mij bekend is ligt er op dit moment verder niemand in het ziekenhuis. Uw voorbede wordt wel gevraagd voor hen die lange tijd thuis of elders ziek zijn en voor wie geen verbetering is.

Overleden

Op 23 augustus overleed Martinus (Tinus) Drent op de leeftijd van 91 jaar. De afscheidsdienst vond woensdag 29 augustus plaats in Yardenhuis Zevenberg te Fluitenberg. Ook vanaf deze plaats condoleren wij mw. Drent, de kinderen en (achter)kleinkinderen en verdere familie.

Tenslotte

De vakanties zijn weer ten einde, wat in de kerk ook wel te zien is. De kinderen gaan weer naar school. Onze jongeren zijn begonnen aan hun vervolgopleidingen. Een nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur. Over een paar weken gaat dat 'officieel' van start op de gebruikelijke startzondag. Maar ik hoop nu al weer op een gezegende tijd met elkaar en wens dit iedereen toe bij alle nieuwe startmomenten.

Een hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger
✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Scriba: Dhr. J. van den Beukel
✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Zondag 23 september hoop ik 's morgens voor te gaan in Vinkenbuurt. Zoals u misschien heeft gelezen, hoop ik begin oktober te beginnen met een Bijbelkring over David. Het leek me mooi hieraan voorafgaand te preken over het thema: 'David, de man naar Gods hart'. Dit naar aanleiding van 1 Samuël 13:14, waar deze uitdrukking wordt gebruikt. David zelf is voor de lezer nog niet in beeld. Saul is nog koning. Maar hij krijgt te horen dat hij als koning heeft gefaald en dat God het koningschap over Israël aan een ander zal geven. Dit is iemand 'naar zijn hart'. En inderdaad: uiteindelijk blijkt dat David te zijn. De vraag waar het uiteindelijk om gaat: in hoeverre kan dat nou ook gezegd worden van ons? Zijn wij ook mannen en vrouwen 'naar Gods hart'? Hoe kunnen we daarin groeien?

Terwijl wij in Vinkenbuurt onze dienst hebben, wordt

ds. Hans Baart in Ommen verbonden aan de Gereformeerde kerk. We wensen hem, zijn gezin én de gemeente een goede en inspirerende dienst toe. Een mooi begin van een vruchtbare samenwerking!

Onze zieken

Nu ik dit schrijf, ben ik na mijn vakantie net weer een dag aan het werk. Ik begreep dat het in mijn wijk de afgelopen weken 'rustig' is geweest. Ik heb in elk geval nog geen berichten over nieuwe zieken ontvangen. Mocht het anders zijn: schroom niet, en neem rustig contact met me op!
Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,

Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan
✉ dsdehaan@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

[@CobydeHaan1](#)

Scriba: Mw. G. Westerhof, tijdelijk
✉ herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Ontmoetingsdienst Jonge Gezinnen zondag 16 september
In de ochtenddienst zullen we veel vrolijke geluiden horen van kleine en grote kinderen die meedoen in deze kerkdienst. Het thema is: Door dik en dun. We sluiten aan bij het thema van de kinderboekenweek 'Vriendschap'.

We gaan kijken en luisteren naar een spiegelverhaal. Ik houd een minipreek over vriendschap: Wie is echt jouw vriend? We gaan kijken wat de bijbel ons over vrienden vertelt. Onderwijl gaan de kinderen in de kerk een vriendschapsteken maken. En verder gebeurt er natuurlijk nog veel meer. Het wordt weer een leuke en vrolijke dienst. Na de dienst, bij de koffie, thee en limonade kunnen ouders elkaar ontmoeten en bijpraten en de kinderen samen spelen. En wie weet vind je nieuwe vrienden.

Alle ouders met jonge kinderen zijn van harte uitgenodigd. Neem je kind mee in de buggy in de kerk, of op schoot. Zo klein als ze zijn, ze horen er bij.

Lief en leed

Er zijn nog andere zieken in onze wijk, die hier niet bij name genoemd willen worden. We bidden voor hen, om Gods kracht en nabijheid.

Welkom ds .Hans Baart

Een hartelijk welkom aan ds. Hans Baart, de nieuwe collega van de Gereformeerde kerk in Ommen. Ik hoop dat hij hier voor velen van betekenis kan zijn. Ik zie uit naar een goede en inspirerende samenwerking, zodat we als predikantenteam van de beide kerken tot zegen kunnen zijn voor kerk en samenleving in Ommen e.o.

Een warme groet op deze zomerse dag in september
Ds. Coby de Haan

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes
✉ tabbes@pkn-ommen.nl



23 september CrossPointdienst Hervormd Centrum

CrossPoint krijgt een Make Over!

Wil je hier meer over weten? Kom dan naar de dienst op zondag 23 september om 19.00 uur. In de dienst, met het thema 'Vernieuwing', zullen wij ons nieuwe logo presenteren. Ook zullen wij vertellen over onze ideeën voor het komende kerkelijk jaar. Tijdens de dienst zal spreker Robin van der Maaten, met ons nadenken over het thema, de band LuCerna uit Ommen zal muzikale medewerking verlenen.

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

08-07 Mw. van Dijk-Wemmenhove

15-07 Dhr. P. Schuttert

22-07 Mw. Tigelaar-Brand

29-07 Dhr. H. Horsman

05-08 Mw. G. Horsman-Snippe

12-08 Dhr. J. Woertink

19-08 Mw. I. Veurink-Landeweerd

26-08 Mw. A. Jaspers-Bos

02-09 Mw. G. Steen-Woertink

09-09 Woon/zorgcentrum Oldenhaghen

Mw. M. Visscher-Visscher

Witharen gebouw Irene

26-08 Dhr. en mw. Petter

02-09 Mw. Dinie de Boer

Hervormde gemeente

02-09 Dhr. Bouwman

Mw. Warmelink-Schutmaat

Gezamenlijke berichten

30 september Startzondag

Op 30 september is het startzondag met als thema: 'Een goed gesprek'. Alle kerkdiensten beginnen om 10:00 uur. Na de tijd is er koffiedrinken in de Gereformeerde kerk, in de Hervormde kerk en in gebouw Irene (samen met Vinkenbuurt). Daarna wordt het programma vervolgd bij gebouw Irene. Komt u ook op de fiets? Komt u met de auto, deze dan parkeren bij school de Triangel (tegenover gebouw Irene). Heeft u vervoer nodig dan kunt u zich melden bij onderstaande personen.

Ook zoeken we nog vrijwilligers: denk aan EHBO'ers, hulp bij de catering, opruimen na de versperdienst. We sluiten de dag af om 15.00 uur met een versperdienst in gebouw Irene. Daar zal zangkoor Six for Jezus voor en met ons zingen.

U kunt zich aanmelden om te helpen of om vragen voor vervoer bij: Aly Buiter of Henrike Kippers.

1 oktober Vrouwengespreksgroep Rond de Keukentafel

Om de twee maanden komen we als vrouwengespreksgroep bij elkaar thuis. We bespreken een onderwerp dat ons bezig houdt. Het kan gaan over relaties, familie, vriendschappen, over werk en privé, over opvoeding, over muziekkeuzes, over wat er zich afspeelt in de wereld. Het zijn gesprekken aan de keukentafel over zaken die ons raken. We delen onze ervaringen en visies en zoeken verdieping. Door elkaar vragen te stellen als: wat verlangen we, wat vinden we belangrijk en wat is de rol van ons geloof, van God en bijbel hierin?

De avonden worden afwisselend door één van de vrouwen voorbereid.

De eerste avond na de zomer is 1 oktober om 20.00 uur bij Jeske de Koning, Bakkersweg 1 in Witharen.

Ben je tussen de 25 en 40 jaar, weet je welkom!

Wil je meer informatie dan kun je mij bellen of mailen.

Coby de Haan

20 t/m 27 oktober Vakantieweek echtparen

In deze week wordt er in het Nieuw Hydepark te Doorn

(voorheen FD. Rooseveltthuis) weer een

echtparenvakantieweek voor mindervaliden met hun

mantelzorgpartner georganiseerd. Zij stellen zich hierbij ten

doel de echtparen een onvergetelijke week te bezorgen,

waarbij zowel de mindervalide partner geheel verzorgd en de

'mantelzorgpartner' ontzorgd wordt, zodat ze beide kunnen

genieten van een fantastische week. Mocht u mee willen of

informatie willen hebben, dan kunt u bellen met

Jennie Scheppink

Marry de Lange

Werkvakantie Albanië 2018

Het zit er weer op!

Van 10 tot 24 augustus zijn we met een groep van 8 vrijwilligers aan het werk geweest in Maliq. Een dorp op ongeveer 20 min. rijden van Korce, een plaats in het oosten van het land.

In een oud huis, dat eigendom is van de kerk, is een kerkzaal

gerealiseerd en een ruimte om koffie te kunnen drinken. De

kerkzaal was voor onze komst al grotendeels af. Deze moest

nog geleverd worden en de verlichting moest nog worden

gemonteerd. Ook waren er nog geen ramen en deuren

aanwezig en de vloertegels moesten nog worden gelegd. Deze

2 klussen werden door een plaatselijk bedrijf uitgevoerd. Het

meeste werk voor ons zat in het begaanbaar maken van de

verwilderde tuin en de koffieruimte achter de kerkzaal. Hieraan

was voor onze komst nog niets gedaan! 5 dagen lang heeft de

hakbeitel geklonken voordat alle vloeren (4 lagen), het oude

stucwerk van de muren was gehaald en de dichtgemetselde

ramen eruit waren. Daarna kon het opbouwen beginnen.

Afvoerleidingen leggen, elektra aanleggen, waterleiding

monteren en een cementvloer storten. Ook is er een opening

voor een deur gemaakt, waarbij een buitentrapp is aangelegd.

De tuin is door het verwijderen van veel onkruid weer

begaanbaar gemaakt. Bij deze klussen hebben we ook veel hulp

gehad van enkele jongemannen van de kerk in Maliq, ze

hebben ons geweldig geholpen! De koffieruimte moet in de

komende maanden nog worden afgebouwd, we wachten dan

ook in spanning af hoe het er uiteindelijk uit zal zien. De basis

om verder te bouwen is er in ieder geval. Donderdagmiddag,

aan het eind van onze reis, was er een openingsdienst

georganiseerd door de pastor van de kerk. Er waren ongeveer

90 mensen aanwezig. We hebben samen gezongen en verteld

over het project. Na afloop was er nog wat te eten en te

drinken bij de kerk.

We kunnen terugkijken op een geslaagde werkvakantie!

We hebben natuurlijk niet alleen maar gewerkt aan het

project. Er was ook tijd voor ontspanning en andere

bezigheden. We hebben gewandeld, van de stad genoten, een

rondrit gemaakt in het binnenland van Albanië, gezwommen

(ook een keer met gehandicapten). Enkelen hebben pruimen

voor de jam geplukt bij het bejaardencentrum.

Was dit de laatste werkvakantie? We weten het nog niet. Hierover wordt de komende maanden meer duidelijk. Het ligt niet aan de mensen in Albanië, daar zijn we meer dan welkom. Wil je meer weten over deze reis of zou je zelf een keer mee willen? Mail dan naar ✉ werkvakantiealbanie@outlook.com. Ook wordt er nog een Albaniëdienst gehouden, hiervan is de datum nog niet bekend. We bedanken God en allen die deze reis mogelijk hebben gemaakt. Sa e merekullueshme eshte qe kemi hje familje, nje familje ne Krishtin Jezus.

Gereformeerde kerk



Giften

Voor de kerk
€ 10,00 via een contactpersoon

Voor de bloemen
€ 15,00 via ds. W. den Braber
€ 20,00 via mw. C.W. Kroon (contactpersoon)

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

26-08	Kerk	Diaconie	Kerk.geb.
Ommen	€ 182,35	€ 175,36	€ 139,92
Vinkenbuurt			
Kerk Vinkenbuurt			

02-09	Kerk	ZWO	Kerk.geb.
Ommen	€ 145,35	€ 157,25	€ 119,85
Vinkenbuurt			
Kerk Vinkenbuurt			

Zendingsbussen augustus Ommen € 366,57

Giften

Voor de kerk
2x € 20,00 via ds. J. de Haan
2x € 20,00 via ds. R.R.J. de Bruijn

Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via dhr. en mw. Heusinkveld
€ 15,00 via dhr. en mw. V.d. Berg

H.V.D. wijk 1
1 x € 5,00 en 3 x € 10,00

H.V.D. wijk 3
1 x € 10,00

Hartelijk dank

Reparatie dak kerk

Zoals u wellicht gezien hebt, vinden er op dit moment werkzaamheden plaats aan de Hervormde kerk. De uit te voeren werkzaamheden betreffen dak werkzaamheden. Diverse dakpannen, nokvorsten en hoekkepervorsten zullen worden vervangen. De bevestiging van de huidige bliksembeveiliging verkeerd in een slechte staat.

Deze zal worden vernieuwd. In het dak worden tevens nog een tweetal dakluiken aangebracht ten behoeve van inspectiewerkzaamheden.

We hopen dat alles voorspoedig zal verlopen en dat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt!

De kerkrentmeesters

Vorming

4 oktober Bijbelkring David, ds. K. Hazeleger

Op deze donderdag starten we met een Bijbelkring over David. Tijdens 8 avonden maken we nader kennis met deze bekende persoon uit het Oude Testament. Tijdens de eerste avond lezen we 1 Samuël 16:1-13, over zijn zalving tot koning. Direct al heel verrassend! U / jij kunt zich bij mij opgeven. De avonden zijn van 20.00 tot 22.00 uur. We zitten in het Hervormd Centrum. Van harte welkom!

Alpha cursus

Verslag Alpha voorjaar 2018

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Woorden die ik regelmatig had gehoord, maar die voor mij maar weinig betekenis hadden. Grappig om achteraf dan te weten dat de Heilige Geest al in mij aan het werk was, nog voordat ik de kennis had wie de Heilige Geest nu eigenlijk is. Ik bezocht al enige tijd de CrossPointdiensten en werd daar telkens weer warm van. Een vriendin vertelde mij over het bestaan van de Alpha cursus, ik had er nog nooit van gehoord. Er werd een informatieavond georganiseerd op 30 januari. Tot de avond ervoor twijfelde ik... zal ik wel gaan, zal ik niet gaan... Uiteindelijk besloot ik om te gaan, ik zat immers nergens aan vast en kon na deze avond alsnog kijken of het mij iets leek. Tijdens de informatieavond werd ik gelijk al geraakt; de liefde waarmee mensen vertelden over hun geloof... daar wou ik wel meer van weten en ik gaf mij op. In 10 avonden en één etmaal werd het christelijke geloof stukje bij beetje van één groot raadsel steeds echter, steeds levendiger voor mij. Mensen spraken over een tweezijdige relatie... dat klonk voor mij zo vreemd in de oren: Hoe dan..? Hoe kun je nu een tweezijdige relatie hebben met God? Er werd een plaatje getoond waarop Jezus achter een deur stond; aan zijn kant geen klink, alleen één aan de buitenkant. Hiermee werd duidelijk gemaakt dat Jezus er altijd voor jou wil zijn. Hij staat voor iedereen klaar, alleen moet je zelf de deur openen voor Hem.

Ik heb de deur voor Hem open gedaan en Jezus uitgenodigd in mijn leven. Ik dacht dat je pas een relatie met God aan kon gaan als je veel bijbel kennis had. In de Alpha cursus heb ik ervaren dat dit niet zo is. Ik ben dankbaar dat ik nu, aan het eind van de Alpha cursus, al kan zeggen dat ik Zijn aanwezigheid heb mogen ervaren. En dat terwijl ik de bijbel nog maar amper open heb gehad. Ik kan me nog goed herinneren, dat tijdens een avond werd verteld dat men God voelde en Hij woorden tot hen sprak: 'Hoe dan?' vroeg ik mij weer af. Diezelfde avond mocht ik dat nog ervaren. Het thema van de avond was: 'bidden; waarom en hoe?' Tegen het eind van de avond werd ik geraakt door een ervaring van één van de deelnemers. Vlak daarna sloten wij de avond af met een gebedsronde. Om de beurt staken wij een kaarsje aan en mochten een persoonlijk gebed doen. Als je niet de kracht of de woorden of de behoefte had om een gebed uit te spreken, kon je dat stil doen en sprak je 'alleen' de woorden 'in Jezus naam'. Ik ervaarde veel onrust in m'n lijf door hetgeen wat vlak ervoor verteld was en had mezelf voorgenomen voor de laatste optie te kiezen, totdat ik merkte dat de onrust in m'n lichaam af nam en ik een duwtje in m'n rug kreeg; nu was het mijn beurt. Ik kreeg de kracht om woorden uit te spreken om te



danken en te bidden, daarna kwam de onrust terug. Was dit dan wat ze bedoelen met Hem voelen? Ja ik weet het zeker, de Heilige Geest leeft ook in mij!

Hartelijke groet, Gerjo

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

22 september Joh. de Heer Samenzang

om 20.00 uur in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17, Lemelerveld.

25 september Start PCOB

Op deze dinsdag gaat het nieuwe seizoen van de PCOB weer van start. Het bestuur nodigt u dan ook van harte uit op de ledenmiddag, dinsdagmiddag 25 september van 14.00 tot 16.00 uur in De Kern, Bouwstraat 23.

Spreker voor deze middag is dhr. Ton ten Hove, bekend als weerman van RTV Oost. 'Weer of geen weer, altijd is er weer weer'. Wat kan hij ons vertellen na deze warme en droge zomer? Ook kunt u uiteraard vragen stellen aan dhr. Ten Hove. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Wij ontmoeten u graag.



Het bestuur

Dankbaar

Met heel veel dankbaarheid kijk ik terug op de reis naar Guatemala. Dankbaar dat ik de kans kreeg om zo'n mooie en indrukwekkende ervaring rijker te mogen zijn. Dankbaar dat wij wat konden betekenen voor de kinderen in Guatemala. Dankbaar om te zien hoe erg ons werk werd gewaardeerd. Na een indrukwekkende start bij een AMG-school in Guatemala, waar op kleuterleeftijd al wordt gewerkt aan thema's als seksueel misbruik, waar een sloppenwijk en een begraafmuur direct grenzen aan het sportveld van de school en waar (toen) de afgelopen week nog drie jongentjes waren doodgeschoten op het sportveld, kwamen we aan bij het kamp. Daar werden we heel warm ontvangen. Wat veel indruk op me heeft gemaakt is de passie voor het werk hier van José en Orfa (eigenaren van het kamp). Ze vertelden vol passie het indrukwekkende verhaal van het ontstaan van het kamp en getuigden van hun geloof. Hoe overtuigd zij zijn, hoe ze met tranen in hun ogen vertellen over hun liefde voor God en de liefde van God voor hen; daar kunnen wij alleen maar jaloers op zijn. Ze vertelden hoe ontzettend dankbaar ze zijn dat wij hier waren. Instrumenten van God, zo noemden ze ons. 'Misschien vraag je je af, waarom ben ik hier? Maar kinderen die hier komen zijn al zo veronderd dat ze hier een bed voor zichzelf hebben'. Nog even werd bevestigd dat het werk wel degelijk nodig is hier. Vooral sociale armoede speelt hier een erg grote rol. Veel vaders van kinderen zijn alcoholist, zijn gevlucht naar de VS of leven niet meer. Het komt voor dat moeders met hun kinderen achterblijven, of dat zelfs kinderen alleen achterblijven met hun broertjes en zusjes. In het kamp leren kinderen God kennen en mogen ze tijdens een kampvuur kiezen voor God. Na de bonte avond op de donderdag baden we, staand in een kring, arm in arm. Er werd voor elk kind afzonderlijk gebeden, waardoor de kinderen echt geraakt werden. Tijdens en na het gebed vloeiden er vele tranen en troostten de kinderen elkaar, en wij hen, met knuffels. Indrukwekkend om te zien en mee te maken. Tijdens een schoolbezoek en huisbezoek werd nog extra duidelijk dat kinderen hier lang niet altijd kind kunnen zijn, zoals de meesten van ons dat konden. De kinderen, met hun mooi bruin gekleurde koppies en rijkgekleurde kleding, kwamen de eetzaal van de school binnen. Een meisje met op haar rug, in een doek,

een heel jong kindje, dat denk ik niet thuis kon blijven. Een ander meisje van, ik denk zeven jaar, tilde haar jongere broertje op de kruk naast haar. Vlug toverde ze de bakjes van haar broertjes en zusje uit haar plastic tasje en zette ze voor elk van hen neer. Elk kind kreeg wat aardappeltjes en een kippenpoot. Het oudste meisje hielp eerst haar broertjes en zusje, at vervolgens keurig haar aardappeltjes op, maar stopte haar kippenpoot daarna in haar plastic tasje. Zo hebben ze thuis ook nog wat te eten. Bizar dat zo'n jong meisje zich hierover al zorgen moet maken. Tijdens het huisbezoek wordt de fysieke armoede weer duidelijk zichtbaar. We lopen het 'huis' binnen: één donkere, warme kamer ter grootte van onze slaapkamer thuis met daarin vier stapelbedden en één tweepersoonsbed. Buiten een klein, vies keukentje met overal vliegen. Je kunt je niet voorstellen dat je zo moet leven. In hun vrije tijd doen de kinderen de was op een gemeenschappelijke wasplaats. Deze is voor de meeste kinderen veel te hoog. Vindingrijk als ze zijn hebben ze daar natuurlijk wat op bedacht: de kinderen stapelen kleine keitjes op elkaar en staan daar op hun tenen op om de was van het gezin te doen. Heel indrukwekkend. Aan de moeder van het gezin vroegen we wat haar wensen waren. Ze wenste dat haar kinderen konden worden wat ze wilden worden: bijvoorbeeld leerkracht of arts. Voor ons is het zo normaal dat we kunnen studeren, voor hen is het iets wat zo ver weg lijkt. Ze vroeg ons dit mee te nemen in onze gebeden. De AMG-scholen zijn voor dit soort gezinnen van groot belang. Niet alleen leren de kinderen er veel (over hygiëne, maar natuurlijk ook vakken als taal en rekenen), maar doordat de kinderen 's middags kunnen eten op school, heeft het gezin meestal net voldoende om 's avonds met z'n allen te kunnen eten.

Naast de schoolbezoeken, het huisbezoek, boerderijbezoek / huisartsenpraktijkbezoek, uitstapjes naar Antigua, Meer van Atitlan, beklimmen van de vulkaan Pacaya, de GMG-gesprekken, avondprogramma's en het kinderprogramma, hebben we ook veel gebouwd. Of nou ja, voornamelijk veel gesjouwd! Onze bouwplaats lag op 1800 meter hoogte. Er moest veel, heel veel, naar boven worden gesjouwd. Onder het motto 'Niet klagen, maar dragen' werden o.a. stenen van 15 kg in een lijntje naar boven gebracht. Naast het vele sjouwen werden er cementnetten gemaakt, werd er cement en beton geschept, werden er bekistingen gemaakt, werd er een gang gegraven van 1 meter breed en 2 à 3 meter lang (ja, met schep en emmers), werd er heel veel zand weggesjouwd en werd er met stenen en gruis (verplaatst in emmers) een weg gemaakt om een pickup truck over te laten rijden, die vervolgens door de regen weer wegzakte waardoor we weer opnieuw konden beginnen. Naast dit werden er nog vele andere werkzaamheden verricht. Op de laatste bouwdag droegen we de bouw over aan de plaatselijke aannemers, die hier samen met ons aan hadden gebouwd. Na het Guatemalaanse volkslied en het Wilhelmus werden er nog een aantal toespraken gehouden, werd er gelezen uit de bijbel en werden er gebeden uitgesproken. Na de officiële plechtigheid konden de aannemers genieten van door ons gebakken pannenkoeken en kregen ze allemaal een pakketje met achtergelaten kleding, eten en door een aantal World Servants achtergelaten bouwschoenen. De aannemers werken hier namelijk gewoon op hun normale, afgetrapte schoenen en dragen soms niet eens werkhandschoenen. De volgende ochtend droegen sommige van hen de werkschoenen al: wat super om te zien, zo dankbaar als ze zijn. Ondanks dat hun schoenmaten maar ietsje kleiner zijn dan die van ons, haha. We hebben nog veel meer meegemaakt, maar ik kan niet alles in dit stukje vertellen, helaas. Het is al haast niet uit te drukken op papier. Schiet ons vooral aan met al jullie vragen en binnenkort zullen we in real life meer vertellen over onze ervaringen. Maar daarover binnenkort meer. Heel erg bedankt voor het mede mogelijk maken van deze reis: wij en de Guatemala'teken zijn jullie allemaal heel erg dankbaar!

Nicky van Dijk

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan.

Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden dat we ons hart zullen toevertrouwen aan Jezus en rust vinden bij Hem.



Laten we God danken dat de werkvakanties naar Albanië en Guatemala goed zijn verlopen. Laten we Gods zegen vragen over al het werk dat is gedaan.



Laten we bidden dat het gebed de basis zal zijn voor alle plannen en al het werk dat plaatsvindt in onze gemeente.



Laten we God danken dat we door Hem gezien, gekend, geliefd en aanvaard worden zoals we zijn.



Laten we Gods zegen en leiding vragen voor ds. Baart, die binnenkort start als predikant in onze gemeente. Dat hij zal mogen genieten van het werk dat hij voor de gemeente zal gaan doen.



Laten we God danken voor al het goede werk dat de vrijwilligers van Dorcas, Myosotis en Sovo doen. Laten we bidden dat God voldoende mensen en middelen zal geven om het belangrijke werk van deze stichtingen uit te voeren.



Laten we Gods zegen vragen voor alle activiteiten die worden aangeboden in de gemeente. Laten we bidden dat we een gemeente mogen worden waar jong en oud zich thuis zal voelen en dat bij een ieder de relatie met God versterkt zal worden.



Laten we bidden dat mensen, die op zoek zijn naar zingeving of verdieping van hun geloof, op 18 september naar de informatie avond van de Alpha cursus zullen komen en zich zullen aanmelden voor de verschillende (Youth) Alpha cursussen die worden aangeboden.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 28 september. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 18 september voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern

☎ 463928

☎ bereikbaar: donderdag 20 september van 10.00 - 10.45 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang
van De Kern

- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

☎ 451206

Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers

✉ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Ma, di, do: 09.00 - 16.00 uur en vanaf 19.00 uur

Dinsdag: koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur

Woensdag: 09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur

Donderdag: Kernactief van 13.30 - 16.30 uur

Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Zaterdag: 09.30 - 11.00 uur

Zaterdag: koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur

Zondag: voor, tijdens of na de diensten

7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink

✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen:

2 okt., 6 nov. en 4 dec., van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00

Bon B: € 0,20, prijs per vel (48 st.) € 10,00

Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00

Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

Hervormde gemeente

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg

1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker

✉ herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand

✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

Poster



Alpha informatieavond:



Datum: 18 september 2018



Tijd: 18:30



Locatie: Hervormd Centrum



Ina Schokker

Programma:



Gezamenlijke maaltijd

+



info &

inleiding thema:

Is er Meer?



Door praten in groepjes