

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

17^{de} jaargang No. 21

Vrijdag 9 november 2018

Meditatie

Waarom roep je tot Mij? (Ex.14:15)*

Onze tekst vertelt: een zee voor je, de woestijn en een leger achter je en de angst in je. Een stofwolk, farao nadert! Het volk huilt en schreeuwt! Er moet worden gehandeld! En Mozes, wil hij nú nog gaan bidden...? 'Waarom roep je tot Mij?' vraagt God. Mozes moet ophouden met bidden. Het gebed moet nu overgaan in de daad. 'Zeg tegen de Israëlieten dat zij verder trekken!' Waarheen? Waar moeten ze naar toe? Nu niet vragen, nu niet bidden! Vooruit Mozes! met je staf in de hand en aan het hoofd van het volk naar de zee toe, en er doorheen! Maar dat kan toch niet? - daar loopt toch geen weg, daar verdrink je... Zie hier heeft u de paasboodschap van Israël! Met geen andere weg voor ogen, dan de dood en het graf, wijst God hen daar aan de zee een nieuwe weg en straks een nieuw begin. Kan dat dan? Ja, want de HEERE gaat vóór! Als een voortocht en een achtertocht. Daarom: 'Waarom roep je tot Mij?' Je weet toch Mozes, wat ik je heb gezegd en beloofd? Ook de kerk leeft uit Pasen. Een nieuw seizoen is begonnen. Ook wij moeten weer aan het werk gaan. Voortgaan op de weg die God ons wijst. Naar een nieuw begin, door de dood en het geopende graf van Jezus heen. Kan dat dan? Ja, want de HEERE gaat vóór! En Hij roept ons ook, tot navolging. Het roepen moet plaatsmaken voor handelen. Ons gebed is verhoord en iedere vrucht van de Geest komt op Zijn tijd. Waarom nog langer zoeken naar en vragen om de zegen, die God ons al heeft toegezegd te willen geven? Tot allen, die bidden, moet de vraag komen: 'Waarom roep je tot Mij?' Geloof is het erop wagen! Opstaan en met Jezus meegaan. Je eigen angst, je eigen wantrouwen, te boven komen! De legers van farao bleven steken in de zee. Het geweld, alle mensenmacht verliest het van God, Hij die redt. - Daarom: 'Vooruit,' zegt God 'Ik heb je al gehoord'. - En later? Mozes en de andere Israëlieten zongen toen dit lied voor de HEERE:

'In Uw liefdevolle goedheid leidde U het verlorene volk met Uw kracht naar het heilige land. Andere volken hoorden het en zij beefden van schrik. de angst sloeg de bewoners van Filistea om het hart. Edoms stamhoofden schrokken, de machtigen van Moab huiverden van schrik; de bewoners van Kanaän sidderden. Ontzetting en schrik overviel hen, zij versteenden, terwijl wij ongehinderd door hun land trokken. Wij (het volk dat U Zich hebt verworven) trokken veilig verder. U brengt hen binnen en plant hen op de berg die U hebt beloofd, de plaats waar U thuis bent, HEERE, het heiligdom dat U hebt gesticht. De HEERE zal voor altijd en eeuwig regeren.' (Ex. 15:14-18)

Voor ons als kerk is dit een geweldig appél. We moeten tot handelen komen. God zorgt voor zijn kerk, wij moeten aan het werk.

Ds. Reijer de Bruijn (*Vesper 5 sept.2018)

Leesrooster

Za	10 november	Marcus 12:28-34	Dicht bij Gods
Zo	11 november	Openbaring 5:1-14	Wie verbreekt
Ma	12 november	Openbaring 6:1-8	Vier paarden
Di	13 november	Openbaring 6:9-17	Hoe lang nog?
Wo	14 november	Openbaring 7:1-17	Ontelbaar
Do	15 november	Rechters 17:1-13	Godsdienst
Vr	16 november	Rechters 18:1-10	God wil het?
Za	17 november	Rechters 18:11-31	Roof-overval
Zo	18 november	Psalm 16	Levenslied
Ma	19 november	Marcus 12:35-44	Vader en zoon
Di	20 november	Marcus 13:1-13	De onderste steen
Wo	21 november	Marcus 13:14-27	De Mensenzoon
Do	22 november	Marcus 13:28-37	De les van de
Vr	23 november	Rechters 19:1-10a	Waar gaat dat heen?

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Wijk 1 waarneming	3
Wijk 2	3
Wijk 2 ondersteunend pastor	4
Wijk 3	4
Wijkgemeente 1	4
Wijkgemeente 2	5
Wijkgemeente 3	5
PaKaN! jongerenwerker	6
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Gereformeerde kerk	7
Hervormde gemeente	7
Vorming	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	9
Familieberichten en posters	10

Kerkdiensten

Zondag 11 november

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. J.T. Baart
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Mw. A. Pasjes-Vrielink
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames:	Mw. M. van Lenthe Mw. H. Grootens-Slotman

Witharen

10.00 uur:	Ds. A. de Vries, Nijverdal
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Mw. A. Buiten
Kindernevendienst:	Leiding: Marinda

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. A. v.d. Spek CrossPoint Elvisdienst
Ouderling van dienst:	Mw. M. Schipper-Dijk
Afgevaardigden Hg:	Mw. W. Ekkelkamp

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur:	Ds. K.A. Hazeleger
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. R. Stobbelaar
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heren:	Dhr. F. Kampman Mw. B. Kroon Dhr. J. Kroon

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist:	Margriet Hierink
Ouderling van dienst:	Mw. C. Meesters
Kindernevendienst:	Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist:	Alexander Zuidema
Ouderling van dienst:	Dhr. M. van der Vegt
Afgevaardigde Gk:	Dhr. M. Dunnewind

Weekopening,- sluiting

't Vlierhuis

Maandag 12 nov. 10.30 uur: Dhr. C. Siebert

Oldenhagen

Vrijdag 16 nov. 18.30 uur: Ds. J. de Haan

Nijenhagen

Vrijdag 16 nov. 19.30 uur: Ds. J. de Haan

Zondag 18 november

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. K. Jelsma
Organist:	Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:	Dhr. G. Schuttert
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heer:	Mw. T. Veurink-Altena Dhr. G. Tent

Witharen

10.00 uur:	Ds. R.R.N. Hornsveld, Den Ham
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. A. Buiten
Kindernevendienst:	Leiding: Trudy

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur:	Ds. K.A. Hazeleger
Organist:	Gert Diepeveen
Ouderling van dienst:	Dhr. G. Vogelzang
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdames/-heer:	Dhr. A. van Dorland Mw. D. van Dorland Mw. R. van Lenthe

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. J. de Haan (her)bevestiging ambtsdragers
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Mw. C. Meesters
Kindernevendienst/ Tienerdienst:	Alle groepen
Na de dienst kunt u koffiedrinken in het Buurthuis	

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Mw. G.M. Ballast-Hilbrink (stag.)
Organist:	Riekus Hamberg
Ouderling van dienst:	Dhr. F. Kampman
Afgevaardigde Gk:	Mw. A. Kroese

Weekopening,- sluiting

't Vlierhuis

Maandag 19 nov. 10.30 uur: Dhr. E. Odink

Oldenhagen

Vrijdag 23 nov. 18.30 uur: Dhr. A. Martens

Nijenhagen

Vrijdag 23 nov. 19.30 uur: Dhr. A. Martens

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Collecten

11 november

Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Nout en Liz

18 november

Ommen en Witharen: Project Kerkrentmeesters en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Annie Petter

Zondagskind

Ommen

11 november: Anke van der Tol
18 november: Vera Luijendijk

Kinderoppas

Ommen

11 november: Marieke Dunnewind
Marieke Rijkhoff
18 november: Sandra Kamphuis
Marloes Kassies

Witharen

11 november: Yvonne Meijer
18 november: Janny Bouwhuis

Hervormde gemeente

Collecten

11 november

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Kerk in Actie en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

18 november

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Project Kerkrentmeesters / zending

Zondagskind

11 november: Eva Koster
18 november: Jonge Gezinnendienst

Kinderoppas

Ommen

11 november: Jennie Dankelman
Marjolein Meulink

18 november:

Lena Boezelman
Joke Hendertink

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderopas.

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. G. Gerrits
Mw. J. Tjerkstra-Verduijn
Dhr. J. Vermaat
Mw. J. van der Veen-Jaspers
Mw. J. Hiemstra-van der Veen
Mw. S. Kamstra-Reitsma
Mw. C.H. Wemekamp-Heesberge
Mw. A. Reimink-Kosters
Mw. W.G. Sikken-Moddejonge
Dhr. H. Dijk
Mw. J. Endeman-Roddenhof

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1 waarneming



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Scriba: Dhr. F. Jansen
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Terug van een heerlijke herfstvakantie ben ik met de kennismakingsgesprekken begonnen. Fijn dat ik bij jullie thuis mag komen en dat ik mag merken dat jullie je voor me openstellen. Erna Martens maakt voor mij de afspraken. Als we eenmaal op volle kracht draaien ligt het streefgetal op 20 bezoeken per week, verdeeld over een aantal dagdelen. Dat is een hoge ambitie. Misschien leggen we de lat wat te hoog, maar dan weten jullie in elk geval dat er hard aan gewerkt wordt. De duur van de gesprekken is in principe een half uur. Een lastig punt blijkt, dat er haast geen telefoonnummers in de administratie staan. Dat wordt op allerlei manieren opgelost: in de kern komt het erop neer dat jullie op diverse manieren benaderd worden voor het telefoonnummer dat Erna mag bellen.

Het risico is natuurlijk levensgroot dat er nu mensen tussen wal en schip gaan vallen. Mijn vraag is daarom of jullie zelf ook actie willen ondernemen. Het kan in elk geval altijd in een email naar mij toe: dan stuur ik het nummer door naar Erna. Geef ook even aan of we het telefoonnummer en/of emailadres ook op mogen nemen in de administratie. Deze gegevens zullen door de Gereformeerde kerk in Ommen/Witharen nooit zonder uw toestemming buiten de kerk verstrekt worden, maar binnen de gemeente hebben wij ze gewoon nodig om samen Kerk te kunnen zijn. Verder hoop ik dat iedereen wel even zijn of haar best wil doen om een foto op het kennismakingsvel te plakken. Dat kan ook prima een printje zijn. Voor jullie niet zoveel moeite, maar voor mij veel werk als ik het 1300 keer zelf moet doen. Tot ziens in de kerk en bij jullie thuis!

ds. Hans Baart

Wijk 2 ondersteunend pastor



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Ik zoek mijn weg nog wat in het nieuwe stukje wijk, dat ook onder mijn pastorale ondersteuning is komen vallen vanwege de herindeling. Via Gera heb ik een lijstje gekregen met adressen waar mijn aandacht is gewenst. Zo'n lijstje probeer ik ook te krijgen van de ouderlingen en contactpersonen die erbij gekomen zijn. Laat het u niet weerhouden om rechtstreeks contact met mij te zoeken als u graag een gesprek wilt. Elke dinsdagmorgen probeer ik tussen 09.30 en 10.30 uur in De Kern te zijn. En denk niet: laten wij hem niet bellen of mailen want hij heeft het al druk, of ik zal vast de enige zijn die belt... Dat bent u niet. Dankbaar ben ik dat ik nl. met regelmaat een telefoontje of een mailtje krijg. Dat helpt mij bij het indelen van mijn tijd, maar wat ik het meeste hoop is dat ik u daarmee kan helpen. Dankbaar kijk ik ook terug op de 17^e oktober, de avond over Voltooid leven. Ik hoop dat het een goede aanleiding is geworden voor velen van u om in gesprek te gaan over de wezenlijke vragen van leven en dood. En dat in het licht van het Evangelie van de Opstanding. En die woorden schrijf ik bewust met een hoofdletter. Hoofdzaak toch? U hebt gelezen in het vorige Kerkvenster dat de groothuisbezoeken als thema hebben: een goed gesprek. Neem de kans om een goed gesprek te voeren te baat op de tijdstippen die aangegeven worden en laat u verrassen door de ander. We denken nog wel eens dat wij weten wie die ander is en hoe die ander denkt... Maar meer dan eens zult u ontdekken: wanneer je goed luistert naar een ander, die ander meer te vertellen heeft dan je dacht. Je kunt elkaar wijzer, maar ook geloviger maken.... Want wat een prachtige en indringende geloofsverhalen heeft u mij al verteld. Een GOED gesprek mag best een gesprek over GOD worden... Het scheelt maar één letter.

Ds. W. den Braber

Wijk 3



Predikant: Ds. K. Jelsma
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten
Scriba: Dhr. G. Lennips
✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Pubquiz

Tot 1 december kunt u zich nog opgeven voor de Pub Quiz van vrijdag 25 januari

World Servants doen verslag van hun werkvakantie

Graag verwijst ik naar het bericht elders in deze Kerkvensters over de presentatie die de Ommer World Servants gaan houden op 13 november.

Uitbreiding

De zaken gaan goed! Meer dan 400 mensen extra in mijn wijk! Nu ben ik predikant van wijk 1...Van Gera heb ik de overdracht wat de zieken betreft ontvangen m.b.t het deel van de vorige wijk 1. Ouderlingen en contactpersonen zullen wellicht nog andere namen noemen van gemeenteleden, die ik op niet al te lange termijn zou moeten bezoeken. Graag zou ik alle voor mij 'nieuwe' gemeenteleden bezoeken, maar ik weet niet goed hoe dat zou moeten binnen een redelijke termijn. Eén en ander wil ik graag afstemmen met de wijkkerkenraad. Het zal ook te maken hebben met het stellen van prioriteiten. Met meer dan 900 gemeenteleden te maken hebben of met meer dan 1300; het zal consequenties moeten hebben. Maar welke? Dat wil ik graag bespreken binnen de wijkraad. Uiteraard zullen we er alles aan doen om iedereen de aandacht te geven die zij/hij nodig heeft. En het zal vast goed komen!

Ds. Kest Jelsma

Wijkgemeente 1



Predikant: Ds. R.R.J. de Bruijn
✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag
Scriba: Mw. H. Veurink-Schonewille
✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Zondagmorgen vierden we het Heilig Avondmaal en mochten we door het brood en de wijn uit Gods hand als vernieuwde mensen verder gaan. Op de jaarlijkse dankdag mochten wij weer samenkomen om God te danken voor Zijn goedheid en trouw door alles heen. Komende zondag is er weer de kerkdienst waar we elkaar opnieuw mogen zien en ontmoeten. En ook dat belooft wat, want in een gemeente waarin het Woord van God centraal staat en Christus centraal staat in het Woord mag worden geloofd en van harte gezongen: 'Wat Gij kunt schenken, is meer dan ik kan bedenken'.

Omzien naar elkaar

Zover mij bekend is zijn er nu geen bijzonderheden te melden over mensen uit ons midden die in het ziekenhuis zijn. Wel zijn er onder ons die thuis of elders noodzakelijke verzorging of verpleging ontvangen. We wensen hen sterkte en herstel, maar bovenal Gods zegen en nabijheid toe.

Tenslotte

Denk ik aan een gezang van Huub Oosterhuis:
Zolang er mensen zijn op aarde
Zolang de aarde vruchten geeft
Zolang zijn Gij ons aller Vader
Wij danken U voor al wat leeft

Een hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Scriba: Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rondom de erediensten

De komende twee zondagen hoop ik 's morgens voor te gaan in Ommen. Beide diensten wil ik preken over een gedeelte dat deze weken in de Groeigroepen wordt behandeld.

Zondag 11 november lezen we uit Numeri 11.

De verantwoordelijkheid voor het mopperende volk wordt Mozes te zwaar. God geeft hem de hulp van 70 'oudsten'. Die beginnen bij hun aanstelling te profeteren. Centraal staan de woorden van Mozes in vers 29, 'Profeteerde iedereen maar!' Herkennen we dat verlangen? Wat is dat eigenlijk, 'profeteren'? En: kunnen of moeten wij dat ook?

Zondag 18 november lezen we waarschijnlijk uit Numeri 13 en 14. Over de twaalf mannen die het beloofde land gaan verkennen. Het land is prachtig. Maar er zijn reuzen. En dan zakt ze de moed in de schoenen. Hoe gaan we zelf om met 'reuzen' in ons leven?

Zondag 18 november zou ik 's morgens eigenlijk voorgaan in Vinkenbuurt. Ik heb geruild met collega Coby de Haan, zodat zij in Vinkenbuurt twee nieuwe ambtsdragers kan bevestigen. Uit onze wijk wordt dan gelijk Betsie Kroon herbevestigd als ouderling. We wensen Betsie en de nieuwe ambtsdragers van wijk 3 een mooie en bemoedigende dienst toe!

Tenslotte de avonddienst van 18 november. Dan hoopt mijn stagiaire voor te gaan, Margré Ballast. Nadat ze eerder een hele dienst heeft geleid in Vinkenbuurt, zal ze dat nu doen in Ommen, in de Hervormde kerk. We wensen haar een goede dienst toe. En net zo goed u, als gemeente!

Doopgesprek

Zondag 2 december is er weer een doopdienst. Ik hoop deze te leiden. Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich bij mij opgeven. Het doopgesprek staat gepland voor woensdag 21 november, 20.15 uur. De locatie hoor je bij opgave.

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,

Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan

✉ @CobydeHaan1

✉ dsdehaan@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. G. Westerhof, tijdelijk

✉ herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

In de kerkdienst van 18 november in de kerk Vinkenbuurt zullen in het ambt bevestigd worden:

Gerry Westerhof, als ouderling-scriba van wijk 3

Marianne Kamphuis-Andeweg, als pastoraal ouderling wijk 3

Betsie Kroon-Wijnbergen wordt herbevestigd als ouderling van wijk 2. We zijn blij en dankbaar, dat zij zich geroepen weten om in de kerk hun talenten in te zetten voor God en mensen. We wensen hen Gods zegen toe.

Zondag 25 november Eeuwigheidszondag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun namen. Genodigden ontvangen het steentje met de naam van hun dierbare. En er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor wie jij persoonlijk mist, een geliefde die is overleden. Deze zondag gedenken we al diegene die ons zijn voorgedaan. We gedenken hen, wie zij als mens zijn geweest, in het Licht van God. In het geloof dat ze bij God zijn gekomen. Eeuwig Thuis.

Het thema van de dienst is Thuiskomen

We zingen in de dienst een lied, dat mij steeds weer ontroerd: 'Heer herinner U de namen'.

Heer herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.
(Lied 730:1 uit het Liedboek 2013)

Lief en leed

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden hier te vermelden.

Presentatie bezoekproject Dertigers project

Het is zover! Na 4 jaar langs de deuren te zijn gegaan, vele mooie gesprekken met dertigers in de gemeente te hebben gevoerd, is het nu tijd voor de eindrapportage.

Op 15 november is de feestelijke eindpresentatie van het Bezoekproject 30ers IN? de kerk. Hiervoor worden allen persoonlijk uitgenodigd die op één of andere wijze hebben meegewerkt: als interviewer of geïnterviewde of als andere betrokkene.

Ook als u of jij als kerklid benieuwd bent naar de uitkomsten, kom dan en praat mee! Het gaat hier over de toekomst van de kerk. We willen de uitkomsten graag met u allemaal delen!

Uit het Bezoekproject blijkt dat er mooie kansen en uitdagingen voor de kerk liggen.

Zie verdere info bij Hervormde berichten.

Meet & Greet Tieners&ouders

Zondagmorgen 18 november is er vanaf 11.00 uur een Meet&Greet voor tieners en hun ouders. Thomas Abbes, Ellen Touwen en ik organiseren deze Meet&Greets.

We hopen weer veel jongeren en ouders te ontmoeten, samen visies en ervaringen te delen, ons te laten inspireren en gezellig samen te eten. Het is in De Kern.

Cantatedienst in Adventtijd

Zet het alvast in de agenda: zondagavond 2 december, eerste Adventszondag is er een Cantatedienst in de Hervormde kerk.

Het koor Collegium Musicum Salland en een speciaal samengesteld orkestje, dit alles o.l.v. de dirigent Henk Ophoff, zal in deze dienst een Cantate van Telemann ten gehore brengen. En ik zal muziek en bijbel met elkaar verbinden. Ook gaan we samen mooie adventsliederen zingen.

We hopen op een mooie dienst waarin de muziek en de tekst van de cantate onze harten zo raakt, dat als het ware de hemel zich opent.

Na de dienst is er koffie en thee en tijd voor gesprek. Welkom!

Persoonlijk

Ik ben betrokken bij het kerkasiel dat de Haagse PKN-gemeente verleent aan het Armeense gezin Tamrazyan. Door het houden van een estafettedienst in de kerk hoopt men uitzetting van het gezin te voorkomen

Ik doe mee aan deze diensten. Vrijdagmiddag 9 november ben ik voorganger. Ik zoek nog muzikale medewerking. Wie deze

actie ondersteunt en mee wil naar Den Haag, ik heb nog een aantal zitplaatsen in de auto.
Het is in het Buurt-en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestr. 30, 2563 BZ Den Haag.

Met vriendelijke groet,
Ds. Coby de Haan

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbès

Oosteinde 43, 7671 AR Vriezenveen

06-52573355



tabbes@pkn-ommen.nl

PaKaN!



Kliederkerk 21 oktober



Zondag 21 oktober was het weer zover; Kliederkerk! Deze keer werkten we met het thema 'wie nodig jij uit?', gebaseerd op het verhaal dat Jezus vertelt over iemand die een feestmaaltijd organiseert.

Alle reden om samen een feest te vieren en mensen uit te nodigen dus! We begonnen met het klaarmaken van de tafel met een mooi versierd tafelkleed, prachtige servetringen, leuke placemats en een zelf gemaakte vlaggenlijn. Toen deze voorbereidingen klaar waren, was het tijd voor het verhaal. Anita vierde haar verjaardag, maar een heleboel 'vrienden' bleken een smoes te hebben om niet te kunnen komen. Gelukkig wilden alle kinderen wel komen! Tijd voor lekkernijen; samen met alle kinderen en familie hebben we pizzaatjes, kleine pannenkoekjes, fruitspiesen en toetjes gemaakt. Alle kinderen genoten ervan en konden nauwelijks wachten om te beginnen. Toen er voor iedereen wat was gemaakt, was het tijd om alles samen op te eten; een écht feest! Omdat er zoveel mensen waren, moesten we onze feesttafel extra lang maken, het was weer een geslaagde kliederkerk met veel enthousiaste reacties. De volgende Kliederkerk zal begin 2019 worden gehouden, de precieze datum volgt nog.



CrossPoint



11 november Elvis-Gospeldienst in Geref. kerk om 19.00 uur

De Elvis-in-Church groep gaat er nog één keer helemaal voor met de mooiste gospels in de stijl van Elvis Presley. Muziek die kan raken. Vandaar het thema: He Touched Me
Het is niet leuk als je wordt aangesproken op je mislukkingen of stomiteiten. Als iemand met een wijzende vinger je erbij bepaalt dat je je doel niet hebt bereikt. Je kunt je dan veroordeeld voelen.

In Popsongs en Gospels gaat het ook vaak over mislukkingen en stomiteiten, maar dan voel je je niet veroordeeld, er ontstaat dan juist een gevoel van herkenning en geraaktheid. En die herkenning is helend. Elvis Presley zong dagelijks Gospel waarin hij zong over zijn wanhoop, maar ook over hoop, verlangen,

heling, troost, van een God die niet veroordeelt maar redt. Elvis woonde in die liederen, die waren zijn geestelijk thuis.
Met onze fantastische band en zangers mochten we 50 keer een Elvisdienst houden en telkens waren dit de reacties van mensen, die kwamen en anderen meenamen naar de diensten: 'Geraaktheid door herkenning'. Misschien is er die avond nu net één lied dat jou kan aanspreken, een lied dat binnenkomt, een lied waardoor je na afloop merkt: He Touched Me.

Plaatselijk kernnieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkampaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

21-10 Mw. G. v.d. Meer-Martens

29-10 Fam. Van Eerbeek

Witharen gebouw Irene

21-10 Dhr. H. de Boer

28-10 Linda Wermink

Hervormde gemeente

28-10 Esseline Dijk

Hennie Kampman

Vinkenbuurt

21-10 Dhr. en mw. Jolink

28-10 Dhr. Lier

Gezamenlijke berichten

Van de redactie - Nieuw rekeningnummer

Onze bankrekening is ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift. Dit zal voor het eerst zijn bij de incasso's eind februari 2019.

Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar onze rekening? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de 'Overstapservice'. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

Heeft u nog acceptgiro's van Kerkvensters liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro's niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Ons nieuwe rekeningnummer is: NL26 RABO 0373 7266 19

13 november Gemeenteavond

met medewerking ZWO Commissie en World Servants.
U bent allen (Hervormde en Gereformeerde PKN-ers) welkom voor het tweede deel van de gemeenteavond, rond 20.30 uur in De Kern. (Voor het eerste deel zie bericht Geref. kerk).
Het tweede deel van de avond zal worden ingeleid door de ZWO Commissie, waarna de World Servants aan de hand van foto's en een filmpje zullen vertellen over hun reiservaringen in Guatemala. Om ongeveer 22.00 uur sluiten we de avond af.

Groothuisbezoeken 2018-2019

De centraal geplande Groothuisbezoeken 'Een goed gesprek over Jezus en jou' op 20 november in De Kern, 26 november 's middags in De Kern en 29 november in het Hervormd Centrum **GAAN NIET DOOR!**

Het blijkt dat Kest en ik te snel waren met onze planning. We verschuiven het naar begin 2019. U hoort dan de nieuwe data. Hierdoor komt er tijd en ruimte voor ouderlingen en contactpersonen om eerst in eigen wijken en secties bij mensen thuis groothuisbezoeken te gaan organiseren. Degene die niet is uitgenodigd bij een groothuisbezoek in sectie of wijk, omdat er geen ouderling in die betreffende wijk is, of diegene die de betreffende avond niet kon, krijgt dan alsnog de gelegenheid om op een van de centrale avonden te komen. U hoort van ons.

Ds. Kest Jelsma en ds. Coby de Haan

Gereformeerde kerk



13 november Gemeentevergadering

Op deze dinsdagavond is er weer een 'reguliere' gemeentevergadering. Let wel, aanvang van deze avond is 19.30 uur.

Het programma is na welkom presentatie van de begrotingen van Kerkvensters, Diaconie, Kerk en De Kern. Daarna is er nog gelegenheid voor rondvraag.

Rond 20.30 uur willen wij het tweede gedeelte van de avond voortzetten met een presentatie door en over World Servants waarbij natuurlijk wordt stilgestaan bij de ervaringen die jonge gemeenteleden afgelopen zomer hebben opgedaan in Guatemala. Gelet het onderwerp rekenen wij op een mooie opkomst. U komt natuurlijk ook!

Johan Schinkelshoek

Opbrengst collecte

De collecte voor Sulawesi heeft € 1.500,00 opgebracht en de diaconie vult dit aan tot € 2.500,00.

Iedereen bedankt voor dit mooie bedrag

De diaconie

Giften

Voor de bloemen
€ 10,00 via een contactpersoon

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



13 november H.V.D. wijk 2

Deze dinsdag is onze volgende vergadering in het Hervormd Centrum. We beginnen om 13.30 uur.

15 november Eindpresentatie 30-ers project

In de afgelopen jaren is er in de Hervormde kerk een onderzoek geweest onder gemeenteleden tussen de 25 en 40

jaar. Ook wel het '30-ers project' genoemd. Vier jaar geleden is dit project begonnen als een pilot in de wijk De Dante. In het seizoen 2015/2016 kreeg het een vervolg in de wijk Alteveer. In 2016/2017 was het Centrum aan de beurt. Tot slot zijn in 2017/2018 de personen benaderd waarmee om verschillende redenen nog niet eerder contact was gelegd.

Het onderzoek vond plaats door middel van een vraaggesprek. We vinden het fijn dat er veel mensen aan deze gesprekken hebben deelgenomen. In totaal zijn er 388 personen benaderd en daarvan hebben 154 personen meegedaan aan het onderzoek; een respons van 40%. Daardoor hebben we o.a. een goed beeld gekregen van wat de 'dertigers' bezighoudt, waar ze steun vinden in moeilijke tijden, wat geloof voor hen is en welke rol de kerk speelt of zou kunnen spelen.

Per geografische wijk is er een rapportage gemaakt (totaal vier rapportages). Deze rapportages zijn opgesteld door een onafhankelijk persoon die niet heeft deelgenomen aan de interviews. Tot slot is er een metarapportage gemaakt, waarin een totaaloverzicht wordt gegeven van de belangrijkste bevindingen en resultaten. De rapportages zijn aan de kerkenraad gepresenteerd. Er zijn daarbij ook aanbevelingen gegeven waar 'de kerk' weer mee verder kan.

Op 15 november is de eindpresentatie van het dertigersproject. Bent u nieuwsgierig naar de resultaten of heeft u/ heb jij meegedaan aan dit onderzoek? Van harte welkom op de eindpresentatie om 20.00 uur in het Hervormd Centrum!

De dertigers werkgroep

Coby de Haan, Erik Ekkelkamp, Nelleke Hazeleger en Eline van der Vegt

25 november Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd.

Het is een goede gewoonte om in de kerkdienst op deze dag de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, te gedenken.

Het thema van deze dienst op 25 november is 'Thuis komen'. We hebben zij die ons lief waren, los moeten laten. Ze zijn heengegaan. In het geloof zeggen we: Ze zijn 'Thuisgekomen'. Alle namen van de overledenen worden genoemd en de nabestaanden mogen deze zondag het steentje met de naam van hun dierbare in ontvangst nemen. Voor alle aanwezigen is er de gelegenheid een kaarsje te branden voor diegene die in hun gedachten is. In Ommen gaat ds. De Haan voor, in Vinkenbuurt ds. De Bruijn. Na de diensten er gelegenheid om koffie of thee te drinken en na te praten. Weet u allen van harte welkom.

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

07-10	Kerk	Diaconie	Edukans
Vinkenbuurt	€ 24,05	€ 26,46	€ 30,25

21-10	Kerk	Sulawesi	Kerk. geb.
Ommen	€ 161,10	€ 483,35	€ 144,47
Vinkenbuurt	34,80	106,70	
Kerk Vinkenbuurt	37,25		

28-10	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 201,33	€ 194,47	€ 169,05
Vinkenbuurt	24,05	21,95	
Kerk Vinkenbuurt	24,20		
Crosspoint	72,85	63,05	

Zendingsbussen Ommen oktober € 296,65

Giften

Voor de kerk

€ 10,00, 2x € 20,00 via ouderling dhr. J. Sterken
2x € 10,00 via ouderling dhr. M. v.d. Vegt
2x € 10,00 via ouderling mw. G.H. Comanje-Wigger
€ 20,00 via mw. W.H.G. Visscher-Nieuwland
€ 50,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor de diaconie

€ 10,00 via ds. J. de Haan
€ 20,00 (Sulawesi) via ouderl. mw.G. Timmerman-Timmerman
2x € 25,00 2x € 50,00 via de bank voor Sulawesi
€ 100,00 via de bank voor Lombok

Voor de bloemen

€ 20,00 via mw. P.F. de Jonge-ter Brake
€ 20,00 via ouderling mw. L.G. Kroon-Wijnbergen

Voor de bloemen kerk Vinkenbuurt

€ 8,00 via mw. H. Reurink-Seinen

H.V.D. wijk 3

2x € 5,00 en 3x € 10,00

Hartelijk dank

Vorming

22 november Bijbelkring David, ds. Karel Hazeleger

Deze donderdag hopen we weer bij elkaar te komen, 20.00 uur Hervormd Centrum. We lezen 1 Samuël 17, over David en Goliath. Een heel bekend gedeelte. Maar ongetwijfeld zullen we weer nieuwe dingen ontdekken. Welkom!

Kerst met de Catechismus, ds. Karel Hazeleger

Vorig seizoen organiseerden collega Reijer de Bruijn en ik een Catechismuskring. Dit seizoen komt er een vervolg. Tot vier keer toe bieden we in de aanloop naar een christelijke feestdag een avond aan, waarin we kijken wat de Catechismus over die feestdag zegt. Vervolgens hopen we daar ook een keer over te preken. Zo zoeken we naar een stukje verdieping van de 'heilsfeiten'. We hopen de avonden bij toerbeurt te leiden. De eerste avond is op dinsdag 4 december. Deze avond staat in het teken van Kerst en wat de Catechismus daarover zegt. We zitten in De Kern en beginnen om 20.00 uur. U kunt zich bij mij opgeven. Welkom!

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

14 november Kennismaking met het laatste Bijbelboek

Een avond kennismaken met het Bijbelboek Openbaring. Het Bijbelboek Openbaring met zijn bijzondere beelden heeft voor velen iets geheimzinnigs. De rampen die getekend worden zijn afschrikwekkend. Wat wil dit laatste boek van de bijbel ons zeggen? Op 14 november organiseert de GKV Ommen een avond met dr. Henk v.d. Kamp, auteur van het deel over de Openbaring in de serie Commentaar op het Nieuwe Testament. Hij spreekt over 'Kennismaking met het laatste Bijbelboek'. In zijn lezing geeft hij een helicopterview over het Bijbelboek en bespreekt allerlei vragen over de auteur, de datering enz. Doel is dit Bijbelboek voor de lezer toegankelijker te maken. De lezing is op woensdagavond 14 november om 19.30 uur in GKV Het Bakken, Trompstraat 2 in Ommen. Iedereen is welkom.

16 november De Christenvrouw afd. Ommen e.o.

hoopt weer bijeen te komen in het Hervormd Centrum. Spreker op deze morgen is ds. J. Eertink te Rijssen. Het onderwerp is 'Pastorale ervaringen bij het sterfbed'. De bijeenkomst begint om 09.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.
Info: G.M. van Ommen-Middelkoop.

20 november Ledenmiddag: Financieel misbruik van ouderen



Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijzondere ledenmiddag over het onderwerp 'Financieel misbruik van ouderen' op deze dinsdagmiddag om 14.00 uur in De Kern. Over dit onderwerp bieden we een aansprekend programma. Twee senioren, mw. Ria Heshusius en dhr. Frans Kemerink spelen een paar korte sketches 'uit het leven gegrepen'. Mw. Jose Dekker van notaris Kantoor Post, mw. Ada Bakker van de Rabobank en mw. Cobie Oosterhuis van Veilig Thuis IJsselland, zullen vanuit hun beroepservaring tips en advies geven. Diefstal, pinpasfraude, misbruik van machtigingen en gedwongen testamentwijzigingen zijn voorbeelden van financieel misbruik. Financieel misbruik begint meestal klein, maar kan al snel ernstige vormen aannemen. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom. Wij ontmoeten u graag.

24 november Concert 'Symfonische muziek'

Deze zaterdag om 20.00 uur met Gert van Hoef (orgel). Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17, Lemelerveld.

SOVO

In september en oktober hebben we onze jaarlijkse appelplukactie gehad. Ruim 35 vrijwilligers hebben één dag per week geholpen. De opbrengst was dit jaar meer dan € 5.000,00, een geweldig mooi bedrag voor het Alzheimerhuis. Alle vrijwilligers hartelijke dank! Het Alzheimerhuis is klaar. De eerste 9 mensen zijn er dit voorjaar komen wonen. Veel gemeenteleden hebben daar in ook bijgedragen door ons te steunen bij allerlei acties en giften. In juni is een afvaardiging van de Stichting naar Oekraïne geweest. Graag willen we op 11 november tijdens het koffie drinken na de kerkdienst een presentatie laten zien hoe het Alzheimerhuis geworden is. We bereiden ons weer voor op de volgende actie, we staan zoals elk jaar weer op de kerstmarkt in Ommen op 15 december. U kunt daar weer onze heerlijke eigen gebakken knijpertjes kopen en de eigen gemaakte grafstukken en kerstbakjes. Als u niet tot 15 december kunt wachten, vanaf 5 december zijn onze kerstbakjes ook te koop op de kerstmarkt bij de Welkoop. Mocht u geen interesse hebben in de actie maar wilt u toch bijdragen in de zorg voor de mensen in het Alzheimerhuis, het bankrekening nummer van SOVO is NL 26 RABO 0348 949 715
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Johan Hofmeijer



Landelijk

24 november Concert Kamerkoor Pro Musica

Op zaterdag 24 november geeft Kamerkoor Pro Musica weer een concert. Het concert zal plaatsvinden in de sfeervolle en fraai klinkende St. Antonius van Padua, Grotestraat 150, Nijverdal. Het thema is: 'Tijd en eeuwigheid' Medewerkenden zijn Gerrit Hoving (orgel), Strijkkwartet Amarens (aangevuld met contrabas en blazers), Arjan van der Velde (counter-tenor), Erik Breukelman (bas) en Erika Lambers (sopraan). Dirigent is Rolf Drost. Allen van harte uitgenodigd!
Aanvang: 20.00 uur Kaarten zijn verkrijgbaar bij koorleden of te bestellen via ✉ promusica@outlook.com.



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden om onderscheidingsvermogen bij de keuzes die we maken. Dat we zullen inzien wat van God is en wat niet.



Laten we bidden om Gods hulp voor alle jongeren voor wie het veel moed kost om staande te blijven als christen in een omgeving waar bijna niemand meer christen is.



Laten we God danken dat we mogen weten dat Hij ons dagelijks wil bijstaan van nu aan tot in eeuwigheid.



Laten we bidden dat we dagelijks zullen wandelen met God, met vallen en weer opstaan, net zoals Noach dat deed.



Laten we God danken voor de mogelijkheden en vrijheid die Hij geeft om te getuigen van wat het geloof met ons persoonlijk doet aan de mensen die op ons pad komen.



Laten we bidden voor de deelnemers aan de (Youth) Alpha groepen. Dat de kennis van God van het hoofd naar het hart mag doorstromen. Dat de liefde van de Here Jezus in hun hart zal landen.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 23 november. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 13 november voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928
 ☎ bereikbaar: donderdag 15 november van 18.45 - 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman
 Mw. H. Jaspers-van Duren
 Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
✉ info@pkn-ommen.nl

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek
 1^{ste} Scriba: Vacant
 ✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
 - Via koster/beheerder/medewerkers:
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang van De Kern
 - ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
 Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 ✉ dekern@pkn-ommen.nl
 Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
 Ma, di en do: 09.00 - 16.00 uur en vanaf 19.00 uur
 Wo, en vr: 09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
 Dinsdag: koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur
 Donderdag: Kernactief van 13.30-16.30 uur
 Zaterdag: 09.30 - 11.00 uur
 Zaterdag: koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur
 Zondag: voor, tijdens of na de diensten
 7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink
 ✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Er komt een verandering in de huidige vormgeving en kleuren van de collectebonnen!
 Reden: de huidige bonnen zijn vrij klein. Voor de gevers in de collectes lastig, maar ook voor de diakenen bij het sorteren van de collecte opbrengsten! Ook een beter kleurenonderscheid tussen de Gereformeerde en Hervormde collectebonnen speelt een rol. De waarden blijven gelijk!

De veranderingen.

- de bonnen zijn groter van 2 cm x 2 cm naar 2 cm x 4 cm,
- het Logo van de Geref. kerk staat erop

Wanneer de voorraad aan huidige bonnen verkocht is, gaat de verkoop verder met de nieuwe bonnen. Dit zal voor wat betreft de bonnen A en C, naar verwachting in januari 2019 zijn, afhankelijk van de verkoop van de huidige voorraad bonnen! Voor de bonnen B, zal de verkoop, naar verwachting, in oktober 2018 van start gaan.

Overzicht verschillen:

Waarde	Bonnen per vel		Kleur		Prijs/vel	
	Wa	wordt	was	wordt	was	wordt
Bon nr	s					
A van € 1,00	19	19	donker groen	licht groen	€ 20,00	€ 20,00
B van € 0,20	48	24	donker rood	wit	€ 10,00	€ 5,00
C van € 0,50	38	38	oranje	oranje	€ 20,00	€ 20,00

Verkrijgbaar in De Kern, op de volgende dinsdagen: 4 dec., van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00

Bon B: € 0,20, prijs per vel (24 st.) € 5,00

Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00

Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

✉ collectebonnen@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg

1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker

✉ herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand ☎: 06-45289143

✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338

Mw. A.A. Makkinga

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman

✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor

Mw. H. Meesters-Broek

✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen

Mw. A. Minkjan

✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl

Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

Familieberichten en posters

30-ers In de kerk?



Wat houdt de
30-ers bezig?

Na vier jaar
interviewen is er
een eindrapportage!

Kom naar de presentatie:

15 november 2018

- Hervormd Centrum, Julianastraat Ommen
- 20.00 uur
- Informatiemarkt
- Interactieve kennismaking
- Presentatie nieuwe website
- Met een reactie van:
Stephanie Bruin
- Hapje en drankje