

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

18^{de} jaargang No. 4

Vrijdag 22 februari 2019

Meditatie

'Luister naar mij,' zegt God.

'Ik nam je op de arm vanaf je geboorte.

Ik heb het gedaan en ik blijf het doen.

Ik neem je op de schouders en ik red je.'

Maar als het donker wordt, waar bent u dan?
Als er iets naars gebeurt, bent u dan nog bij me?
En als ik me pijn doe en als me pijn gedaan wordt,
bent u dan ook mijn God?
Als ik niets van u merk, hebt u me dan verlaten?

'In het donker en de pijn ben ik ook bij je.
Al was je nog zo klein, ik heb van je gehouden.
Ik nam je op in mijn armen.
Ik was het die maakte dat je kon leren lopen.
Je bent een lievelingskind voor mij.

Als ik aan je denk, word ik ontroerd.
Wat je voelde als banden die je pijn deden,
waren mijn banden van liefde
waarmee ik je trok en je mee vasthoud.
Waarom wil je van mij weggelopen, soms,
en je eigen weg gaan?
Als je van mij bent weg gedwaald, zal ik je zoeken
totdat ik je weer gevonden heb.'

En God zegt:

'Ik ben het die je troost, ik, de Heer.

Ben je soms bang?

Ben je mij soms vergeten?

Ik heb je gemaakt.

Ik spande de hemel als een tent.

Ik zette de aarde vast.

En jij zit in angst en beven?

Jij vindt jezelf niet de moeite waard?

Ik neem je onder mijn hoede.

Je zult op de arm gedragen worden.

En op de schoot gekoesterd worden.

Zoals een moeder troost, zo zal ik je troosten,'
zegt God.

(Gera Mateman)

Leesrooster

Za	23 febr.	Ester 8:3-17	Onherroepelijk?
Zo	24 febr.	Ester 9:1-15	Zelfverdediging
Ma	25 febr.	Ester 9:16-23	Verlenging
Di	26 febr.	Ester 9:24-28	Feestvreugde
Wo	27 febr.	Ester 9:29-10:3	Volksvertegenw.
Do	28 febr.	Psalm 94	De HEER is trouw
Vr	1 maart	Lucas 6:1-11	Sabbats(on)rust
Za	2 maart	Lucas 6:12-26	In de leer bij Jezus
Zo	3 maart	Lucas 6:27-38	Christelijke ass.
Ma	4 maart	Lucas 6:39-49	Wie ogen heeft
Di	5 maart	Lucas 7:1-10	Geloof, hoop en
Wo	6 maart	Psalm 53	Aswoensdag
Do	7 maart	Lucas 7:11-17	Opwekking
Vr	8 maart	Lucas 7:18-28	Vol verwachting

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Wijk 1	4
Wijk 2	4
Wijk 2 ondersteunend pastor	4
Kerkelijk werker	5
Wijkgemeente 1	5
Wijkgemeente 2	5
Wijkgemeente 3	6
PaKaN! jongerenwerker	7
PaKaN!	7
Plaatselijk kerknieuws	7
Gezamenlijke berichten	8
Gereformeerde kerk	9
Hervormde gemeente	10
Vorming	10
Algemeen (kerkelijke) berichten	10
Gebedspunten	11
Kerkelijke adressen etc.	11
Familieberichten en posters	12

Kerkdiensten

Zondag 24 februari

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J.T. Baart
Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Dhr. S. Satter
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heer: Mw. T. Veurink-Altena
Dhr. G. Tent

Witharen

10.00 uur: Mw. G. Mateman
Organist: Freddy Bruins
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kroon
Kindernevendienst: Leiding: Marinda

Ommen Samen kerk

19.00 uur: CrossPointdienst
m.m.v. LuCerna
Ouderling van dienst: Mw. M. Schipper-Dijk
Afgevaardigden Hg: Mw. E. Touwen-Tempelman
Mw. W. Ekkelkamp

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. J. de Haan
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heren: Dhr. W. ten Kate
Mw. R. van Lenthe
Dhr. A. Schuurman

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist: Margriet Hierink
Ouderling van dienst: Mw. C. Meesters
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Geen

Vrijdag 1 maart

Hervormde kerk

Ommen

19.30 uur: Wereldgebedsday

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 25 febr. 10.30 uur: Dhr. C. Odink

Oldenhaghen

Vrijdag 1 mrt. 18.30 uur: Ds. K.A. Hazeleger

Nijenhaghen

Vrijdag 1 mrt. 19.30 uur: Ds. K.A. Hazeleger

Zondag 3 maart

1^e Lijdenszondag

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Bruggen
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heer: Dhr. J. en mw. H. Meulenkamp

Witharen

10.00 uur: Ds. W. den Braber
Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kroon
Kindernevendienst: Leiding: Jannie

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. R.R. J. de Bruijn
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. M. van der Vegt
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdames/-heer: Dhr. G.J. Beniers
Mw. J. Beniers-Horsman
Mw. M. Mijnheer-Visscher

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger
m.m.v. LuCerna
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Alle groepen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. K. van der Kamp, Kampen
Dialectdienst
Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Mw. G.H. Companje-Wigger
Afgevaardigde Gk: Mw. G. Dunnewind-Olsman

Joy Bookcafé

Ommen Samen kerk

09.30 uur: 10er Dienst

Woensdag 6 maart Aswoensdag

Hervormde kerk

Ommen

19.30 uur: Ds. Coby de Haan en
Ds. Kest Jelsma
M.m.v. Frans Dijkstra en
Mariëlle van der Veen
(dwarsfluit)

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 4 mrt. 10.30 uur: Dhr. J. Wieske

Oldenhaghen

Vrijdag 8 mrt. 18.30 uur: Dhr. J. Wieske

Nijenhaghen

Vrijdag 8 mrt. 19.30 uur: Dhr. J. Wieske

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman

1 maart Wereldgebedsdag Ommen

Motto van de vieringen van Wereldgebedsdag is:
Samen bidden, samen vieren, samen delen.

Wij vormen weer een kring van gebed in de Hervormde kerk, aanvang 19.30 uur. Deze jaarlijkse viering, dit jaar gemaakt door vrouwen uit Slovenië, heeft als thema: 'Welkom, God nodigt je uit!' Er wordt medewerking verleend door een projectkoor o.l.v. Willemien Gerritsen. De collecte tijdens deze viering gaat naar projecten in Slovenië: t.w. ASPI-centrum, een (blijf van mijn lijf)huis voor moeders, een Roma-project. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering. Na afloop is er gelegenheid om, onder het genot van een kop koffie, na te praten.

Wereldgebedsdagcomité Ommen

3 maart 10er Dienst

Op deze zondag is er weer een 10er Dienst! Alle tieners van 12-16 jaar zijn welkom in Joy Bookcafé. Het duurt van 09.30 uur tot ongeveer 11.00 uur. Elke 10er Dienst starten we gezellig met een gezamenlijk ontbijt. Thomas en Janneke hebben deze keer de leiding, dus we kunnen weer gebakken eieren met spek verwachten! Na het ontbijt gaan we verder met de dienst, die geheel is afgestemd op jullie. Tot dan!!

Gereformeerde kerk

Collecten

24 februari

Ommen en Witharen: Algemene Christelijke
Doeleinden en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
CrossPointdienst: Doel PaKaN!
Deurcollectanten: Christien Kroon

3 maart

Ommen en Witharen: Kerkrentmeesters en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Nout en Liz

Zondagskind

Ommen

24 februari: Vera Luijendijk
3 maart: Ole Makkinga

Kinderoppas

Ommen

24 februari: Marieke Dunnewind
Aniek Welink
3 maart: Rianne van der Bent
Betsy Boezelman

Witharen

24 februari: Ina Bremmer
3 maart: Frieda Slotman

Hervormde gemeente

Collecten

24 februari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Project Kerkrentmeesters /
zending

3 maart

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

24 februari: Eva Koster
3 maart: Britt Kobes

Kinderoppas

Ommen

24 februari: Alice Olsman
Linda Olsman
3 maart: Marlien Hekman
Anita 't Jong

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Dhr. J. Hansman
Mw. H. Renting-Anninga
Dhr. M.A. Wigmans
Dhr. W. Zwinselman
Mw. G. Bremmer-de Lange
Mw. M.H. Schuurman-Schuttert
Mw. W. Boezelman-Derks
Mw. R. Enting-Reinders
Mw. H. Winters-aan het Rot
Dhr. J. Dijk
Dhr. H.J. Hogenkamp
Dhr. J. Olsman
Mw. H. Timmerman-Willems
Mw. G.G. Wiegersma-van Beesten

Dhr. J.F. Vosjan sr.
Mw. C. van Oort
Mw. J. Grotemarsink-Schottert
Mw. N. van Eldik-Dame
Mw. A.G. Willems-Stirtjan
Mw. H. Paarhuis-Runherd
Dhr. J. Weenink

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

kestjelsma

Bereikbaar: dsjelsma@pkn-ommen.nl
ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Kennismaking

Inmiddels heb ik (voor zover bij mij bekend) iedereen die ik overdag kan bezoeken, in het kader van kennismaking, bezocht. Er resteren nog zo'n 80 adressen, goed voor 40 avonden. Omdat er weken zijn waarin ik soms maar één avond beschikbaar heb voor kennismaking en ik over een paar maanden een aantal weken afwezig ben vanwege verhuizing en vakantie, verwacht ik dat ik de laatste pas ergens in juli bezoek. Oftewel: ik ben u niet vergeten als het enige tijd mocht duren voordat u iets van mij hoort!

Een en ander houdt ook in dat er een einde komt aan de gedeeltelijke waarneming door collega Gera Mateman. In pastorale zaken kunt u dus weer gewoon contact met mij opnemen. Een woord van dank op deze plaats voor Gera. Fijn dat je de zieken namens mij bezocht in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen de afgelopen 3 maanden.

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart

dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis

geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

24 februari: een vrolijke dienst over wat we mogen en kunnen ten dienste van de Heer. Zie uitgebreid bij Gezamenlijke berichten.

Doopdienst 10 maart

De eerstvolgende gelegenheid voor wijk 2 om te laten dopen of gedoopt te worden is 10 maart. Er zijn al drie dopelingen aangemeld: mooi! Aanmelden kan nog tot het weekend na het verschijnen van dit blad. Volgende keer vermeld ik wie de dopelingen zullen zijn.

Orgaan- en weefseldonatie:

Een bijzondere avond op 26 februari. Onder Algemene Berichten is meer te lezen over een gemeente brede ontmoeting over orgaan- en weefseldonatie. De avond wordt opgezet vanuit wijk 2 en is open voor elke Ommenaar (en omgeving) die belangstelling heeft.

Volg obrounisister Elisa van Dijk

Op zondag 10 februari hebben we Elisa van Dijk uitgezwaaid met het toezingen van de zegen: 'Ga met God en Hij zal met je zijn.' Elisa is inmiddels in Ghana aangekomen, waar ze met drie medestudenten vier maanden stage gaat lopen in een ziekenhuis. Iedereen zal Elisa wel willen volgen met haar belevenissen. Dat kan ook simpel met een smartphone. Installeer Instagram en volg ObrouniNurses. Dan krijg je automatisch een seintje als er een nieuw bericht is. Obrouninurse schijnt in Ghana zo iets te betekenen als 'witte/blanke zuster', waar je regelmatig mee begroet of geroepen wordt.

Kennismaking

Even een kort bericht: de kennismaking verloopt voorspoedig, getuige de dikke stapel kennismakingsvellen die ik heb gekregen. Het wordt een echt vriendenboek. Als ik er doorheen blader, komen de ontmoetingen en gesprekken weer boven. Het wordt een goed leerboek voor me.

Er is een vijftiental adressen waar me is toegezegd dat de ingevulde vellen nog komen. Niet vergeten, want anders vergeet ik het bezoek misschien ook wel en dat zou oprecht jammer zijn.

Er zit muziek in de kerk

Zonder muziek kun je je geen kerkdienst voorstellen. Het orgel vinden wij meestal een echt kerkinstrument, maar in het begin van het protestantisme is op diverse synodes het kerkorgel nog verboden tijdens de dienst. Volgens sommigen was het net als wierook en kaarsen te paaps...

Het deed het zingen in de kerk geen goed. In 1641 schreef de beroemde Constantijn Huygens 'de stemmen wijken zodanig af van elkaar, zoals vogels van diverse pluimage door elkaar heen schreeuwen. De maten zijn in strijd met elkaar zoals emmers in een waterput op en neer gaan. Er wordt zo hard geschreeuwd, alsof men elkaar eerder wil overschreeuwen dan met elkaar wil samenstemmen.' Kortom: 'ghehuyl ende gheschrey' in de kerkdienst. Maar het duurde soms wel tot in de 19^e eeuw dat men het kerkorgel toch wel zinvol vond ter begeleiding van de gemeentezang, ter voorkoming van 'ghehuyl ende gheschrey'. Er is veel veranderd. Gelukkig maar. En tegenwoordig willen we vaak niet alleen meer het kerkorgel, maar ook een piano, een saxofoon en andere moderne(re) instrumenten. Zo krijgen we een veelstemmig geluid dat doet denken aan de tempeldienst in Psalm 150.

Mooi dat gemeenteleden zelf dus ook mee kunnen doen aan de muziek van de eredienst. We maken samen de dienst uit. De organist en ook anderen mogen spelen ter ere van God. Omdat ik nog zo onbekend ben met wat jullie allemaal kunnen zou ik daarom graag willen weten wie een muziekinstrument speelt en wie dat eventueel ook wel eens in de eredienst zou willen laten klinken. Stuur gerust een email. Graag zelfs!

Ds. H. Baart

Wijk 2 ondersteunend pastor



Predikant: Ds. W. den Braber

dsdenbraber@pkn-ommen.nl

AanZet

A= de A van AANDACHT van God voor ons, de A van aandacht van ons naar God, de A van aandacht van wij als gemeenteleden voor elkaar en de A van aandacht van ons naar ieder mens die op onze weg komt. Aandacht betekent dat je oog en oor voor de ander hebt, omdat God die aandacht heeft voor ons. Zijn oog is op ons. Hij hoort naar ons.

Aandacht is luisteren... als het om luisteren naar God gaat dan gaat het om het lezen van de bijbel, om gebed, om stil zijn voor God, om God te vieren in onze samenkomsten.

Aandacht is luisteren naar elkaar. Weet ik echt wat die ander bezighoudt? Wat maakt die ander blij, wat drukt hem neer, waar zit hij over in? Zie ik die ander echt staan als een mens van God?

Blij zijn met de aandacht van God voor ons en aandacht oefenen richting God en elkaar: dat is m.i. wezenlijk voor gemeentezijn.

Wie A zegt, moet ook B zeggen. Wie A zegt, zegt B.

B kan de B zijn van BETROKKENHEID. Betrokkenheid op God en op elkaar. God en mens en wij mensen zijn niet los van elkaar te denken.

Wat doen we om echt op God betrokken te zijn? Zou daar de B van Bijbel lezen en de B van Bidden ook niet bij horen?

Betrokkenheid vraagt om het leggen van een relatie. Als je weet dat God een weg naar jou gaat, dan mag jij een weg naar God gaan. En als jij Belangrijk bent voor God, dan is die ander niet minder Belangrijk voor jou. Gemeentezijn is naar elkaar toetrekken. Eropuit zijn om lijntjes naar elkaar te leggen. Verbinding te maken.

C= de C van COMMUNICATIE. Dat is iets zo met elkaar delen dat het van je samen wordt. Jij geeft kennis van een geboorte.

Je maakt gebruik van de media die er zijn: de mail, de app, facebook, maar ook de telefoon, een brief of het aangaan van een gesprekje om. Je laat van je horen in Kerkvensters, of laat iets zien van jou als de kerk in Ommen leeft!

Communicatie is, als het goed is, zeker voor de christelijke gemeente een taak die ze niet mag verwaarlozen. Want bij de christelijke gemeente gaat het toch om het doorgeven van de Goede Boodschap?

En als je AANDACHT en BETROKKENHEID hoog in het vaandel hebt dan weet je: het kan niet zonder goede COMMUNICATIE. Wie A zegt, zegt B, zegt C.

Vraag die ik opving: bij het wijknieuws op de zondag staat zelden iets van wijk 2, waarom niet?

Antwoord: als gemeenteleden om belangrijke redenen niet genoemd willen worden vanwege een opname in een ziekenhuis of anderszins, dan doe ik dat niet. Hoewel ik er altijd op wijs dat we daardoor ook een kans missen om echt op elkaar betrokken te zijn. En soms valt iemand net tussen het wijknieuws en het verschijnen van het Kerkvensters in. En dan kies ik liever voor Kerkvensters.

Hartelijke groeten,
Wim den Braber

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: **Mw. G. Mateman**
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Wijk 1 Geformeerde kerk

Na een paar weken griep en ook nog een week vakantie ben ik weer helemaal op orde.

Er is in wijk 1 (de zorgcentra en aanleun) nogal wat zorg om gezondheid, afscheid nemen en loslaten. Er zijn op het moment van schrijven, voor zover ik weet, echter geen heel ernstig zieken of ziekenhuisopnames. Dat is iets om dankbaar voor te zijn: elke dag die we ontvangen is een kostbaar geschenk, soms overschaduwd door beperking of verdriet.

In Hosea 11 staat dat God voor zijn volk zorgde. Dat betekent, dat hij voor zijn mensen zorgt, ook voor ons zorgt.

Er staat: 3 Ik was hun vader. Ik droeg hen in mijn armen, ik leerde hun lopen. 4 Ik was goed voor hen. Ik leidde hen vol liefde. Ik hield hen dicht tegen me aan. Ik was het die hun te eten gaf.

En ook al dwalen we bij hem weg: 8 De Heer zegt: 'Toch zal ik jullie niet loslaten. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Want mijn liefde voor jullie is groot. Mijn hart is vol medelijden.' (uit: de Bijbel in gewone Taal)

Daar mogen we kracht uit putten en ons door laten troosten.

Met warme groet,
Gera Mateman

Wijkgemeente 1



Predikant: **Ds. R.R.J. de Bruijn**
✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Scriba: **Mw. H. Veurink-Schonewille**
✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Zondag 24 februari 'Eén talent is genoeg'

De meesten die dit lezen, vinden het vanzelfsprekend dat de kerk er is, dat er een predikant is en andere ambtsdragers en dat er vele vrijwilligers zijn. Al die mensen die hun talenten hiervoor inzetten. Dat is fijn! Maar we hebben als kerk meer mensen nodig die het kerkenwerk doen. Er zijn vacatures in kerkenraden die allang niet meer zijn vervuld. Tegelijkertijd heeft de kerk ook andere vrijwilligers nodig om in te springen op de veranderende rol van de kerk in deze tijd.

We willen samen koffie drinken, samen eten, samen er op uit. De kerk naar buiten. Kinderen en jongeren die we begeleiden, waar we allerlei nieuwe activiteiten voor hebben ontwikkeld. Nieuwe leiding is nodig voor kindernevendienst en clubs.

Ook de kerkdiensten veranderen: We hebben niet alleen meer organisten, ook andere musici krijgen steeds meer hun rol in de kerkdienst: een band, een trompettist, een violist, een koortje dat de dienst opluistert. De beamer die een grote rol in de dienst vervuld en bediend moet worden.

Er moet veel gedaan worden in en buiten de kerk. Overal zijn mensen nodig die daarvoor hun talenten inzetten en daar plezier in hebben. 'Een talent is genoeg' is ons motto voor 24 februari. Welk talent heb jij en wil jij inzetten voor de kerk? We geloven dat als we allemaal wat doen, samen in de naam van Jezus, dan moet het goed komen. We hopen velen te ontmoeten 24 februari.

In iedere kerk in Ommen en de buurtschappen hebben we dezelfde liturgie. Er is na de dienst koffie en thee. Onderwijl kunnen we hierover met elkaar in gesprek: Wat kun jij? Wat doe jij?

Uit de gemeente

We denken ook aan allen die thuis of elders ziek zijn, verpleegd en verzorgd moeten worden. De Heere zij u allen nabij en goed.

Een hartelijke groet van
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2



Predikant: **Ds. K.A. Hazeleger**
✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Scriba: **Dhr. J. van den Beukel**
✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

De komende twee weken heb ik één dienst staan in de eigen gemeente. Dit is de morgendienst van 3 maart, in Vinkenbuurt. LuCerna zal deze dienst de samenzang begeleiden. Dat betekent dat we wat andere liederen zingen dan normaal, vanuit een gedrukte liturgie. Dit was de vorige keer erg mooi, dus ik heb er weer zin in! De schriftlezing komt uit 1 Samuël 19, over David die moet vluchten voor Saul. Thema van de preek: 'De koning in z'n hemd'. We hopen op een gezegend samenzijn!

Kerkbalans

We mogen dankbaar terugkijken op de Actie Kerkbalans. Het voorlopige resultaat is hoger dan veel mensen hadden verwacht. Fijn dat u op deze manier uw betrokkenheid bij de gemeente hebt laten blijken. De zorgen over de financiën en de noodzaak om te bezuinigen zijn daarmee natuurlijk niet weggenomen. Laten we hopen dat we als gemeente de juiste wegen vinden om ook in de toekomst volwaardig gemeente van Christus te kunnen zijn. Blijft u dat steunen? Blijf u daarvoor bidden?

Ring Ommen

Op woensdag 27 februari komt de Ring Ommen voor de tweede keer bij elkaar. De Ring Ommen is de opvolger van de Classis Ommen. Alleen ligt het accent nu nog veel meer op ontmoeting, toerusting en bezinning. Dit keer komen we in Ommen bij elkaar, in de Hervormde kerk. Het centrale thema is: 'Leve de dorpskerk'. Nu is Ommen natuurlijk geen dorp. Maar wel, zoals ik vaak zeg: een stad met een dorps karakter. Dus: de kansen voor de kerk in het dorp zijn zeker ook de kansen voor de kerk hier in Ommen. Daar gaan we het over hebben, en daar hopen we elkaar vooral ook in verder te helpen. Iedereen is welkom! We beginnen om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie.

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,

Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan

@CobydeHaan1

dsdehaan@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. G. Westerhof

herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Zondag 24 februari Eén talent is genoeg

De meesten die dit lezen, vinden het vanzelfsprekend dat de kerk er is, dat er een predikant is en andere ambtsdragers, en dat er vele vrijwilligers zijn. Al die mensen die hun talenten hiervoor inzetten. Dat is fijn! Maar we hebben als kerk meer mensen nodig die het kerkenwerk doen. Er zijn vacatures in kerkenraden die allang niet meer zijn vervuld, tegelijkertijd heeft de kerk ook andere vrijwilligers nodig om in te springen op de veranderende rol van de kerk in deze tijd.

We willen samen koffiedrinken, samen eten, samen er op uit. De kerk naar buiten. Kinderen en jongeren die we begeleiden, waar we allerlei nieuwe activiteiten voor hebben ontwikkeld. Nieuwe leiding voor kindernevendienst en clubs is er nodig. Ook de kerkdiensten veranderen: We hebben niet alleen meer organisten, ook andere musici krijgen steeds meer hun rol in de kerkdienst: een band, een trompettist, een violist, een koortje dat de dienst opluistert. De beamer die een grote rol in de dienst vervuld en bediend moet worden.

Er moet veel gedaan worden in en buiten de kerk. Overal zijn

mensen nodig die daarvoor hun talenten inzetten en daar plezier in hebben. 'Een talent is genoeg' is ons motto voor 24 februari. Welke talent heb jij en wil jij inzetten voor de kerk? We geloven dat als we allemaal wat doen, samen in de naam van Jezus, dan moet het goed komen.

We hopen velen te ontmoeten 24 februari.

In iedere kerk in Ommen en de buurtschappen hebben we dezelfde liturgie. Er is na de dienst koffie en thee. Onderwijl kunnen we hierover met elkaar in gesprek: wat kun jij? Wat doe jij?

Vrijdag 1 maart: Welkom, God nodigt je uit!

Deze vrijdag is de oecumenische Wereldgebedsdag in de Hervormde kerk. Het programma van de liturgie is gemaakt door vrouwen uit Slovenië. Vroeger was het een gebedsdag voor en door vrouwen. Tegenwoordig zijn ook mannen welkom.

In Ommen werken vrouwen uit de verschillende geloofsgemeenschappen aan de viering mee. Dit jaar mag ik de overdenking doen. Het thema is: Welkom, God nodigt je uit! N.a.v. de gelijkenis van Jezus uit Lukas 14, over de gastheer die de daklozen: bedelaars, de armen, verlamden en blinden, uitnodigt voor zijn maaltijd. Wie nodigen wij uit?

U bent hier in ieder geval welkom!

De projecten die gesteund worden in Slovenië met deze Wereldgebedsdag zijn: Een ASPI-centrum, voor jongeren met het Asperger-syndroom. Een (blijf van mijn lijf) huis voor moeders. Een Roma-project in Pusca.

Aswoensdagviering

6 maart is de Aswoensdag viering in de Hervormde kerk. Het thema is: Een nieuw begin. Zie verder de Gezamenlijke berichten.

Vooruitblik kerkdienst 17 maart

Generaties komen en gaan ook in de kerk. Waarin zijn we close en waar zit de kloof? De dienst is anders dan anders, niet alleen de preek en de muziek. Het wordt een dienst met interactie. En deze dienst heeft een staartje... Laat je verrassen.

Ons voorgedaan

Johan Hendrikus Wagenvoord.

Hij is 4 februari in het hospice in Dedemsvaart overleden.

Johan is 65 jaar geworden. Hij woonde zijn leven lang aan de Nieuweweg 16 in Vinkenbuurt.

Boven zijn kaart stond: 'Gehecht aan het leven, maar wetende dat zijn einde nabij was, is rustig ingeslapen onze lieve broer, zwager en oom'.

Zaterdag 9 februari was de uitvaart. Vanuit de Reestkerk in Balkbrug is Johan begraven op de begraafplaats bij de kerk.

We wensen zijn familie veel sterkte in dit verlies.

Stagiaire

Vanaf 25 februari loopt Max Wanning stage in de Hervormde gemeente Ommen. Hij is een Duitse student die Nederlands en Protestantse geloofsleer studeert in Munster. Max is benieuwd hoe het reilt en zeilt in de kerk in Nederland, hij wil ook graag meedoen. Dus je zult hem vast en zeker ontmoeten, in het pastoraat, in de kerkdienst, in het kringwerk en jeugdwerk.

Veertigdagentijd: Een nieuw begin

Op 6 maart, Aswoensdag, begint de Veertigdagentijd. In deze weken gaan we op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. De Interkerkelijke Werkgroep Rondom Pasen organiseert in deze periode meerdere vieringen in de verschillende kerken in Ommen. Zo willen we als geloofsgemeenschappen in Ommen samen optrekken in het geloof in de gekruisigde en opgestane Christus en toelevens naar Pasen.

Het is een tijd van boete, bezinning en actie. Juist in de lijdenstijd verbinden we ons met mensen die in deze tijd, onze

hulp nodig hebben. Kerk in Actie vraagt deze veertig dagen aandacht voor de kerk in Cuba, voor mensen die uit de Nederlandse gevangenis ontslagen worden, voor kinderarbeid in India, en voor Rwanda, 25 jaar na de genocide. Zelf kun je de 40-dagentijd gebruiken om meer ruimte te maken voor bezinning en inspiratie in je eigen privéleven. De PKN geeft bijvoorbeeld een speciale 40-dagentijdkalender uit met gebeden, gedichten en korte meditaties. Je kunt deze bestellen op de website: www.kerkinactie.nl/40dagentijd Of je doet mee aan een vastenactie: veertig dagen geen vlees eten, geen koffie of alcohol drinken, niet snoepen of niet actief zijn op Facebook en Instagram.

Versobering van je leven geeft tijd en ruimte, om tot stille tijd te komen, om dichterbij God en mensen en je meer dan anders bewust te zijn, wat werkelijk van waarde is in je leven. Misschien leidt het tot een nieuw begin?

Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

Meet and Great

Op zondag 31 maart organiseren wij als PaKaN! opnieuw een gezinsprogramma voor gezinnen waarin minimaal 1 kind tussen de 12-18 jaar is (broertjes en zusjes ook welkom!). Misschien ben je nog nooit eerder geweest of ben je al vaker geweest... iedereen is welkom! Het is waardevol om andere gezinnen te ontmoeten en om tijd te investeren in en met je gezin!

Het wordt een leuk en creatief gezinsprogramma. Na kerktijd zijn jullie welkom in De Kern. Hier is koffie/thee/drinken. Rond 11.30 uur willen we met het programma beginnen. We sluiten weer af met een maaltijd waar iedereen iets lekkers voor mee mag nemen. Wij zorgen voor soep & drinken. We ronden op tijd af, zodat iedereen ruimte heeft om aan andere (zondag) verplichtingen te kunnen voldoen!

Kom je ook? Geef je dan even op door te mailen naar pakan@pkn-ommen.nl. Graag direct en anders vóór 25 maart. En nodig gerust andere gezinnen uit!

Update

Het is alweer een tijdje geleden dat ik in Kerkvensters een berichtje heb geschreven. Door de drukte voor, maar vooral achter de schermen, schiet dat er bij mij nog wel eens bij in. Afgelopen maanden hebben we het nieuwe jeugdwerk 12+ uitgerold en in werking gesteld. Als we kijken wat er voor die tijd was en wat er nu al staat, mogen we als PaKaN! best een beetje trots zijn. Niet dat we nu achterover kunnen leunen, maar we kunnen wel onze zegeningen tellen én vooruitkijken en hard blijven werken, in besef dat we in afhankelijkheid dit werk mogen doen. Benieuwd hoe het er aan toe gaat in het nieuwe jeugdwerk? Kom gerust een keer kijken of stap in en draag bij in de investering in de levens van deze jonge gasten! Nog even iets over mij zelf. Afgelopen maanden is er hier thuis een hoop veranderd. Tot en met december mocht ik nog 3 kerken dienen. Op 31 december heb ik mijn werk in Vriezenveen én in Bruchterveld afgerond. In Vriezenveen liep mijn contract af en in Bruchterveld heb ik mijn werk overgedragen aan mijn collega predikant aldaar. Voor mij de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een nieuwe roeping en een nieuwe uitdaging. En deze heb ik gevonden. Per 1 maart mag ik beginnen als Jeugd en Gezinswerker bij de Hervormde gemeente te Rijssen voor 20 uur. Ik zal dit werk combineren met mijn werk hier in Ommen. Ik verwacht dat dit prima te doen is. Al zal ik in de toekomst wellicht iets minder flexibel zijn. Maar ik hoef straks nog maar rekening houden met

2 kerken i.p.v. 3. Ik zie uit naar deze uitdaging en ben benieuwd wat ik daar mag gaan doen.

Thomas Abbes

PaKaN!



Activiteitenagenda

Februari

24 CrossPoint Church in de grote zaal van De Kern

Maart

03 Tienerdienst

08 CrossPoint Care

15/16 Flessenactie clubs

24 CrossPoint Church in het Hervormd Centrum

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos.

CrossPoint



24 februari 19.00 uur CrossPointdienst

Thema: Vergeving, #hoedan? Zand erover, oja? Tijdens deze dienst willen we nadenken over het thema vergeving. Een lastig onderwerp, want wat is vergeving precies, hoe vergeef je iemand en waarom is vergeving zo belangrijk? Van harte welkom in de Grote Zaal van de Gereformeerde kerk in Ommen. Thomas Abbes zal voor ons spreken en de band LuCerna zal de liederen begeleiden.

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

03-02 Dhr. M. Nijkamp

10-02 Dhr. H. Gaasbeek

Witharen gebouw Irene

27-01 Mw. F. Spijkers

03-02 Mw. Huisman

10-02 Dhr. H. van der Veen

Hervormde gemeente

03-02 Mw. Vowinkel

Mw. Eggen

10-02 Dhr. E. Scholten

Ds. en mw. De Roos

Vinkenbuurt

03-02 Dhr. en mw. Witpaard

10-02 Mw. W. Stoeten-Meijer

24 februari Vacatures

In de morgendiensten van alle 4 de kerken wordt op deze zondag de aandacht gevraagd voor de (vele) vacatures in de gemeente. Een positieve inzet! We worden tot nadenken gebracht over welke gaven en talenten God ons heeft geschonken. Gaven en talenten die jezelf verrijken, maar die je ook vruchtbaar mag maken voor anderen. In de samenleving, de plaats waar je geroepen bent en dus ook in de Kerk. Insteek is dat als je werkt in de wijngaard van de Heer je dat met vreugde doet en niet ervaart als een zware last. Je moet dus ook alleen maar die dingen gaan doen waar je de gaven voor hebt ontvangen. We hebben (gelukkig) niet allemaal dezelfde gaven.

Over deze en andere dingen zal het gaan op 24 februari. Bij het verlaten van de kerk wordt u een brochure aangeboden met een uitgebreid overzicht van welke vacatures we in onze beide gemeentes hebben. Zowel per gemeente afzonderlijk als met betrekking tot de gezamenlijke activiteiten. We hopen dat u allen in de week en de weken daarna bezig zult zijn met de inhoud van die brochure. Voor uzelf, maar wellicht kent u iemand waarvan u bij een bepaalde vacature denkt: Dat is echt iets voor jou! Laten we dit in de komende tijd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en uitdaging ervaren! Mocht u er niet bij kunnen zijn op 24 februari: de overgebleven boekjes blijven in de kerk liggen bij de uitgang.

6 maart Aswoensdagviering

Hiermee begint de Veertig dagentijd.

De Aswoensdagviering is een verstilde viering van woord en gebed, waarin je de gelegenheid wordt geboden om een askruisje te halen. Het askruisje is een kruisteken van as, waarin je laat zien dat je een mens bent, uit stof genomen, het maakt nederig, het tekent onze kwetsbaarheid en onze schuld. En tegelijkertijd laat het askruisje zien dat we een mens zijn door God geschapen en getekend door zijn liefde.

Het thema is: Een nieuw begin.

We worden eraan herinnerd dat God een nieuw begin heeft gemaakt en wij in ons leven, met vallen en opstaan een nieuw begin mogen maken met God en elkaar.

De dienst is voorbereid door de Interkerkelijke Werkgroep Rndom Pasen. Samen met collega ds. Kest Jelsma ga ik voor in deze dienst. Frans Dijkstra begeleidt ons op het orgel en Mariëlle van der Veen speelt dwarsfluit.

Het is om 19.30 uur in de Hervormde kerk op het Kerkplein. Welkom!

Ds. Coby de Haan

6 maart Aswoensdag: start van de 40-dagentijd

Ook dit jaar organiseert de werkgroep Rndom Pasen weer een aantal diensten in de 40-dagentijd.

De 40-dagentijd begint op Aswoensdag 6 maart. Op deze dag wordt de eerste viering gehouden in de Hervormde kerk. De overige diensten vinden plaats in de Stille week. Informatie daarover volgt in april.

U bent allen van harte uitgenodigd deze diensten bij te wonen, om ook op die manier samen op weg te gaan. Op weg naar Pasen.

Tijdens de diensten, die door de werkgroep Rndom Pasen worden georganiseerd in de verschillende kerken in Ommen tijdens de 40-dagentijd, wordt ook gecollecteerd.

De opbrengst van de collecte is dit jaar bestemd voor de bijzondere actie CaMo & Friends 4 SMA. Om onderzoek naar en behandeling van de onbekende, maar verschrikkelijke spierziekte SMA te stimuleren, wordt er deze zomer in Ommen geld ingezameld. De actie is opgezet door de vriendengroep van Jan-Jaap Lucas en Linda Meijerink uit Ommen. Hun kinderen Cato en Moos hebben beide deze spierziekte. De kinderen zelf willen graag dat het voor al hun lotgenoten ook mogelijk zou zijn behandeling te ondergaan voor deze

spierziekte. Door onbekendheid van de behandeling en de enorme kosten hiervan is-dit helaas niet voor elk kind mogelijk. Wij denken dat dit collectiedoel heel passend is bij het thema van de 40-dagentijd van dit jaar: Een nieuw begin...

We hopen als gezamenlijke kerken in Ommen een steentje bij te dragen om behandeling en voorkoming van deze ziekte mogelijk te maken. Uiteraard hopen we op uw bijdrage en kijken we ernaar uit u in de 40-dagentijd te verwelkomen bij de diensten in de verschillende kerken in Ommen.

Werkgroep Rndom Pasen

11 t/m 16 Maart Organische Mestkorrel actie (Albanië 2019)

In 2019 gaan we met een aantal jongvolwassen en volwassenen uit Ommen en omstreken een deel van de zomervakantie besteden aan een goed doel in Albanië (de groep is nog niet vol, u/jij kunt je nog aanmelden) Wij hebben nog geen project ontvangen vanuit Albanië, hierover volgt later meer informatie, het project wordt in overleg met de kerk in Korca uitgezocht. Wat wij wel weten is dat wij gegarandeerd vertrekken met de zes deelnemers die er nu zijn.

Om een en ander te bekostigen vindt op zaterdag 16 maart een 'mestactie' plaats. Ook in de week van maandag 11 t/m zaterdag 16 maart wordt er mest aan de deuren verkocht en bestellingen afgeleverd. De bestelbon kunt u in één van de kerken inleveren in de daarvoor bestemde doos. Helaas zal het niet lukken om in die week bij u te komen voor de verkoop. Bestel daarom d.m.v. de bon en u bent zeker van levering van mestkorrels.

De opbrengst van de actie wordt als volgt verdeeld:

- 1/3 deel van de opbrengst gaat naar Stichting Antwoord (via hen krijgen wij de zakken mest)
- 1/3 deel is bedoeld als projectgeld voor de werkzaamheden in Albanië en
- 1/3 deel wordt gebruikt om de reiskosten van de deelnemers wat te drukken.

7,5 kg: 1 zak € 7,50, 2 zakken voor € 12,50, 3 voor € 15,00

15 kg: 1 zak € 12,50, 2 zakken of meer: € 10,00 per stuk

25 kg: 1 zak € 17,50, 2 zakken of meer: € 15,00 per stuk

Geen mest, maar wel sponsoren?

NL98 FVLB 0699 7422 85 t.n.v. Hervormde kerk Ommen o.v.v. werkvakantie Albanië 2019.

Of bestel een ambachtelijk gebakken appeltaart. 10-12 punten (26 cm) voor € 13,00 hiervan gaat € 7,50 naar de werkvakantie Albanië 2019. ✉ werkvakantiealbanie@outlook.com.

PS: We zijn nog op zoek naar mensen die ons een dag of dagdeel willen helpen met de mestactie.

De Albanië-groep 2019

Bestelbon mestkorrels

Beschikbare zakken :

7,5 kg pst € 7,50, 15 kg p.st € 12,50 en 25 kg € 17,50

Mijn bestelling:

..... X 7,5kg 2 zakken € 12,50 3 of meer € 5,00 p.st Totaal €.....

.....X 15 kg 2 of meer zakken € 10,- p.st Totaal €.....

.....X 25 kg 2 of meer zakken € 15,- p.st Totaal €.....

Naam.....

Tel.....

Adres.....

Woonplaats.....

Uitnodiging vrijwilligersevenement van de gemeente Ommen

Werkgroep Vrijwilligersevenement organiseert ook dit jaar namens de gemeente Ommen een feestelijke avond in de Carrousel om alle vrijwilligers in Ommen te bedanken!

Alle vrijwilligers van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk worden dan ook uitgenodigd voor een avond in de Carrousel. Deze avond wordt verzorgd door het cabaretgezelschap, de Gemeentereiniging met De Bezem en de Mop.

Wanneer: 1, 2 of 3 april 2019

Vrijwilligers van beide kerken (geen introducés!) kunnen kaarten bestellen bij:

Mw. Annie Makkinga, Hervormd Kerkelijk Bureau ☎ 451338

✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl of bij:

Mw. Gerry Turkstra

Onder vermelding van naam + voorletters, postcode, huisnummer en gewenste datum.

Meld je tijdig aan! Opgave uiterlijk vóór 18 Maart

De kaarten kunnen vanaf 28 maart afgehaald worden bij het

Hervormd Kerkelijk Bureau of ze liggen op de tafel in de

Gereformeerde consistorie tijdens de openingsuren.

Namens de Hervormde Gemeente:

Annie Makkinga, kerkelijk bureau

Namens de Gereformeerde Kerk,

Aly Buiten, algemeen scriba

Gereformeerde kerk



Vergaderingen maart

4 maart	Wijkraden 1 en 2
11 maart	Kleine Kerkenraad
18 maart	College van Kerkrentmeesters
25 maart	Diaconie

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2019:

Onlangs heeft de actie Kerkbalans weer plaatsgevonden.

Allereerst willen we alle ouderlingen, diakenen en contactpersonen hartelijk danken voor hun inzet!

Ook allen die dit jaar weer de toezegging hebben gedaan om een vaste vrijwillige bijdrage aan onze kerk te schenken willen we hierbij hartelijk bedanken.

Het resultaat tot nu toe bedraagt € 340.690,50, waarbij vermeld moet worden dat nog niet alle enveloppen binnen zijn.

Op de avond van de telling waren we blij verrast dat er met minder leden een verhoging is gerealiseerd van ruim 2%. Dit geeft de betrokkenheid van onze gemeenteleden goed weer.

Als CvK zijn we zeer verheugd met dit (voorlopig) resultaat en zullen dit zorgvuldig besteden voor Kerk en Pastoraat.

Bij dezen willen we ook nog gemeenteleden herinneren aan het overmaken van hun toezegging voor 2018, omdat nog niet alles is voldaan. Naar aanleiding van de actie Kerkbalans komen er vragen over 'nalaten aan de kerk' en over een overeenkomst 'periodieke gift in geld' binnen. Veel mensen willen na hun dood iets nalaten aan de kerk. Soms een vast bedrag, soms een procentueel deel van de nalatenschap. In beide gevallen moet dit geregeld worden via het testament en dus via een notaris.

Is er al een testament opgemaakt dan kan daar een aanvulling op gemaakt worden via het doen van een legaat. Uw notaris kan u hierover meer vertellen. Mensen die jaarlijks een bedrag toezeggen en betalen aan de kerk kunnen dit in de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost op hun inkomen opvoeren.

Op die manier wordt minder belasting betaald. Op deze post wordt 1% van hun inkomen als drempel in mindering gebracht. Dit laatste kan voorkomen worden door een overeenkomst 'periodieke gift in geld' met de kerk te sluiten. U betaalt dan dus nog minder belasting. U kunt dit formulier zelf vinden op de website van de belastingdienst, maar wij kunnen u dit ook sturen of mailen. Zoals eerder bekend is gemaakt, komt medio mei de pastorie aan de Violstraat leeg te staan doordat ds. Jelsma en zijn vrouw hebben besloten een eigen woning te kopen. Na zorgvuldig overleg heeft het CvK besloten, na instemming van de KK, om deze woning te gaan verkopen; De dan te ontvangen gelden zullen we toevoegen aan het eigen vermogen zonder het te oormerken.

Namens het CvK,
Jan Meulenkamp

27 februari Ouderenavond

Op deze woensdagavond houden wij onze ouderenavond in Oldenhaghen. Aanvang: 19.30 uur.

Deze avond zal worden verzorgd door Anna Geerdink.

Ze zal ons de Twentse klederdracht laten zien en hierover vertellen in het Twents dialect. Ook zal zij gedichtjes en verhaaltjes voordragen. Het belooft een interessante en gezellige avond te worden. Iedereen is van harte welkom.

De diaconie, Ouderencommissie

Collecten

02-12-2018	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 372,77	€ 308,56
Witharen	82,70	56,25
Kerk. geb. Ommen		82,40
Gebouw Irene		48,90

09-12-2018	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 346,65	€ 302,06
Witharen	52,00	56,15
Kerk. geb. Ommen		94,75
Gebouw Irene		46,82

12-12-2018	Diaconie	Kerk
Oldenhaghen	€ 64,90	

16-12-2018	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 355,61	€ 246,50
Witharen	40,25	40,05
Kerk. geb. Ommen		158,35
Gebouw Irene		33,10
Avonddienst kerk		283,35
Avond Compassion	234,70	

23-12-2018	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 319,58	€ 283,33
Witharen	65,07	70,60
Kerk. geb. Ommen		165,85
Gebouw Irene		54,30

24-12-2018	Diaconie	Kerk
Ommen 21.30	€ 485,61	
Witharen 19.30	121,98	€ 79,60
Kerk. geb. Ommen		32,00
Gebouw Irene		24,75

25-12-2018	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 1072,71	€ 653,65
Witharen	72,60	45,00
Kerk. geb. Ommen		438,30
Gebouw Irene		32,00

30-12-2018	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 399,77	€ 329,51
Witharen	70,65	78,46
Kerk. geb. Ommen		194,69
Gebouw Irene		56,38

31-12-2018	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 130,75	€ 117,75
Witharen		72,35

Giften

Voor de kerk

€ 10,00 via ouderling

€ 20,00 ontvangen via een contactpersoon

Voor de diaconie

€ 5,00 en € 10,00 via diaken

€ 5,00 en € 10,00 via contactpersoon

€ 20,00 als dank voor de bloemen (via een contactpersoon)

Voor Sulawesi
€ 50,00 via diaken

Kerstattentie
€ 5,00 via ouderling

Voor de bloemen
€ 10,00 via contactpersoon
€ 15,00 via een ouderling

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



10 maart De keuze is reuze

Als je een nieuwe tuin aan wilt leggen, moet je veel keuzes maken: Welke bloemen en planten komen erin? Welke kleur bloemen kies je dan? Of wordt het misschien een groentetuin? En zet je er dan worteltjes in of boerenkool, of misschien wel beide? De keuze is reuze! Wat kies jij? In de ontmoetingsdienst op 10 maart gaan we het hier over hebben.

Er zal geen kindernevendienst of reguliere oppasdienst zijn. Wel is de oppasdienst aanwezig in de consistorie voor wie dat prettig vindt. De ontmoetingsdienst sluit aan bij het 'project veertigdagentijd en Pasen' van de kindernevendienst. Kinderkoor 'Een vrolijk geluid' zal een aantal liedjes zingen in deze dienst, waaronder het projectlied 'Wij bidden voor een nieuw begin'.

Na de dienst gaan we samen limonade, koffie of thee drinken. We hopen jullie allemaal te zien op 10 maart!

Hartelijke groet,

Marielle van der Veen, Anita 't Jong, Bertine Grootemarsink,
Trudy Hemstede, Nicole Visser, Carolien Wissink,
Marjan Visker, Lieuwke Kampman en Elisabeth Idema

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

03-02	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 301,61	357,95	246,94
Vinkenbuurt	35,20	45,80	
Kerk Vinkenbuurt	40,15		

10-02	Kerk	Diaconie	Cat./educatie
Ommen	€ 222,05	€ 196,85	€ 178,36
Vinkenbuurt	40,95	42,50	46,45

Zendingsbussen Ommen € 287,27

Giften

Voor de kerk
€ 10,00 via pastoraal ouderling mw. G. Vogelzang-Lindeboom
€ 10,00 via ds. R.R.J. de Bruijn
3x € 10,00, 2x € 20,00 en € 50,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor de jonge kerk
€ 5,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor de voedselbank
€ 10,00 in de collecte van 10-02

Voor het Bloemenfonds
€ 10,00 via H.V.D. wijk 1
Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 5,00 via dhr. en mw. Heusinkveld

Voor H.V.D. wijk 3
3x € 5,00, 5x € 10,00 en 2x € 15,00

Hartelijk dank

Vorming

23 februari Wandelen

Op deze zaterdag we weer wandelen van Paardelanden naar Schuinesloot. We vertrekken om 08.30 uur vanaf de Markt. Wil je een keer mee wandelen graag opgeven bij Wim en Henny Weideman.

28 februari Een Goed gesprek over Intimiteit

We vervolgen daar het gesprek hoe wij intimiteit meer een plek kunnen geven in onze eigen relaties. Hierbij gaat het niet alleen om seksuele intimiteit, al is dat een wezenlijk aspect in ons leven, maar gaat het er juist om dat we ons veilig voelen en dat alles bespreekbaar is, wat voor ons van belang is. Zo vinden soms de meeste intieme gesprekken plaats met iemand die weet dat hij gaat sterven. Wat maakt het, dat juist zulke gesprekken zo intiem zijn? En zo waardevol? Maar ook samen zijn zonder gesprek, in stilte, kan intiem zijn. En hoe zit het met intimiteit in relatie tot God? Stof genoeg dus nog om over door te praten. We beginnen om 20.00 uur in het Joy Bookcafé. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en thee.

7 maart Bijbelkring David, ds. Karel Hazeleger

We lezen 1 Samuël 20, over de vriendschap van David en Jonatan. Een ontroerend en aangrijpend verhaal. Welkom, weer! Locatie: Hervormd Centrum. Aanvang: 20.00 uur.

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

26 februari Herinnering informatieavond over orgaandonatie
Bij dezen nogmaals de aankondiging van de informatieavond over orgaandonatie op 26 februari in De Kern (evt. de kerk). Voorlichting over orgaandonatie zal worden gegeven door mw. G. van Luterveld van de Saxenburggroep. Zij is verbonden aan het Röpcke Zweers ziekenhuis in Hardenberg als donatie coördinator en IC verpleegkundige. Daarnaast is er een ervaringsverhaal en een bijdrage van ds. Hans Baart over de vraag hoe we hier als christenen vanuit ons geloof mee om zouden kunnen gaan. Het doel van deze informatieavond is om bij te dragen aan de keuzes die u kunt/mag maken over de vraag wat te doen met uw organen, mochten die door een onvoorziene situatie beschikbaar komen voor transplantatie. De avond begint om 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30 uur).

Iedereen met interesse in het thema wordt hierbij van harte uitgenodigd. Uw aanmelding voor deze avond wordt daarbij op prijs gesteld i.v.m. de reservering van de benodigde zaalruimte. Dit kan per e-mail (bij voorkeur), appbericht, smsbericht of een belletje.

Namens de voorbereidingswerkgroep
Geert Tent

14 maart Ambtsdragers conferentie

De Kern te Ommen. Aanvang 20.00 uur, koffie klaar vanaf 19.45 uur

Alle ambtsdragers van de PKN gemeenten, Hervormde gemeenten en Gereformeerde kerken in de classis Hardenberg en Ommen, nodigen we hier hartelijk voor uit.

Spreker voor deze avond is: ds. Geraldina Rohaan-van de Kamp van de Protestantse Gemeente Bergentheim

Thema: Gemeente zijn in deze tijd. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, laat u aanvuren door de Geest en dient de Heer, Romeinen 12 vers 11. Hoe zijn we gemeente in deze tijd? Hoe zorgen we ervoor dat ons enthousiasme niet bekoelt? Hoe dienen we de Heer en laten we ons aanvuren door de Geest? We gaan er samen naar op zoek.

Er zal deze avond een boekentafel zijn van 'Joy'.

Ook belangstellenden zijn van harte welkom. Wilt u zich telefonisch en het liefst per email opgeven vóór 10 maart bij mw. Gineke Peltjes

Gebedspunten



Hieronder worden een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we bidden dat we niet op onszelf gericht zullen zijn, maar dat we altijd gericht zullen zijn op God, de Bron van ons leven.



Laten we God danken voor de financiële middelen die zijn binnengekomen bij de actie Kerkbalans. Dank God voor de bereidheid bij mensen om de kerk financieel te ondersteunen.



Laten we bidden voor alle mensen die ons land regeren. Bid dat God hen wijsheid zal geven, zodat ze goede beslissingen zullen nemen die tot heil zijn voor ons land.



Laten we bidden dat God het volk Israël blijft zegenen. Bid voor de vrede van Jeruzalem en dat de haat tegen de Joden in de wereld (ook in Nederland) zal stoppen.



Laten we bidden voor alle mensen die worden geleefd door de omstandigheden waarin ze verkeren. Dat ze de juiste beslissingen zullen nemen, zich op God zullen richten en rust mogen ontvangen.



Laten we bidden dat steeds meer mensen de Bijbel zullen gaan lezen en door de Heilige Geest mogen gaan ontdekken wat God op deze manier tot hen wil zeggen.



Laten we God danken dat we op de Wereldgebedsdag (1 maart) in vrijheid in Nederland kunnen deelnemen aan de wereldwijde keten van gebed. Laten we Gods zegen vragen voor de Gebedsbijeenkomst die in Ommen zal worden gehouden.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 8 maart.

De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 26 februari voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern

☎ 463928

☎ bereikbaar: donderdag 28 februari van 18.45 – 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan

✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via kosten/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang van De Kern

- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

☎ 451206

Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers

✉ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Ma, di en do: 09.00 - 16.00 uur en vanaf 19.00 uur

Wo, en vr: 09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur

Dinsdag: koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur

Donderdag: Kernactief van 13.30-16.30 uur

Zaterdag: 09.30 - 11.00 uur

Zaterdag: koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur

Zondag: voor, tijdens of na de diensten

7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink

✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende dinsdag: 5 mrt., 2 apr., 7 mei, 4 juni, 3 sept., 1 okt., 5 nov., 3 dec. van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.

NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00

Bon B: € 0,20, prijs per vel (24 st.) € 5,00

Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00

De collectebonnen kunnen zowel in de Geref. kerk. als in de Herv. kerk gebruikt worden.

Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

✉ collectebonnen@pkn-ommen.nl

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg
1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
✉ herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand
✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De Hervormde collectebonnen kunt u ook gebruiken in de
Gereformeerde kerk.

Familieberichten en posters



CROSSPOINT CHURCH

VERGEVEN

#hoedan?

ZONDAG 24 FEBRUARI

19.00 u

@Grote Zaal

Geref. kerk Ommen

SPREKER: Thomas Abbes

BAND: LuCerna

FLESSENACTIE JEUGDCLUBS 'N-JOY

Na het succes van vorig jaar, houden de jeugdclubs 'N Joy weer een flessenactie op:

VRIJDAG 15 MAART 2019

De flessen worden tussen 18.00 en 20.30 uur opgehaald in de DANTE (noord en zuid) en de LAARAKKERS, DE STRANGEN, ZEEHELDENBUURT, ALTEVEER en de OVERZIJDE VECHTBRUG.

We vragen u de flessen in een plastic tas aan de weg te zetten of aan de voordeur te hangen, dit omdat Ommen steeds groter wordt en vrijwilligers moeilijk te krijgen zijn.

We houden deze actie om met de clubkinderen een leuke activiteit te kunnen doen, tevens gaan we een deel van de opbrengst doneren aan Europa kinderhulp.

U kunt eventueel ook de flessen naar De Kern brengen, dit kan tot vrijdag 15 maart 20.30 uur. Tevens kunnen de flessen nog op zaterdag 16 maart t/m 12.00 uur ingeleverd worden bij de familie Flokstra.

Wilt u de club komen helpen met flessen halen, dan kan dat. Geef u op bij Angela Ningbers

