

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

18^{de} jaargang No. 5

Vrijdag 8 maart 2019

Meditatie

Zonder bijbel

Het gaat over de kerkdienst. 'Daar heb ik niks aan. Jullie praten ingewikkeld over oude bijbelverhalen, niet over dingen waar ik wat mee kan. Maar voor leuke thema's kom ik wel, hoor.'

De sympathieke moeder van twee kinderen is echt wel met geloven bezig. Ze bidt als ze het nodig heeft, vertelt ze. Tijdens het gesprek hoor ik Opwekking zachtjes op de achtergrond zingen. Maar je voelt de afstand tussen haar geloofsbeleving en wat in de kerk gebeurt.

Het valt op: 'Ik ga als ik het nodig heb'; 'ik kies wat mij aanspreekt'. Tja, we hebben allemaal natuurlijk onze voorkeuren. Maar als rasprotestant hoor ik één ding niet: de bijbel. 'Wanneer lees je die?' vraag ik. 'Nooit', zegt ze. Te moeilijk. Te dik. Te ingewikkeld. 'Het komt er niet van'.

Het brengt me een beetje van mijn stuk. Als mijn eigen geloof het zonder bijbel moest doen, stond ik in no-time droog: inhoud en uitdaging graag! Onze protestantse kerk is gebouwd op het sola scriptura: de Schriften alleen. Dus ik opper nog dat er ook voor 'onze' generatie aansprekende dagboekjes zijn: stukje bijbel, stukje toelichting. 'Niks voor mij'.

Maar wat haar aanspreekt, is de Samenleesbijbel die ik noem: de Bijbel in Gewone Taal, speciaal voor gezinnen, toegespitst op 8-12 jaar (al sinds 2015). Uitgerust met heldere, praktische leesroutes langs de 50 bekendste bijbelverhalen, langs 125 verhalen die iedereen zou mogen kennen, en langs 250 verhalen voor een tandje dieper. Inclusief informatie-op-maat, afbeeldingen, opvallende weetjes, creatieve opdrachten en passende gespreksvragen. Ondertussen is er ook een Samenleesbijbel junior: 30 bijbelverhalen voor 4-7 jaar.

Het zou me niet verbazen als dit huis inmiddels de Samenleesbijbel leest. Een mooi boek om te kopen. Om te geven. Om samen te lezen. Al doe je het maar één keer per week.

Ds. H. Baart

Leesrooster

Za	9 mrt.	Lucas 7:29-35	Kinder-achtig
Zo	10 mrt.	Psalm 49	Wat is echte rijkdom?
Ma	11 mrt.	Jeremia 6:1-15	Er is een weg terug
Di	12 mrt.	Jeremia 6:16-30	Let op de weg
Wo	13 mrt.	Psalm 127	Zonder de hulp van
Do	14 mrt.	2 Tim. 1:1-10	Volhouden
Vr	15 mrt.	2 Tim. 1:11-18	Heilzame woorden
Za	16 mrt.	2 Tim. 2:1-13	Niet te vangen
Zo	17 mrt.	Psalm 52	Ontmaskering
Ma	18 mrt.	Lev. 1:1-9	Offerregels
Di	19 mrt.	Lev. 1:10-17	Geurige gave?
Wo	20 mrt.	Lev. 2:1-10	Recept voor offers
Do	21 mrt.	Lev. 2:11-16	Zout
Vr	22 mrt.	Lev. 3:1-5	Vet voor de HEER

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	4
Wijk 1	4
Wijk 2	5
Wijk 2 ondersteunend pastor	5
Kerkelijk werker	5
Wijkgemeente 1	6
Wijkgemeente 2	6
Wijkgemeente 3	6
PaKaN! jongerenwerker	7
PaKaN!	7
Plaatselijk kerknieuws	8
Gezamenlijke berichten	8
Gereformeerde kerk	8
Hervormde gemeente	8
Vorming	9
Algemeen (kerkelijke) berichten	9
Gebedspunten	11
Kerkelijke adressen etc.	12
Familieberichten en posters	13

Kerkdiensten

Zondag 10 maart

2^e Lijdenszondag / 1^e Zondag in de 40-dagentijd

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J.T. Baart, doopdienst
Organist: Gerrit Hilberink
Ouderling van dienst: Dhr. J. Slotman
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdames: Mw. M. Veldman
Mw. A. Kroese

Witharen

10.00 uur: Ds. J.A. Wegerif, Nijverdalen
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. / mw. V.d. Bent
Kindernevendienst: Leiding: Frieda

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger
Jonge Gezinnendienst
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. F. Kampman
Gastdame/-heren: Dhr. B. Scheppink
Mw. J. Scheppink
Dhr. D. Zandman

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. J. de Haan
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. C. Meesters
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. J. de Haan
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. G. Timmerman
Afgevaardigde Gk: Dhr. G. Tent

Woensdag 13 maart Biddag

Gereformeerde kerk

Witharen

09.30 uur Ds. K. Jelsma, SoW-dienst
M.m.v. C.N.S. Ommerkanaal
Organist: Gerrit Hilberink
Ouderling van dienst: Dhr. / mw. V.d. Bent
Afgevaardigde Hg: Mw. J. Schaapman

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. D. de Boer
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heren: Mw. P. de Jonge
Dhr. F. Kampman
Dhr. J. Kroon

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

19.30 uur: Ds. K.A. Hazeleger
Organist: Margriet Hierink
Ouderling van dienst: Mw. C. Meesters

Ommen Samen kerk

19.30 uur: Ds. J.T. Baart, SoW-dienst
Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: ?
Afgevaardigde Gk: Dhr. G. Lennips

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 11 mrt. 10.30 uur: Dhr. S. Kloosterman

Oldenhaghen

Vrijdag 15 mrt. 18.30 uur: Ds. H. de Hullu

Nijenhaghen

Vrijdag 15 mrt. 19.30 uur: Ds. H. de Hullu



Zondag 17 maart

3^e Lijdenszondag / 2^e Zondag in de 40-dagentijd

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma, volgende week H.A.

Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. J. Heijink
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Veerman

Witharen

10.00 uur: Ds. A.H. Bierma, Nijverdal
Volgende week H.A.

Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman
Kindernevendienst: Leiding: Trudy

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. J. de Haan, m.m.v.
Margo en Christine van den Brink

Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdames/-heer: Dhr. A. van Dorland
Mw. D. van Dorland
Mw. A. Pot

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Alle groepen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. H. Schipper
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. G.J. Voort
Afgvaardigde Gk: Mw. R. Martens-Gaasbeek

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 18 mrt. 10.30 uur: Mw. M. Veenstra

Oldenhaghen

Vrijdag 22 mrt. 18.30 uur: Groep Pelgrim

Nijenhaghen

Vrijdag 22 mrt. 19.30 uur: Groep Pelgrim

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman

Paasproject Kindernevendienst

10 maart: Lucas 4:1-13

Thema: Kiezen

Julia en Stef ontdekken dat je veel keuzes moet maken voor je een tuin kunt aanleggen: welke planten en bloemen zet je erin?



17 maart: Lucas 9:28-36

Thema: Wakker worden

Op zaterdagochtend slapen Julia en Stef nog in plaats van in hun tuin te werken

10 maart Collecte voorjaarszending

Kerk zijn in woord en daad. Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

De diaconieën

13 maart Biddag Collecte voor project in Myanmar

Miljoenen boeren in Myanmar zitten muurvast in armoede. Overleven met te weinig voedsel voor het hele jaar is de zorg van elke dag. De christelijke hulporganisatie World Concern is in Myanmar de partner van Kerk in Actie. Deze organisatie heeft zich ten doel gesteld om samen met de lokale kerken in twee jaar tijd 400 boerengezinnen financieel onafhankelijk te maken. Dit doen ze door het opzetten van rijstbanken in de dorpen. Boeren kunnen daar rijst lenen om te gebruiken als pootgoed. Naast het opzetten van rijstbanken worden de dorpingen getraind in het verbouwen van groenten in hun eigen tuin. Wij vragen uw bijdrage voor deze rijstbanken en andere projecten van Kerk in Actie. Kom in beweging... zodat boeren in Myanmar weer financieel zelfstandig worden!

De diaconieën

17 maart Collecte Binnenlands diaconaat

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met

Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers, veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten, werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangnissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

De diaconieën

Gereformeerde kerk

Collecten

10 maart

Ommen en Witharen:	Kerk in Actie Voorjaarszending en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten:	Annie Petter

13 maart

Ommen en Witharen:	ZWO-project en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending

17 maart

Ommen en Witharen:	Binnenlands Diaconaat en Kerk
Ommen uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang:	Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten:	Selwin en Leanne

Zondagskind

Ommen

10 maart:	Mart van Ittersum
17 maart:	Noa Wermink

Kinderoppas

Ommen

10 maart:	Julia Dunnewind Anne Lotte Heijink Marieke Rijkhoff
17 maart:	Romy Dunnewind Sandra Kamphuis

Witharen

10 maart:	Marleen v.d. Veen Marrie Noordegraaf
17 maart:	Jeannet Hogenkamp

Hervormde gemeente

Collecten

10 maart

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie Voorjaarszendings-collecte en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

13 maart

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie Project ZWO en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

17 maart

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie Kerk in Actie Binnenlands diaconaat en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

10 maart:	Jonge Gezinnendienst
17 maart:	Esther Haveman

Kinderoppas

Ommen

10 maart:	Jennie Dankelman Marjolein Meulink
17 maart:	Ellen Kobes Frances Veuger

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderopas.

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. J. van Gerner-Dommerholt
Mw. S.J. Hurink-Bazuin
Dhr. H.J. Renting
Mw. H.K. Paarhuis
Dhr. H. van Dijk
Mw. K. Gerrits
Mw. H.M. v.d. Linde-v.d. Veen
Mw. T.W. Boswijk
Mw. W. Geers-Saarloos
Dhr. D.J. Haasjes
Mw. O. Drijber-Boscher
Mw. A. Doosje-Massier
Dhr. W. de Vries
Dhr. D. van der Zwaag
Mw. J. Hogenkamp-v.d. Linde
Dhr. J. Veldman

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

[kestjelsma](https://www.facebook.com/kestjelsma)

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Op Biddag 13 maart hoop ik om 09.30 uur voor te gaan in gebouw Irene in Witharen. Een dienst voorbereid met CNS Ommerkanaal!

Huwelijk

Op vrijdag 22 maart willen Renske van den Wijngaard en Siebren Jansen elkaar het jawoord geven. Ze willen graag een zegen over hun huwelijk vragen in een dienst om 15.00 uur in de kerk aan de Bouwstraat. Ze blijven nog even in Ommen wonen en daarna vertrekken ze naar hun nieuwe woning in Balkbrug. We feliciteren het paar van harte met hun

voornemen en wensen ze een hele mooie dag en Gods onmisbare zegen in de toekomst.

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

10 maart: het is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. We zullen de lezing horen die erbij hoort, dat Jezus verzocht wordt in de woestijn. Midden in die woestijn stroomt deze zondag volop water dat leven doet: we mogen dopen. Altijd weer prachtig om mee te maken.

De dopelingen zijn

Benjamin, zoon van André en Karla Schutte, broertje van Emma*, Lucas en Annemijn;

Eva, dochter van Emiel en Ilona van Leeuwen, zusje van Twan;

Lars, zoon van Henri en Janneke Ekkelkamp, broertje van Daan.

Veertigdagentijd

Op 6 maart is het Aswoensdag. De carnaval zit erop (wordt dat in Ommen gevierd?) en de voorbereiding op Jezus' dodelijke weg naar Jeruzalem begint, veertig dagen lang. In de kerk gaan we natuurlijk weer met een project van de kindernevendienst aan de slag.

Hoe bereid je je voor op Pasen? Ga je vasten? En hoe doe je dat? En met wie, want samen gaat het beter! Kerk in Actie geeft allerlei materialen uit die je meestal gratis kunt bestellen. De 40-dagentijd campagne heet 'Een nieuw begin'. Want: 'we leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en zijn liefde mogen delen met anderen. In deze 40-dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kindsclaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland.

Er is een magazine dat je gratis kunt bestellen. Ook is er een veertigdagenkalender: voor elke dag iets, om deze tijd te markeren. Ik heb hem net besteld. Jij ook?

www.kerkinactie.nl/40dagentijd en

www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Volg obrounisister Elisa van Dijk

Op zondag 10 februari hebben we Elisa van Dijk uitgezwaaid met het toezingen van de zegen: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'. Haar belevissen zijn te volgen op Instagram: ObrouniNurses.

Zit er geen muziek in de kerk?

Vorige keer schreef ik wat over muziek in de kerk en vroeg ik naar muzikaal talent in onze gemeente. Ik kreeg daar exact nul reacties op. Wat moet ik daar nou van denken? Laat het me weten.

Over orgaandonatie op 26 februari

Het was mooi dat er grote belangstelling was voor de avond over orgaan- en weefseldonatie. Meer dan tachtig personen uit diverse kerken en ook van buiten de kerk hoorden een ervaringsverhaal, een deskundige uitleg van mw. Geja van Lutterveld en enkele theologische gedachten van mij.

Op verzoek wordt mijn tekst beschikbaar gesteld via de site.

Ook treft u de tekst aan in deze Kerkvensters, onder Algemene Berichten.

Ds. Hans Baart

Wijk 2 ondersteunend pastor



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Aanzet

Ik zet mijn alfabet voort met de letter D. De D is van Dienen. En in de bijbel is het woord daarvoor: diakonein/diakonia. Hoe dienstbaar zijn we als christelijke gemeenschap?

Hebben we aandacht voor het feit dat het bij het dienen van de kerk erom gaat dat de ander voorgaat? En juist die ander die kwetsbaar is? De zaligsprekingen in Matteüs 5 en in Lukas 6 beginnen met de kwetsbaren gelukkig te prijzen... En de instelling van het diaconaat in Handelingen 6 geldt de mensen die het niet breed hebben. Dat moet ons toch te Denken geven? Ik zou de stelling wel aandurven dat diaconaat vandaag de dag de inhoud van ons pastoraat zou mogen gaan vullen. Ik schreef daar een paar Kerkvensters eerder ook al over.

De D is ook de D van Delen. Elkaar laten meeDELEN in wat je als gave/als talent van God hebt gekregen. Niet alleen zeggen dat het een inspirerende dienst was op 24 februari, maar dat nu ook omzetten in Doen.

En dan kom ik uit bij de E van Energie. Dat woord betekent letterlijk inwerking. Het geloof in Christus kan zo in je werken, dat je er nieuwe energie van krijgt en dat je die energie weer wilt gebruiken om anderen ook de aansluiting op Christus te laten vinden. Het is als een windmolen... (wind = Geestkracht), die wekt energie op en met de stroom die daaruit komt, met die energie kunnen anderen hun huis verwarmen. Hoeveel energie laten wij soms niet weglopen in gepraat over de ander in plaats van een gesprek met die ander. Met de ander praten over zaken waar het werkelijk om moet gaan...

F hoort bij Farizeeër. Hoort die letter in het alfabet van gemeentezijn thuis? Ja... want de Farizeeërs waren de groep mensen van wie Jezus veel heeft opgestoken. Ze kenden de Schriften. Het onderzoeken ervan was hun leven. Hoe zit het wat dat betreft met ons...?

Jezus is echter al doende een andere weg van Schriftuitleg ingeslagen dan zij... Hij legde een verbinding tussen God en het leven van alle dag. Legde de Schriften niet uit als een samenstel van regels en geboden, maar als een weg waarop mensen echt konden opademen... God zouden kunnen vinden, het Leven, rust i.p.v. vermoeidheid, geloven als een lust in plaats van een last. Waartoe leidt ons omgaan met de Schrift? Tot het opsteken van een vinger of tot het reiken van een hand?

Ds. W. den Braber

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Omzien naar elkaar

Er zijn, voor zover nu bekend, op dit moment geen ziekenhuisopnames of ernstig zieken in de zorgcentra of aanleunwoningen. Dat betekent niet dat er geen situaties zijn, waar zorg is om gezondheid of achteruitgang van kunnen of kennen. De dankbaarheid die ik veel tegen kom, ook bij hen die (hebben) moeten inleveren en loslaten, ontroert en bemoedigt mij. Dankbaarheid en tevredenheid gaan hand in hand en dat komt uit bij vrede.

Ik kreeg een boekje met het volgende gedicht:

Om vrede in de wereld te hebben,
moeten volken in vrede leven.
Om tussen de volken vrede te hebben,

moeten de steden niet tegen elkaar opstaan.

Om vrede in de steden te hebben

moeten de burens elkaar verstaan.

Om vrede tussen de burens te hebben,
moet er vrede heersen in huis.

Om thuis vrede te hebben,
moet je hem vrienden in je eigen hart.

Jezus zegt daar iets over in Johannes 14: Ik laat jullie vrede na;
mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet(vers 27).

Afgelopen 24 februari was de 'vacaturedienst' in alle vier kerken. Ook in Witharen. Ook daar schreven mensen, voor zichzelf of over degene die naast hen zat, op, waaraan ze vreugde beleefden, wat ze (goed) kunnen (doen):

- Nergens goed in, maar probeer ergens goed in te zijn
- Er proberen te zijn voor je naaste
- Organiseren
- Tractor rijden
- Tuinieren
- Lezen
- Luisteren
- Lekker koken
- Lekker eten
- Bidden

Er waren heel veel gaven, talenten, om vreugde aan te beleven, om in te zetten voor anderen. Ook dat is iets om dankbaar voor te zijn, om blij van te worden, om mee aan de slag te gaan.

Met warme groet, Gera Mateman

Wijkgemeente 1



Predikant: Ds. R.R.J. de Bruijn

✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Scriba: Mw. H. Veurink-Schonewille

✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

EEN talent is genoeg

Het waren mooie en betrokken diensten rond het thema: EEN talent is genoeg. Uitzending gemist? Hierbij nog in het kort waarover het ging: Samen ontdekken waar onze verborgen talenten liggen. 'Heb ik die dan?'. Ja, die heb je, zeker weten! Tijdens de 'talentendiensten' werden er in de vier kerken heel wat kaartjes opgehaald waarop de kerkgangers hun talent hadden opgeschreven; soms uitgebreid, soms spaarzaam. Oké, het is natuurlijk zo, dat de ene mens tot iets meer bekwaam is dan de ander. Als we op die manier naar elkaar kijken, komen we er altijd aan tekort. Je hebt nu eenmaal altijd baas boven baas in deze wereld. Er zullen er altijd zijn, die beter presteren dan jij, die meer mogelijkheden hebben dan jij, die creatiever zijn dan jij, die meer verstand hebben dan jij. Daar moet je niet over zeuren, dat is gewoon zo. Daar heb je mee te rekenen. Evenwel, ook dat éne talent, dat die heer uit de gelijkenis (lees: Matt. 25: 14-30) aan zijn knecht gaf, was niet weinig! Jezus zegt daarmee: we bezitten allemaal ongelofelijk veel. Zeg nooit: wat heb ik niet. Zeg: wat heb ik wel? De knecht uit de gelijkenis had heel wat met zijn éne talent kunnen doen, maar hij deed het niet. En hij komt er tenslotte niet best vanaf. Slecht en lui noemt de heer hem. Hij heeft niet gedaan wat de heer van hem verwachtte. De twee anderen knechten werden ruim beloond, hij niet.

Heb je maar één talent? Dank God ervoor! Gebruik het, woeker er mee, vermenigvuldig het! Doe er wat mee in en rond de kerk. We hebben elkaars talenten nodig, hard nodig! Doe het voor de gemeente, beter gezegd: JOUW gemeente! Hoe...?

Wel, je mag er wat mee doen in dienst van je Heer. Alles wat in Zijn naam gedaan wordt heeft waarde, en blijft! En je hoeft het niet alleen te doen, maar sámen met anderen. Vandaar! Maak gebruik van elkaar! Dat geeft een berg talenten! Geef je naam door; we nemen contact met je op, en doen er samen wat mee, met jouw talent.

Uit de gemeente

We denken ook aan allen die thuis of elders ziek zijn, verpleegd en verzorgd moeten worden. De Heere zij u allen nabij en goed.

Tenslotte

Ben je (om wat voor reden dan ook) niet, of een poosje niet naar de kerk geweest, doe dan weer mee! We komen immers samen vanuit de beê: 'Vul aan wat ons ontbreekt, want stukwerk is ons pogen.' Daarom: komt állen tezamen!

Een hartelijke groet van
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Scriba: Dhr. J. van den Beukel

✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Zondag 10 maart mag ik 's morgens voorgaan in Ommen. We houden dan een ontmoetingsdienst voor jonge gezinnen. Waar natuurlijk iedereen van harte welkom is! Kinderkoor 'Een vrolijk geluid' zal een aantal liedjes voor ons zingen. Leuk! Het thema van de dienst is: De keuze is reuze. Welke keuze maakt Jezus? Welke keuze maken wij? Hiermee sluiten we aan bij het Paasproject van de kindernevendienst. We hopen op een mooie dienst, waarin iedereen zich thuis voelt en iets van God mag ontvangen!

Woensdag 13 maart is het Biddag. Zelf mag ik 's morgens voorgaan in de Hervormde kerk in Ommen en 's avonds in Vinkenbuurt. Beide diensten hoop ik te preken over een regel uit het Onze Vader, 'Geef ons heden ons dagelijks brood', of (in de woorden van de Nieuwe Bijbelvertaling) 'Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben'. Waar laat Jezus ons met deze woorden eigenlijk om bidden? We hopen op inspirerende diensten, waarin we natuurlijk vooral ook de tijd nemen om te bidden, om gewas en arbeid – om 'dagelijks brood'.

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,

Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan

✉ dsdehaan@pkn-ommen.nl @CobydeHaan1

Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. G. Westerhof

✉ herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Zondag 10 maart is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Ik ga 's morgens voor in de kerk Vinkenbuurt. Daar zal de preek gaan over Lukas 4: 1-13: Jezus door de duivel op de proef

gesteld.

In de avonddienst, in de Hervormde kerk Ommen, zal ik verder spreken over beproeving en verleiding. Hoe houd je je stand in je geloof? Deze dienst zal de vorm van een vesper hebben.

Zondag 17 maart: Generaties Close of Kloof

In de ochtenddienst gaat het over de verschillende generaties in de kerk. Waar liggen de verschillen tussen oud en jong? Waar zijn we verbonden? Dit gaan we ervaren in de liederen die we zingen. We zingen liederen met het orgel, maar ook met het duo Margo en Christine van den Brink. We gaan het ook verder zien en horen. Negen gemeenteleden van verschillende generaties gaan met ons bidden. De preek gaat over Psalm 78 een psalm van de generaties. Aan het eind van de dienst gaan we met elkaar in gesprek, dan is er ook koffie/thee en limonade. Verder is er in de dienst aandacht voor het project van de kindernevendienst van de Veertigdagentijd. Of je nu kind, tiener, jonger, twintiger, dertiger, veertiger, vijftiger, zestiger, zeventiger, tachtiger of negentiger bent! Welkom allemaal!

Een Goed Gesprek: Balans in je leven

We hebben een aantal gespreksavonden dit kerkelijk seizoen, georganiseerd vanuit de Commissie Vorming met als thema een Goed Gesprek. 12 maart wordt er door mij Een Goed Gesprek georganiseerd over Balans in je leven. Zie verder berichten Vorming.

Tekst voor de veertigdagentijd: Steeds weer anders

Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.

Steeds weer anders,
meer
dan ik verwachtte,
minder
dan ik verwachtte.

Wat ik ook probeer
woorden, beelden, gedichten.

Hij doorbreekt het,
Hij overstijgt het.

Het doet er niet toe,
Als Hij maar kan zijn
wie Hij
onveranderlijk is.

Ik wens je een inspirerende tijd, op weg naar Pasen.

Hartelijke groet,
Coby de Haan

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: **Dhr. T. Abbes**
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

PaKaN!



Activiteitenagenda

Maart

15/16 Flessenactie clubs

24 CrossPoint Church in het Hervormd Centrum

April

05 CrossPoint Connect in De Kern

07 10-er Dienst

14 CrossPoint Church in de grote zaal van De Kern

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

10 maart Ontmoetingsdienst: De keuze is reuze

Als je een nieuwe tuin aan wilt leggen, moet je veel keuzes maken. Welke bloemen en planten komen erin? Welke kleur bloemen kies je dan? Of wordt het misschien een groentetuin? En zet je er dan worteltjes in of boerenkool, of misschien wel beide? De keuze is reuze! Wat kies jij? In de ontmoetingsdienst op 10 maart gaan we het hier over hebben.



Er zal geen kindernevendienst of reguliere oppasdienst zijn. Wel is de oppasdienst aanwezig in de consistorie voor wie dat prettig vindt. De ontmoetingsdienst sluit aan bij het 'project veertigdagentijd en Pasen' van de kindernevendienst. Kinderkoor 'Een vrolijk geluid' zal een aantal liedjes zingen in deze dienst,

waaronder het projectlied 'Wij bidden voor een nieuw begin'. Na de dienst gaan we samen limonade, koffie of thee drinken. We hopen jullie allemaal te zien op 10 maart!

Mariëlle van der Veen, Anita 't Jong, Bertine Grootemarsink,
Trudy Hemstede, Nicole Visser, Carolien Wissink,
Marjan Visker, Lieuwe Kampman en Elisabeth Idema

Kubus



Ook via deze weg willen we iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan de mooie opbrengst van € 1.930,70 tijdens de pannenkoekendag afgelopen 23 februari! We hebben een hele fijne dag gehad, mede dankzij de hoeveelheid hulp van verschillende kanten. Bedankt daarvoor! We hopen jullie, met jullie auto, weer te zien op de autowasdag op zaterdag 11 mei a.s.! Schrijven jullie dit vast in de agenda? Mocht je ons nu willen ondersteunen in één van de acties dan horen we dat graag! Dat kan via

✉ kubusactie@gmail.com en spreek ons vooral gewoon aan!
René, Karin, Jan, Ferdinand en Ellen van de Kubus.

CrossPoint



24 maart CrossPointdienst

Thema: Bijbellezen, #hoedan?

Pakken we de Bijbel, of toch liever een ander boek? Bijbellezen kan soms best ingewikkeld zijn. Maar waarom is het toch belangrijk om in de Bijbel te lezen en hoe kunnen we de Bijbel beter leren begrijpen? Hier willen we over nadenken in de dienst van 24 maart a.s. om 19.00 uur. Van harte welkom in het Hervormd Centrum. Thomas Abbes zal voor ons spreken en de band Online zal de liederen begeleiden.

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

17-02 Fam. Weenink

24-02 Dhr. J. Zweers

Witharen gebouw Irene

17-02 Mw. M. Wermink

24-02 Mw. Hamhuis

Hervormde gemeente

17-02 Mw. A. Wanningen-Doorten

Dhr. A. Speulman

24-02 Dhr. Hemstede

Giel Hagens

Vinkenbuurt

17-02 Mw. H.H. Dijk-Lommers

Gezamenlijke berichten

Mestactie werkvakantie Albanië

Komende week houden we onze jaarlijkse mestactie voor de werkvakantie. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de vorige uitgave van Kerkvensters.

Bestellen kan ook d.m.v. ✉ werkvakantiealbanie@outlook.com

Joy Bookcafé zoekt vrijwilligers

Vind je boeken leuk? Vind je mensen ontmoeten leuk?

Vind je een goed gesprek leuk? Wil jij mensen adviseren over het boek dat ze zoeken? Wil jij een kopje koffie/thee serveren voor bezoekers? Wil jij tijd maken om een christelijk bookcafé in stand te houden? Dan ben jij de nieuwe collega om ons team van vrijwilligers te versterken.

Joy Bookcafé is een stichting die een christelijk centrum van ontmoeting wil zijn voor alle christenen in Ommen en omgeving en draait volledig op vrijwilligers.

Ben je geïnteresseerd, bel dan Gerri Horsman.

Gereformeerde kerk



Huispaaskaars 2019



Dit jaar wordt de Paaskaars aangeduid met: Een klassiek rood kruis in combinatie met vier mensen, uitgevoerd in vier kleuren, onderling van elkaar afhankelijk en VERBONDEN in Christus de Heer. Er is gelegenheid om t/m 17 maart uw eigen Paaskaars te bestellen. De intekenlijsten liggen bij de ingang(en) van de kerk.

Taak Groep Eredienst

Oproep

Sinds november vorig jaar woont mijn zus Anneke Hekman (54 jaar) in de woonlocatie Hei en Dennen aan de Patrijsstraat 11a. Hiervoor heeft ze bijna 30 jaar in het Geert de Leeuwhuis

in Enschede gewoond. Daar was ze een geregelde bezoeker van de kerkdiensten. Nu wil ze ook graag in Ommen naar de (Gereformeerde) kerk. Omdat ze in een rolstoel zit kan ze met een taxi naar de kerk. De vraag is of er mensen in de gemeente zijn die haar in de kerk kunnen begeleiden en bij haar willen zitten. Anneke heeft last van epilepsie en heeft daarvoor medicatie bij zich. Het komt niet vaak voor dat ze een aanval krijgt, maar het is wel van belang dat iemand dan weet wat te doen. Het zou mooi zijn als Anneke af en toe naar de kerk kan gaan. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Hei en Dennen, of met mij, haar zus Adri.

Adri Dekker-Hekman

Collecten

01-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 113,35	€ 108,40
Kerk. Geb. Ommen		62,60

06-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 423,55	€ 348,45
Witharen	55,45	33,30
Kerk. Geb. Ommen		239,78
Gebouw Irene		47,90

13-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 247,85	€ 237,93
Witharen	52,75	33,80
Kerk. Geb. Ommen		164,13
Gebouw Irene		49,02
OZC Dienst speciaal doel	€ 347,90	

20-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 530,27	€ 279,78
Witharen	61,95	58,69
Kerk. Geb. Ommen		191,53
Gebouw Irene		37,40

Crosspoint eigen doel	€ 86,65	
Crosspoint kerk		€ 64,21

27-01	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 615,06	€ 274,86
Witharen	54,15	47,39
Kerk. Geb. Ommen		175,00
Gebouw Irene		38,10
Avonddienst spiegel	€ 340,90	

Hervormde gemeente



Herinrichting Hervormde gemeente

Op woensdag 13 februari heeft de Algemene Kerkenraad het voornemen omgezet naar een besluit.

Tevens is besloten om een regiegroep in te stellen en daarnaast 5 werkgroepen 'Beleid, structuur en plaatselijke regeling', 'Pastoraat en erediensten', 'bepalen geografische grens', 'Diaconaat', 'Kerkrentmeesterschap'. De regiegroep gaat de opdrachten voor de werkgroepen formuleren; de voortgang bewaken; communicatie verzorgen naar ambtsdragers en gemeenteleden. Als eerste zal de regiegroep bemenst worden uit de aanmeldingen en gaan we gemeenteleden benaderen. Voor de werkgroepen zoeken we gemeenteleden die affiniteit hebben met dit deel van ons kerkenwerk. Ook hiervoor maken we gebruik van de aanmeldingen en gaan we gemeenteleden benaderen.

Het hoofddoel van al onze inspanningen is gericht op de volgende drie elementen:

1. Onze kerk zodanig organiseren dat de gemeenteleden in hun verscheidenheid zich thuis voelen in onze gemeente.

2. De organisatie van onze kerk zodanig inrichten in tijd en taak dat gemeenteleden graag een taak of een ambt oppakken.
3. De ambtsdragers en andere actieve gemeenteleden in onze gemeente vooral zich bezig laten houden met hun werk in de gemeente met een minimum aan vergaderen, maar wel ruimte geven voor inspiratie/groei.

Wilt u meer informatie of wilt u meedoen neem contact op met de scriba of de voorzitter van de Algemene Kerkenraad.
Scriba AK: Loes Thörig, herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl
Voorzitter AK: Lambert van den Berg, herv-voorzitter-ak@pkn-ommen.nl.

12 maart H.V.D. wijk 2

Op deze dinsdag is onze volgende vergadering in het Hervormd Centrum. Aanvang 13.30 uur.

14 maart Ouderenmiddag

Deze donderdag is in het Hervormd Centrum om 14.30 uur een middag voor alle 55 plussers. Deze middag zal dhr. Henk Ruiters verzorgen en ons vertellen en via dia's laten zien hoe mooi de natuur in het Vechtdal is. U wordt allen van harte uitgenodigd. Als u geen vervoer heeft gaan wij hiervoor zorgen. Bel en u wordt opgehaald.

De Ouderencommissie van de diaconie

Voor de medewerkers van het bloemenfonds van de Hervormde gemeente

Hierbij nodigen we jullie uit voor een korte bijeenkomst op dinsdag 19 maart om 14.00 uur in het Hervormd Centrum. We kunnen dan even de lopende zaken doorspreken.

Dirkje, Jennie en Diny.

Rommelmarkt Hervormde kerk

De 1^e zaterdag van augustus is er weer de jaarlijkse rommelmarkt van de Hervormde kerk. Aangezien we weer bezig zijn met het inzamelen, kunt u vanaf nu uw spullen weer kwijt. U kunt uw spullen rechtstreeks, na een telefonische afspraak, brengen bij: fam. Willems.

Bent u niet in de gelegenheid om het te brengen, dan kan het na een telefonische afspraak bij u worden opgehaald. Hiervoor u kunt contact opnemen met: dhr. J. Reurink.

De Rommelmarkt Commissie

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

17-02	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 212,26	€ 284,31	€ 169,10
Vinkenbuurt	37,40	39,20	
Kerk Vinkenbuurt	38,00		

24-02	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 162,65	€ 177,45	€ 109,70

Giften

Voor de kerk
€ 20,00 via bezoekmedewerker dhr. M. Hemstede
€ 50,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor de diaconie
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor de jonge kerk
€ 20,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via mw. J. Hulst-Wind

Hartelijk dank

Vorming

12 maart Een goed gesprek: Balans in je leven, ds. J. de Haan

Deze dinsdag kun je deelnemen aan een goed gesprek in het Joy Bookcafé, Bermerstraat in Ommen. We gaan dan in gesprek met elkaar over hoe we in alle drukte in ons leven meer balans krijgen tussen privé en werk, tussen je partner en jou, je gezin en andere sociale relaties en tussen jezelf en God. Welke keuzes maak je? Hoe kun je ermee leven dat niet alles kan? Wij zijn in het Bookcafé, dus we laten ons ook inspireren door boeken. We lezen iets uit 'Leven in balans' van Anselm Grun en uit het boek 'Houden van dingen die niet perfect zijn' van Haemin Sunim. Beide mannen zijn monnik. De één is christen, de ander boeddhist. Beiden putten uit hun kloostertraditie wijsheid over het zoeken naar balans in je leven. En we lezen teksten uit de bijbel, die ons kunnen helpen de juiste balans te vinden.

Een aantal mensen hebben zich inmiddels aangemeld. Maar er kunnen nog meer bij! Meld je bij mij aan: Coby de Haan.

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

12 maart Saxenburg Groep bij KBO-PCOB Ommen

Een nieuw ziekenhuis en een nieuwe zorgvisie.



Bent u ook benieuwd naar de nieuwbouw van het ziekenhuis in Hardenberg? Vraagt u zich weleens af welke veranderingen er in de zorg aankomen? Dan bent u van harte welkom op de themamiddag op deze dinsdagmiddag van de KBO-PCOB Ommen (voorheen de PCOB). De directie en de cliëntenraad van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg komen ons hierover bijpraten met een diaprojectie. Deskundigen komen vertellen over de bouw en inrichting van het nieuwe ziekenhuis en wat dat betekent voor het leveren van goede zorg. Het Zorgteam praat u bij over digitale consulten, het bezoek aan de poli en de zorg in de eigen omgeving. Wat betekent dat voor u? Een goede gelegenheid om u van de actuele ontwikkelingen op de hoogte te stellen. De voorzitter van de cliëntenraad zal ingaan op de belangen van de patiënt en is ook benieuwd naar uw mening. Gasten en leden zijn hartelijk welkom in De Kern van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

15 maart De Christenvrouw, afd. Ommen e.o.

hoopt op deze vrijdagochtend weer bijeen te komen in het Hervormd Centrum te Ommen. Spreker op deze morgen is mw. G. Kloek-Mol te Ter Apel. Het onderwerp is: 'Christelijke schilderkunst, Geloven met je handen'. De bijeenkomst begint om 09.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.

16 maart '5 Artiesten in Top Concert'

om 20.00 uur in de Willem Hendrik Zwart Hal te Lemelerveld, Grensweg 17.

19 maart Kerk & Israël

Deze maand, 21 maart, wordt in Israël het Poerimfeest gevierd: Een vrolijk feest met carnaval achtige gewoontes, maar ten diepste ook een feest waarin het gaat om de overwinning op de vijanden van Israël, toen en nu! Zelfs overwinning over de dood door de genade en de kracht van de God van Israël. Het zal ongetwijfeld weer een interessante en vrolijke avond worden en we hopen u en jullie dan weer te begroeten!
Spreker: rabbijn Katz
Datum en tijd: dinsdag 19 maart, 19.30 tot 21.30 uur.

(koffie klaar om 19.00 uur)

Plaats: De Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart.

De toegang is gratis, bij de uitgang wordt geïncasseerd.

Info: Gerbrig Arends of Gerrit Jan Vrieling

28 maart Thema: Leven vanuit de toekomst

Door het geloof in de Here Jezus mogen wij proeven en smaken van de krachten van de toekomstige eeuw. Dat betekent dat wij nu al iets mogen proeven van hoe het eens op de nieuwe hemel en aarde zal zijn. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe kan je hier op een manier mee bezig zijn die inspireert en niet frustreert? Daarbij komen vragen aan bod als: 'Hoe ga je om met Gods nabijheid of het gemis daarvan' en 'genezing en als je geen genezing ontvangt'. En zo is er nog veel meer te noemen. Een ieder die interesse hierin heeft, is van harte welkom.

Locatie: Gereformeerde kerk van Lutten, zaal achter de kerk, Anerweg Noord 8. Ds. Jelle de Kok, predikant toeruster in PKN via Evangelisch Werkverband zal het thema bespreken.

Toegang is gratis. Koffie staat klaar vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur; einde 22.00 uur.

Opgave in verband met de organisatie: Louise Hemstede.

31 maart Kleinkoor Excelsior zingt in alle talen



Kleinkoor Excelsior uit Ommen onder leiding van dirigente Adelya Rakhimova geeft op deze zondag haar jaarlijks concert in de St. Brigittakerk in Ommen, aanvang 15.00 uur.

Medewerking wordt verleend door

kinderkoor De Toonladder uit Ommerkanaal o.l.v. Annet van de Wetering en pianobegeleiding door Marthijn van de Wetering. Het thema van dit concert luidt: 'zingen in alle talen'. Ook is er een gezamenlijk optreden met het kinderkoor.

Omdat het concert wat langer duurt dan gebruikelijk is er een pauze met koffie en thee. De toegang is gratis, na afloop is er bij de uitgang mogelijkheid om een vrije gift te doneren.

Voor meer informatie: www.kleinkoorexcelsiorommen.nl

Stichting Myosotis



Wie heeft er nog boeken, streekromans, strip- en kinderboeken voor de verkoop op de zomermarkten. Ze kunnen gebracht worden naar Violenstraat 6, Ommen. Opbrengst is voor Stichting Myosotis.

Jan en Alie Dunnewind

Theologische bijdrage gesprek over orgaan- en weefseldonatie 26 februari, ds. Hans Baart

Mijn bijdrage heet niet 'Wat zegt de bijbel? De bijbel zegt natuurlijk niets over orgaan- en weefseldonatie. Met die open deur wil ik maar eens beginnen. Er is geen wet, gebod of gelijkens die ons voorhoudt hoe we ons tot dit thema hebben te verhouden, als we ons gelovig willen noemen. Onze meningen kunnen dus verschillen, ook als gelovige mensen. Dat geldt trouwens voor veel zaken, waar we in het leven mee te maken krijgen: de bijbel zegt ook niets over abortus, euthanasie, of door rood licht rijden. Er zijn thema's waar de bijbel wel iets over lijkt te zeggen; denk aan huwelijk en echtscheiding, aan de vreemdeling die op onze deur klopt, recent de Nashville-verklaring die voor een deel over homoseksualiteit gaat. En steeds weer blijkt: wanneer je je erin verdiept kun je eigenlijk nooit een directe lijn tussen de bijbel en het leven van nu trekken. Zelfs zoiets als het gebod om niet dood te slaan blijkt nog niet zo simpel als het lijkt: de meeste mensen horen er een opdracht in om zuinig te zijn op een mensenleven. Maar hoe zit het dan met zelfverdediging, zoals het verzet in de WOII? En betreft het gebod ook dieren:

hebben vegetariërs hiermee de bijbel aan hun zijde? Franciscus van Assisi sloeg zelfs nog geen vlieg dood.

Kortom: je kunt misschien wel nooit zomaar zeggen 'het staat in de bijbel' en dan weten we wat we moeten doen. We zullen harder moeten zoeken om iets te ontdekken wat het is om te leven voor Gods aangezicht, en om keuzes te maken die hopelijk goed zijn in zijn ogen. Het thema weefsel- en orgaan- en weefseldonatie is hierop geen uitzondering. In de paar minuten die ik heb wil ik een paar theologische gedachten aanstippen, die ik zelf relevant vind. Compleet ben ik niet en wat mij aanspreekt zegt u misschien niets. Maar samen komen we vast verder.

1. Gave en zelfbeschikking

Het leven mogen we ontvangen uit Gods hand. Het is een gave en we hebben een lichaam dat ons is toevertrouwd. 'U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder' zingt Psalm 139. Geloofstaal klinkt anders dan de taal van de biologie, waar het gaat om celdeling in de baarmoeder. Beide manieren van spreken hebben hun waarde: de biologie probeert te vertellen hoe een mens ontstaat, het geloof bezingt het wonder dat een mens bestaat. De grond onder ons bestaan is Gods scheppende liefde. Een mens is er, omdat God hem of haar gewild heeft. De Eeuwige wilde van haar, van hem houden. Denk dus maar nooit te gering van jezelf, of van je lichaam en je uiterlijk.

Vanuit die verwondering gaan we het leven zien als een gave. En dan ontstaat het eerste probleem. Volgens de biologie heb je een lichaam. Maar gelovig gezegd krijg je het. Is jouw lichaam dan wel van jou? Sinds het thema weefsel- en orgaan- en weefseldonatie bestaat, komt de vraag op: mag je zomaar over je eigen lichaam beschikken? Die vraag of je mag beschikken over je lichaam wordt met de nieuwe donorwet dringender: je kunt er niet meer omheen lopen, want als je niets doet ben je straks automatisch donor.

In mijn optiek is het probleem van zelfbeschikking niet groot. Belijden dat het lichaam van God gegeven is, zegt mij dat mijn lichaam niet van een ander is: niet van een baas, niet van een farao, niet van een verslaving. En dit grote geschenk heeft de Eeuwige mij toevertrouwd: dat betekent dat ik verantwoordelijkheid moet nemen. En dat betekent weer dat ik keuzes moet en dus mag maken. Ook de keuze of ik het mogelijk maak dat met de mij toevertrouwde organen een leven gered of de kwaliteit ervan verbeterd kan worden.

2. 'Wederopstanding des vleses'

Deze uitdrukking kennen de meesten van ons als een zin uit de apostolische geloofsbelijdenis: 'ik geloof in de wederopstanding des vleses'. Ik heb mensen horen vertellen dat zij daarom ervan afzien van om donor te worden: hun lichaam is niet meer compleet. Hoe moet dat dan bij de wederopstanding?

De kerk heeft altijd vastgehouden aan de lichamelijke van de opstanding, al was en is dat een lastig onderdeel van het geloof. De Jezus die opstaat, heeft doorboorde handen en voeten, hij praat, loopt en eet. Hij is geen geest of spook, ook al verschijnt hij wel weer door gesloten deuren en ramen. De bijbelse gegevens geven dus aan de ene kant aan dat de Opgestane degene is zoals we die hebben leren kennen in zijn leven: lichamenlijk. Anderzijds is glashelder dat dit geen opstanding is zoals de opwekking van Lazarus. Pasen gaat niet over een lichaam dat na drie dagen weer tot leven komt, maar over nieuw leven door de dood heen.

In de paasnacht, de nacht van de opstanding, leest de kerk Ezechiël 37, de profetie over het dal met de dorre doodsbeenderen. Het is gelovig en nuchter om te zien dat God zelfs met dorre beenderen, zonder vel, zonder vlees, zonder weefsel of organen, nieuw leven kan brengen. Deze profetie gaat over hoop voor het bijbelse Israël als niemand meer hoop heeft. Hoewel de profetie dus niet over letterlijke doodsbeenderen gaat, gelooft de profeet dat de opstanding

voor alles een nieuwe scheppingsdaad van God nodig heeft; niet dat wij naar lichaam compleet zouden moeten zijn. En dat is goed nieuws voor mensen die in een ongeluk verbrand zijn, gecremeerd, geamputeerd, die donor zijn geweest, of die anderzijds naar lichaam onvolkomen zijn.

3. 'Dit is mijn lichaam'

'Dit is mijn lichaam' zegt Jezus als we het brood breken en delen. Door te eten krijgen we symbolisch deel aan Jezus en zijn we als kerk lichaam van Christus. Het aanbieden van zijn lichaam in de stukjes brood die we ontvangen heeft me altijd geraakt als het gaat om orgaan- en weefseldonatie. Natuurlijk niet omdat dat hetzelfde zou zijn: dit lichaam is bepaald geen donorlichaam. Maar Jezus maalt niet om de (on)geschondenheid van zijn lichaam. Als hij zijn leven geeft, geeft hij zijn lichaam over om gekruisigd te worden, om beschadigd te worden. Hij doet dit in het geloof, dat anderen hiermee gered worden. Kort gezegd: door zijn dood leven wij. Aan de Tafel deelt Jezus uit van zijn lichaam opdat anderen leven. Wij leven van zijn dood. Op de operatietafel kunnen wij weer uitdelen van ons lichaam, opdat anderen leven. Natuurlijk zie ik net als iedereen dat er groot verschil zit tussen een verzoenend sterven en orgaandonatie vanuit een lichaam dat niet meer leeft. Maar dat Jezus het leven van anderen belangrijker vond dan zijn eigen lichaam te behouden en dat Hij met zijn lichaam anderen een enorme dienst bewijst, inspireert mij om al jarenlang 'ja' in mijn donorcodicil te hebben staan.

4. Naasteliefde

Heb je naasten lief als jezelf. Veel mensen beleven dit gebod uit Jezus' mond als een motivatie om donor te willen zijn. Net zo min als dat het brood van de avondmaaltafel op orgaandonatie slaat, slaat dit gebod erop. Maar naasteliefde laat zich gemakkelijk uitstrekken tot over de grenzen van de dood. Bijvoorbeeld wanneer mensen via hun testament geld nalaten aan goede doelen. Dat is naasteliefde over de grenzen van de dood heen.

Weefsel- en orgaandonatie lijkt ook een soort naasteliefde over de grenzen van de dood heen: niet met mijn geld maar met mijn weefsels en organen kan ik nog iets betekenen voor mijn naasten. Een mooie gedachte, waar ik twee opmerkingen bij wil maken.

In de eerste plaats moet je beseffen dat je doneert aan een naaste die je niet kent en die niet bekend wordt. Het kan betekenen dat je misschien doneert aan een atheïst, of aan iemand die een ongezonde levenswijze erop nagehouden heeft. Donatie heeft dus principieel te maken met vergeven en verzoening: wat jou bij leven zou storen aan een ander speelt bij donatie geen rol meer. Het oordeel aan wie gedoneerd wordt laat je aan anderen over, in dit geval donatie-artsen en donatiedeskundigen.

In de tweede plaats: je naasten liefhebben als jezelf kent een wederkerigheid. Een orgaan ontvangen of een hoornvliestransplantatie ondergaan is prachtig als je daardoor na een moeizaam leven weer leven met toekomst lijkt terug te krijgen. Maar deze dankbaarheid kan natuurlijk niet bestaan wanneer je zelf geen donor wilt zijn: jezelf liefhebben en je naasten liefhebben gaan in het gebod gelijk op.

5. Donatie zou een geschenk moeten blijven

Aan het einde van het interview waar we de avond mee begonnen, geeft de geïnterviewde het dilemma aan tussen wet en gave: de nieuwe wet lijkt te suggereren dat het een gewoonterecht wordt dat mijn organen en weefsel getransplanteerd mogen worden. Of misschien beter gezegd: als ik niets onderneem om welke reden dan ook (bijv. omdat ik nog maar net 18 ben en nog geen actie heb ondernomen, of omdat ik nog aan het aarzelen ben) dan worden mijn organen en weefsels in principe getransplanteerd als mij iets overkomt. Maar onze geïnterviewde gaf aan dat donatie echt een

geschenk is van mij aan een ander. En we verliezen iets wanneer een geschenk een recht wordt. Of verwacht wordt. Donatie betekent als Latijns woord ook letterlijk: gift, geschenk. Voor mezelf is dit geen reden om af te zien van weefsel- en orgaandonatie. Wel betreur ik het dat deze wet nodig was of als beste mogelijkheid werd gezien om het tekort aan donoren te verminderen.

6. Kies!

Dit is mijn laatste gedachte, die aansluit waarmee ik begon. We hebben te kiezen. Niet alleen omdat de wet ons daartoe straks aanzet, anders zijn we automatisch donor en ik heb net aan willen geven dat het maar de vraag is of we dat op die manier moeten willen. Maar we hebben ook te kiezen omdat het zo ongeveer het refrein is van het Oude Testament: kies het leven, niet de dood. Kies voor het leven volgens Gods hart, de geboden. Kies de zegen, niet de vloek.

Sinds Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad zouden hebben gegeten schiet onze kennis van goed en kwaad vaak grondig tekort. We weten vaak niet wát goed en wat kwaad is, wát zegen is en wat vloek. Keuzes zijn zelden zwart-wit. En misschien ook niet in geval van orgaan- en weefseldonatie. En toch wordt ons op het hart gedrukt om te kiezen, om te zoeken naar wat goed is, of in bepaalde gevallen het minst slecht.

Om keuzes te kunnen maken moet je goed geïnformeerd zijn. Orgaandonatie is geen sprookje met een goede afloop. Ik heb twee harttransplantaties van dichtbij meegemaakt: de een is een schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten; de ander is er enorm op vooruitgegaan wat betreft kwaliteit van leven, maar tobt nog steeds met problemen. Afstoting was en is een groot risico.

Het is daarom goed dat we vanavond gekomen zijn.

Indianenverhalen als dat lichamen leeggehaald worden, dat je soms dagenlang een lichaam kwijt bent, dat het lichaam een ravage is als het terugkomt...Die indianenverhalen moeten de wereld uit. Ze doen de zaak geen goed en doen de betrokken artsen en deskundigen geen recht.

Ook lijkt het me ethisch onverantwoord om nabestaanden met een onbeantwoorde vraag op te zadelen. Nu al moet de vraag bij bepaalde overlijdens gesteld worden of er gedoneerd gaat worden. In het interview hoorden we waarom het zo belangrijk is dat er al een keuze is gemaakt vóórdát de gelegenheid zich onverhoopt voordoet. Wie geconfronteerd wordt met een verlies, moeten dáármee bezig kunnen zijn; zij moeten zich niet ook nog eens over de donatie-vraag hoeven buigen.

Kiezen is dus geen mogelijkheid. Kiezen lijkt me een opdracht. Hoe ongemakkelijk het misschien ook is om over je eigen levenseinde na te denken. Ik hoop van harte dat deze avond u een beetje geholpen heeft om een keuze te maken, die u voor uzelf en voor God durft te dragen. Moge Hij dan onze keuze zegenen.

Landelijk

16 maart Koor- en samenzangavond Looft den Heer uit Notter

Deze zaterdag, om 19.30 uur, organiseert de Christelijk Gemengde Zangvereniging Looft den Heer uit Notter een koor- en samenzangavond in Nijverdal. Deze avond staat onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart. Medewerking wordt verleend door Ronald Ijmker op het orgel, Jorrit Woudt op de piano en Krista van den Esker met haar fluit. Adres: Het Centrum aan de Constantijnstraat 7a, Nijverdal. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de kosten. Kijk voor meer informatie en de data van onze andere concerten op www.looftdenheer.nl.

Gebedspunten



Hieronder worden een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken dat Hij altijd aandacht voor ons heeft. Laten we bidden dat wij ook aandacht voor God zullen hebben door b.v. gebed en Bijbellezen en daarnaast ook aandacht voor elkaar zullen hebben.



Laten we bidden dat we in deze 40-dagentijd voor Pasen ons niet zullen laten meeslepen door de drukte van alle dag, maar tijd zullen nemen voor bezinning en inkeer. Dat we steeds meer zullen beseffen wat Jezus voor ons heeft gedaan en ons open zullen stellen tot wat Hij ons wil zeggen.



Laten we bidden voor alle zieke mensen. Dat ze al hun zorgen bij God zullen brengen en ze Gods nabijheid zullen mogen ervaren tijdens hun ziek zijn. Bid om Gods kracht, doorzettingsvermogen en herstel.



Laten we bidden dat een ieder zijn/haar talenten zal gaan inzetten voor een taak in de gemeente en daar veel plezier aan zal beleven.



Laten we bidden om wijsheid en inzicht voor ouders bij de (geloofs)opvoeding van hun kinderen.



Laten we Gods zegen vragen voor de Mestkorrelactie t.b.v. de werkvakantie naar Albanië en de Flessenactie van de N-Joy jeugdclubs.



Laten we God danken voor de welvaart waarin wij mogen leven. Laten we bidden dat we, waar mogelijk, zullen delen van wat ons gegeven is.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 22 maart. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 12 maart voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
[✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl](mailto:kerkvensters@pkn-ommen.nl)

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928
☎ bereikbaar: donderdag 14 maart van 18.45 - 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman
Mw. H. Jaspers-van Duren
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71
Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
✉ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek
1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang
van De Kern
- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers
✉ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Ma, di en do: 09.00 - 16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Wo, en vr: 09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag: koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur
Donderdag: Kernactief van 13.30-16.30 uur
Zaterdag: 09.30 - 11.00 uur
Zaterdag: koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur
Zondag: voor, tijdens of na de diensten
7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink
✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende
dinsdag: 2 apr., 7 mei, 4 juni, 3 sept., 1 okt., 5 nov.,
3 dec. van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van het
verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00
Bon B: € 0,20, prijs per vel (24 st.) € 5,00
Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00
De collectebonnen kunnen zowel in de Geref. kerk. als in de
Herv. kerk gebruikt worden.
Contactpersoon dhr. J.A. Tempel
✉ collectebonnen@pkn-ommen.nl

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg
1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
✉ herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand
✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De Hervormde collectebonnen kunt u ook gebruiken in de
Gereformeerde kerk.

Familieberichten en posters

De keuze is reuze

Ontmoetingsdienst voor jonge gezinnen

10 maart om 10.00 uur in de Hervormde kerk

Voorganger ds. Karel Hazeleger
Met medewerking van kinderkoor 'Een vrolijk geluid'



Als je een nieuwe tuin aan wilt leggen, moet je veel keuzes maken;
Welke bloemen en planten komen erin? De keuze is reuze!

Wat kies jij?

Knutsel een mooie bloem of plant en neem je knutselwerk 10 maart mee naar de ontmoetingsdienst. Dan planten we het samen in de tuin.



12

MAART

19.45 UUR

**EEN GOED GESPREK
OVER:**

BALANS IN JE LEVEN

**JOY BOOKCAFÉ
Bermerstraat 14a**

Om 19.45 uur staat daar de koffie/thee klaar

MEEDOEN? MELD JE AAN BIJ DS. J DE HAAN.