

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

18^{de} jaargang No. 11

Vrijdag 31 mei 2019

Meditatie

Aan Gods hart gedrukt

Gelukkig hadden we nog eten in de tent. Want op een doordeweekse 15 augustus stonden we voor een dichte deur van een italiaanse supermarkt: Maria Hemelvaart, een wettelijke feestdag in traditioneel Rooms-Katholieke landen. Wij kennen maar één Hemelvaartsdag: veertig dagen (!) na Pasen. Alsof er maar één hemelvaart was. Begrijpelijk dat velen dat maar een raar verhaal vinden. Zoals Carel ter Linden schrijft: 'Wij brengen 'hemelvaart' eerder in verband met NASA dan met Nazareth.'

Maar Jezus' hemelvaart staat niet op zichzelf. De twee witte gedaanten erbij zijn dezelfde die volgens Lukas bij het graf de paasboodschap vertelden. En het zijn dezelfde die zijn verschenen bij Jezus' verheerlijking op de berg: Mozes en Elia. Aan hun aardse leven kwam ook geen gewoon einde, want Wet en Profeten zijn nooit dood. En Jezus' vervulling van Wet en Profeten ook niet.

Elia's hemelvaart, na een zwaar aangevochten profetenbestaan, staat in het Oude Testament. Mozes was na een weerbarstig leven met zijn volk door de Eeuwige zelf begraven, maar in Jezus' tijd deed het verhaal van zijn hemelvaart de ronde (zie Judas 9).

Zelfs hun hemelvaarten staan niet op zichzelf. De eerste mens die niet zomaar sterft, is Henoch (Genesis 5). Adams nakomelingen worden stokoud: Set 912, Enos 905, Kenan 910, Mahalalel 895, Jered 962, Metuselach 969, Lamech 777, maar Henoch wordt 'maar' 365 jaar. Alleen van hem, die 'wandelde met God,' staat geschreven dat God hem tot zich nam. De eerste hemelvaart.

Weer zien we een glimp van de Eeuwige. Die het opneemt voor wie tekortkomen, achtergesteld worden, lijden, het moeilijk hebben. Die hen opneemt, die zijn geliefde wandelaars verwelkomt. Henoch, Mozes, Elia, Jezus. Maria natuurlijk ook. Hemelvaart: een ontroerend verhaal van Gods koesterende handen, die zijn geliefde Zoon na alles optilt, aan zijn hart drukt. Zou dat met ons ooit anders zijn?

Ds. J. Baart

Leesrooster

Za	1 juni	Psalm 120	Ontheemd
Zo	2 juni	Spreuken 6:20-35	Vreemdgaan is gevaarlijk
Ma	3 juni	Spreuken 7:1-27	Laat je niet verleiden
Di	4 juni	Spreuken 8:1-11	Filosofie is ...
Wo	5 juni	Spreuken 8:12-21	... liefde voor de wijsheid
Do	6 juni	Spreuken 8:22-36	Scheppingsverhaal
Vr	7 juni	Spreuken 9:1-18	Wijsheid duurt het langst
Za	8 juni	Psalm 117	Kort maar krachtig
Zo	9 juni	Hand. 2:1-13	Verstaanbaar voor
Ma	10 juni	Hand. 2:14-28	Vervulde profetie
Di	11 juni	Hand. 2:29-36	Trefzeker
Wo	12 juni	Hand. 2:37-47	Doopdienst
Do	13 juni	Hand. 3:1-10	Op de been geholpen
Vr	14 juni	Hand. 3:11-26	Niet in eigen kracht

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Wijk 1	3
Wijk 2	4
Wijk 2 ondersteunend pastor	4
Kerkelijk werker	5
Wijkgemeente 1	5
Wijkgemeente 2	5
Wijkgemeente 3	5
PaKaN! jongerenwerker	6
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	7
Gereformeerde kerk	8
Hervormde gemeente	8
Vorming	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	9
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	10
Advertentie en poster	11

Kerkdiensten

Zondag 2 juni

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J. Zondag, Dedemsvaart
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. G. Lennips
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdames: Mw. H. Grootens-Slotman
Mw. T. Grootenhuis-Wessels

Witharen

10.00 uur: Mw. R. Dekker, Vriezenveen
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kroon
Kindernevendienst: Leiding: Trudy

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Mw. G.H. Companje-Wigger
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heren: Dhr. H. Drost
Dhr. W. Schuurman
Mw. A. Tjhuis-Voort

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. J. de Haan
Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Organist: Klaasje Hemstede,
Marianne Hierink, saxofoon
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Alle groepen
Na de dienst kunt u koffiedrinken bij de kerk.

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Mw. Ds. J.C.M. Teding van
Berkhout-Fabius, Vroomshoop
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang
Afgevaardigde Gk: Dhr. J. Schinkelshoek

Joy Bookcafé

09.30 uur: 10-er Dienst

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 3 juni 10.30 uur: Dhr. J. Wieske

Oldenhaghen

Vrijdag 7 juni 18.30 uur: Dhr. J. Wieske

Nijenhaghen

Vrijdag 7 juni 19.30 uur: Dhr. J. Wieske

Zondag 9 juni 1^e Pinksterdag

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J.T. Baart
m.m.v. Ommer Mannenkoor
Organist: Gerrit Hilberink
Ouderling van dienst: Dhr. H. Martens
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdames: Mw. J. Timmerman
Mw. T. Post

Witharen

10.00 uur: Ds. M. de Vries, Wierden
m.m.v. ensemble van SDG
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. P. / mw. J. v.d. Bent
Kindernevendienst: Leiding: Jannie

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Mw. H. Meulenkamp-Wermink
Afgevaardigde Hg: Dhr. J. van den Beukel

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. J. de Haan
Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Mw. G. Timmerman
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdames/-heer: Dhr. A. van Dorland
Mw. D. van Dorland
Mw. A. Pot

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger
m.m.v. Nelleke Hazeleger
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Geen

Maandag 10 juni 2^e Pinksterdag

Hervormd Centrum

09.30 uur: Ds. M. Peschar, Pinkstermeeting
(zie poster)

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 10 juni 10.30 uur: Geen, 2^e Pinksterdag

Oldenhaghen

Vrijdag 14 juni 18.30 uur: Ds. K.A. Hazeleger

Nijenhaghen

Vrijdag 14 juni 19.30 uur: Ds. K.A. Hazeleger

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman

9 juni Pinksterzendingen

De Bijbel voor iedereen! De Witte Yi is een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingenprojecten wereldwijd. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

De diaconieën

Gereformeerde kerk

Collecten

2 juni

Ommen en Witharen: College van Kerkrentmeesters en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectant: Ilona Hogenkamp

9 juni

Ommen en Witharen: Kerk in Actie Zending en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Judith en Liz

Zondagskind

Ommen

2 juni: Vera Luijendijk
9 juni: Ole Makkinga

Kinderoppas

Ommen

2 juni: Sandra Kamphuis
Aniek Welink
9 juni: Heidi Jaspers
Marloes Kassies

Witharen

2 juni: Jeannet Kelder
9 juni: Ina Bremmer

Hervormde gemeente

Collecten

2 juni

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

9 juni

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Pinksterzendingen-
collecte en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

2 juni: Jasmijn 't Jong
9 juni: Alide Hazeleger

Kinderoppas

Ommen

2 juni: Sharon Hekman
Jorinda Wermink
9 juni: Gezeliën van Duren
Henrike Grondman

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. H.H. Heuver-van 't Veld
Dhr. A. Roddenhof
Mw. E. Beniers-Kisteman
Dhr. G. van Elburg
Mw. B. Makkinga-Valk
Mw. A.H. van Elburg-ter Horst
Mw. B.J. Seinen-de Graaf
Mw. C.G. Katgert-Klosse
Mw. W.J. Top-van Soest
Mw. S. v.d. Kooij-Nagtegaal
Mw. A. van Tienhoven
Dhr. L. Engberts
Mw. A. Grotemarsink-Timmerman
Mw. H.J. Morrenhof-Nijzink
Dhr. L. Kamstra
Dhr. J. Oelen

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Wijkavond 9 mei

We kijken terug op een fijne en geslaagde wijkavond. Centraal stond: 'elkaar ontmoeten en leren kennen'. Er waren 90 personen aanwezig en die konden kiezen uit een workshop: bloemschikken, vogelnestkastje maken, schilderen, wandelen, zingen of deelnemen aan een gespreksgroep. Na afloop was er een drankje met een hapjesbuffet. Al het lekkers was door de deelnemers zelf meegenomen en

dat viel goed in de smaak. Wij willen iedereen bedanken die, op wat voor manier dan ook, heeft meegeholpen aan deze wijkavond.

Peter en Jolanda van de Bent, Joaline Breteler
Riek Hoekman, Herman en Roelien Martens

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart
✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Dopen op 16 juni

De eerstvolgende doopzondag voor wijk 2 is 16 juni. Aanmelden kan nog net, maar wees er snel bij in verband met het plannen van een doopgesprek samen met alle doopouders.

Geboren

Wens - wonder - werkelijkheid: met deze woorden vol verwondering geven Dennis en Kelly Bakker kennis van de geboorte van hun eerstgeborene. Suze Andrea is geboren op 7 mei en het gaat prima met haar.

Nog zo'n groot wonder kwam het leven binnen van Simone en Hermen Hogenkamp. Op 17 mei werd hun dochttertje Rosan Marijn geboren. Rosan is het zusje van Liv en Lauren en ze maakt het goed.

Beide ouders, de zusjes, de grootouders en andere familie: van harte gelukgewenst!

Bij de diensten

2 juni heb ik een vrije zondag en ga ik voor in een gastgemeente. Iets soortgelijks doet collega Jonathan Zondag uit Dedemsvaart: hij zal onze gastvoorganger zijn. Fijn dat hij er is.

9 juni is het Pinksteren. Het Ommer Mannenkoor gaat meedoen aan de dienst. Dat schept verwachtingen! Het is altijd fijn om met een gemeentelid samen te kunnen sparren over de dienst. Voor Pinksteren heb ik samen met Klaas Boeijinga rond de tafel gezeten. Hij heeft voor dit feest een gedicht gemaakt aan de hand van het thema 'Laat maar waaien!'.

Naar de Palestijnse Gebieden en Israël

Inmiddels heeft een heel aantal mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn om samen op reis te gaan naar Israël en de Palestijnse Gebieden. Het wordt dus hoog tijd om eens samen rond de tafel te gaan zitten: wat zou het worden, wanneer kunnen we gaan, hoe pakken we het aan? Een vrijblijvende informatie- en inspiratieavond geef ik op vrijdagavond 14 juni in De Kern, 19.30-21.00 uur. Je bent van harte welkom, ook als je alleen nog maar een beetje nieuwsgierig bent.

Kennismaken

Langzaam komt het einde van de periode kennismaken in zicht. Nog geen bezoek gehad, maar wel gewenst: graag een berichtje! Het kan namelijk zijn dat uw telefoonnummer niet bekend is, waardoor u niet gebeld kunt worden voor een afspraak. Het kan ook dat er ergens iets fout gaat.

Niet afwachten dus, maar even doorgeven graag!

Met een hartelijke groet,
ds. Hans Baart

Geboorte

'Ons derde kindje, een wonder, zo pril
het maakt ons hart van eerbied stil.

Als wij jou zien, zo klein en teer,
kunnen wij slechts zeggen: Dank U Heer!

Dankbaar en gelukkig maken Erik en Ellen Horsman de geboorte van hun dochter bekend. Zij heet Marit Helena (roepnaam Marit). Marit werd geboren op 19 mei en zij is het zusje van Niek en Wessel. Vanaf deze plaats ook: van harte gefeliciteerd met de geboorte van Marit!!

Wijknieuws

Niet iedereen is hier genoemd, maar mogen wij allen ons gedragen weten door de liefdevolle armen van God, opdat wij ons geborgen weten.

Met warme groet, Gera Mateman

Wijk 2 ondersteunend pastor



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Wijknieuws

Op vrijdag 17 mei werden mijn vrouw en ik voor het eerst oma en opa. Een kleinzoon, de eerste bij onze oudste dochter Marieke. Een nieuwe levensfase voor onze dochter en haar man en voor ons. Onze kleinzoon heet Arnout.

AanZet, het gemeentalfabet.

De P van priester, profeet en pastor.

In de gemeente zijn we geroepen door God om ons met Hem te verbinden. De functie van priester is daarvoor in het leven geroepen in het Oude Testament. God en mens bij elkaar brengen en bij elkaar houden dat is in wezen het hoofdthema van de hele bijbel. De hoogste priester is dan ook Jezus, de pontifex (= bruggenbouwer) maximus (de hoogste, de meest vooraanstaande). De brief aan de Hebreeënen zegt daar het nodige over. Christen zijn is in het spoor van Jezus gaan en Hem dus ook volgen in zijn verbindende taak.

De functie van profeet is in de bijbel gegeven om mensen te bewaren bij (het Woord van) God. Dat wil zeggen hen erop te wijzen (in) de weg van God te gaan en als ze dat niet doen hen duidelijk te zeggen dat hun daden niet stroken met wat God wil. Een profeet spreekt! Een profeet waakt over het heil van het volk. Hij is bij tijd en wijle scherp, tot heel scherp. De profeet is daarom niet altijd geliefd. Als kerk, maar ook als gelovige moeten wij om de kerk en de wereld bij God(s) woord te bewaren, misschien wel eens scherper zijn dan we momenteel zijn. De pastor is de herder en het is zijn of haar taak mensen te helpen de weg naar God te vinden, met hen mee te gaan door dalen en Hem te ervaren als de Herder die ons nooit in de steek laat. De HEER is mijn herder....

De Q is een letter waarbij ik in de bijbel alleen de naam Quartus kan invullen, een christen in Korinthe, die genoemd wordt in Romeinen 16 vers 23. Meer dan een naam en dat hij een broeder is voor Paulus weten we niet. Het woord broeder ligt ons niet meer zo. We vinden het wat oubollig klinken, maar wel hebben we het graag over de kinderen van God. Zonen en dochters. Waarom dan ook geen broers en zussen?

Dat hij genoemd wordt doet vermoeden dat hij wellicht toch een gemeentelid is die bij meer mensen bekend was. Een naam in een reeks van namen en mensen die de gemeente, familie van God, hebben gevormd en mee vorm en inhoud hebben gegeven. Wie lang(er) meedraait in het kerkelijk gebeuren zal zich vele namen kunnen herinneren. En elke naam telt, elk mens telt. De letters R tot en met Z moeten nu nog aan bod komen. Of ik dat ga halen met nog twee Kerkvensters te gaan?

Ds. W. den Braber

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: **Mw. G. Mateman**
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Wijkgemeente 1



Predikant: **Ds. R.R.J. de Bruijn**
✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Scriba: **Mw. H. Veurink-Schonewille**
✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

We mogen weer dankbaar terugzien op de diensten van zondag 19 mei. (Van afgelopen zondag kan ik nog niets zeggen; dit houdt verband met de verschijning van Kerkvensters). Zelf ging ik in de morgendienst voor in de Heldringkerk te Hoenderloo, waar ik weer vele bekenden aantrof uit de tijd dat ik daar nog als tehuispastor werkzaam was. Naar ik vernomen heb, had u het in de morgendienst ook goed. In de avonddienst konden we genieten van de muzikale medewerking van Leonie & Henk uit Emmeloord. We lazen de gelijkenis van de vijf dwaze en vijf wijze meisjes uit Matteüs 25: 1-13 en stelden onszelf de vraag of wij zelf olie genoeg hebben als de Bruidegom terugkomt? Met een goede opkomst was het al met al een mooie ontmoetingsdienst. Allen dank die hieraan hun medewerking hebben gegeven.

A.s. zondag hoop ik u weer te zien en het Woord in uw midden te mogen bedienen. Het gaat nu van Hemelvaart naar Pinksteren. We hebben met de discipelen onze Heiland uitgeleide gedaan. Hij is ten hemel gevaren. En nu Hij van ons weggenomen is, als zagen ook wij het, als stonden wij daar zelf op die berg, met opgeheven hoofden, nu mogen wij het uit volle borst meezingen:

‘Leer ons dagelijks, leer ons duizendwerven,
in Uw kruisdood mee gekruisigd sterven,
en herboren - opgestaan,
achter U ten hemel gaan!’

(Gez.221:2)

En van de berg afkomende hebben wij nu te wachten op ‘de Trooster, die Hij ons zenden zal’ (Joh.16:7), Die Geest zal heel ons leven doortrekken, ons troosten en sterken. Ons zalven tot Koningskinderen. Wel, hierover gaat het in de verkondiging. Moge het weer een mooie ontmoetingsdienst worden! Een hartelijke groet voor u allen, in het bijzonder voor wie ziek is en wie het om verschillende redenen moeilijk heeft.

Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2



Predikant: **Ds. K.A. Hazeleger**
✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Scriba: **Dhr. J. van den Beukel**
✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

De komende periode heb ik één dienst in de eigen gemeente. Dit is de morgendienst op Eerste Pinksterdag in Vinkenbuurt.

Mijn eigen Nelleke is gevraagd om te komen zingen en heeft daar ‘ja’ op gezegd. Leuk! Er is geen kindernevendienst of tienerdienst, maar daar probeer ik rekening mee te houden door de dienst aansprekend te laten zijn voor jong en ouder. Uit de Bijbel lezen we het bekende Handelingen 2:1-13. Thema: ‘In vuur en vlam’. We hopen dat de Geest ons dit jaar ook echt ‘in vuur en vlam’ zal zetten!

Geboren

De Heer beschermt je,
Hij gaat met je mee,
bij Hem ben je veilig.

Op 9 mei is geboren: Joas Silas Jansen, zoon van Emiel en Karin Jansen. We feliciteren Emiel en Karin van harte met dit wonder van nieuw leven. We wensen de kleine Joas en zijn ouders in alles de zegen toe van God. Liefde, gezondheid, veiligheid en een leven met de Goede Herder!

Afwezig vanwege studie

In het kader van de ‘Permanente Educatie’ heb ik inmiddels één cursus gevolgd. Deze ging over de mogelijkheden voor de kerk in het dorp. En al is Ommen een stad, we zijn in mijn beleving wel een stad met een dorps karakter en juist dat maakt het voor veel mensen hier zo goed toeven. Eén van de belangrijkste leerpunten van de cursus: wil de kerk in het dorp gezond blijven, dan moet ze betrokken zijn op de leefbaarheid van het dorp. Welke zorgen en vragen leven bij de mensen in Ommen? Wat kan de kerk juist vanuit haar unieke identiteit als geloofsgemeenschap daarin betekenen? Spannende en belangrijke vragen!

Nu u dit leest, heb ik als het goed is ook de tweede cursus achter de rug. Deze ging over individualisering en secularisatie. Waar komen deze ontwikkelingen vandaan? Hoe moeten we die vanuit het geloof waarderen? Hoe gaan we daarmee om? Wat meer theoretisch dus, maar uiteindelijk misschien wel net zo belangrijk...

Mijn studieverlof duurt tot 12 juni. Nogmaals wil ik u erop wijzen dat u in die periode bij bijzonderheden contact op kunt nemen met onze scriba, Koos van den Beukel. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich richten tot onze voorzitter, Rijk Stobbelaar.

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,

Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3



Predikant: **Ds. J. de Haan**
✉ dsdehaan@pkn-ommen.nl @CobydeHaan1

Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: **Mw. G. Westerhof**
☎ 06-51617878
✉ herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Kerkdienst 2 juni Ambtswisseling Vinkenbuurt

In deze dienst zullen Margriet Hierink en Riek Noeverman worden bevestigd als pastoraal-ouderling. Margriet heeft haar pastoraal gebied in de Vinkenbuurt. Riek heeft het senioren appartementencomplex Stadshaghen als pastoraal aandachtsgebied. Eel Haayema, de partner van Riek Noeverman, zal worden herbevestigd als pastoraal-ouderling. Hij doet pastoraat in Vinkenbuurt.

Janny Schaapman, voorzitter van wijk 3, zal worden herbevestigd als ouderling.

Froukje Hasselo neemt in deze dienst afscheid als pastoraal ouderling.

Het is fijn dat mensen zich geroepen weten om in Christus' Naam mensen belangeloos op te zoeken. We wensen Margriet, Riek, Eel en Janny vreugde en zegen in hun ambtswerk. En we danken Froukje voor alles wat zij in het pastoraat voor mensen heeft betekend.

Marianne Hierink zal in deze dienst een muzikale bijdrage leveren op de saxofoon.

Kerkdienst 9 juni

We vieren het feest van Pinksteren.

Het is het feest van de heilige Geest. Vol vuur en enthousiast mogen we het goede nieuws van Jezus verspreiden. En geloven dat we in Gods geest elkaar verstaan.

Gods Geest maakt creatief, geeft inspiratie en doorbreekt onze menselijke grenzen, onze miscommunicatie, de muren, die wij bouwen. We lezen het Pinksterevangelie uit Handelingen 2.

Ds. J. de Haan

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes

✉ tabbes@pkn-ommen.nl

PaKaN!



Activiteitenagenda

Juni

- 02 10-er Dienst
- 07 CrossPoint Connect om 19.30 uur in De Kern
- 30 CrossPoint Church om 19.00 uur in de grote zaal van De Kern

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij Fennie Bos, e-mailadres: rolfenfennie@kpnplanet.nl

De 10er Diensten

Het afgelopen seizoen hebben we elke maand een 10er Dienst gehouden in Joy Bookcafé. Om een indruk te geven van deze diensten heeft Julia onderstaand verslag geschreven:

Bij de tienerdienst is het altijd heel gezellig.

We beginnen 's ochtends om half 10 met een lekker ontbijt. Als Thomas er een keer is, maakt hij heerlijke roerei met bacon. De leiding zorgt altijd voor de broodjes, drinken en het bestek. Zelf moet je iets meenemen wat je op brood kunt doen, zodat ook de andere kinderen het eventueel op brood kunnen doen.

Na het ontbijt beginnen we met de dienst.

We zingen meestal opwekkingsliederen en de preek bestaat meestal uit een filmpje. Na het filmpje moeten we meestal een opdracht doen, of er samen over praten. Ook hadden we een keer als opdracht dat je een ballon mocht kapot stampen. Als je antwoord 'boos' was op de vraag van de leiding. Bijvoorbeeld: wat zou je doen als je mobiel gestolen was door een klasgenootje. Ben je dan boos (ballon kapot stampen) vergeef je hem (ballon opblazen en heel laten) of zwijg je er over (ballon verstoppen).

Als we de opdrachten hebben uitgevoerd gaan we meestal nog liederen zingen. Daarna is de dienst afgelopen en krijgen we nog wat drinken en wat lekkers.

Ik vind het altijd heel erg leuk bij de tienerdienst en het is er altijd heel gezellig.

Julia

Bedankt Julia voor je verslag! Dit seizoen staan er nog twee 10er Diensten gepland. Op zondag 2 juni en 7 juli zijn alle tieners van 12 t/m 16 jaar (klas 1 t/m 4 VO) van harte welkom in Joy Bookcafé. Op 7 juli zijn ook alle kinderen uit groep 8 die dit jaar afscheid nemen van de kindernevendienst van harte welkom om alvast een keer bij de 10er Dienst te komen kijken!

Margreet van der Tol

Kubus



Opbrengst autowasdag Kubus

Op zaterdag 11 mei mochten wij als Kubus de autowasdag organiseren. Het was een stralende dag met een fantastische opbrengst, namelijk € 615,00.

Iedereen die zijn auto heeft laten wassen of langs is geweest, heel erg bedankt! Ook voor jullie geduld en excuus voor degenen die we helaas niet meer konden helpen.

22 juni Volleybaltoernooi Kubus

Het jaarlijkse Kubus Volleybaltoernooi komt er weer aan! Zijn jullie weer van de partij? Het volleyballen zal net als andere jaren weer gehouden worden aan de Voormars.

Dit zal zaterdag 22 juni plaats vinden, van 09.30 tot 13.30 uur. Natuurlijk wordt er weer gestreden om de wisselbeker. Inschrijfgeld is € 10,00 p.p. dit geld zal geheel ten goede komen aan ons goede doel. Naast volleyballen wordt er ook voor lekkere hapjes gezorgd.

Meedoen? Opgeven kan via ✉ kubusactie@gmail.com. Heb je geen team maar wil je wel graag mee spelen? Laat het ons weten dan kunnen wij helpen om een team samen te stellen.

Plaatselijk kernnieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk

12-05 Mw. J. Aalderink-Meijerink

19-05 Mw. C. Lip-van Oenen

Witharen

12-05 Mw. B. Vijn

19-05 Mw. J. Bouwhuis

Hervormde gemeente

12-05 Mw. Kuiper-Hogenkamp

Mw. Houpst-van Schaik

19-05 Mw. E.G. Stegeman-Massier

Mw. J.E. ter Telgte-Slijkhuis

26-05 Mw. A. Brouwer

Dhr. L. Schippers

Vinkenbuurt

12-05 Dhr. en mw. Feddes

19-05 Fam. Kippers

Dhr. en mw. Jansen

Bedankt

Wij zijn u allen zeer erkentelijk voor de vele kaarten en de mooie bloemen die we van u allen mochten ontvangen. Onze hartelijke dank hiervoor.

F. J. van Harten-de Boer
P. van Harten

Gezamenlijke berichten

Over privacy in onze kerken

Misschien denkt u ook weleens: welke gegevens over mij staan er bij de kerk genoteerd, hoe zijn die opgeslagen en voor hoe lang, heb ik recht van inzage, als ik herkenbaar op een foto sta mag die foto dan geplaatst worden in het kerkblad of op de website van de kerk, mag dat: een kerkgroet met een lijstje van zieke gemeenteleden uitdelen en hoe zit dat met een lijst van verjaardagen plus namen en adressen in Kerkvensters, mag er nog wel een gemeentegids met al die adressen verspreid worden, en hoe zit het met uitzenden van de diensten op Kerkomroep?

Al die vragen gaan over het gebruiken van persoonsgegevens in de kerk. Terechte vragen en dat gebruik dat mag niet zo maar. Daar zijn regels voor om er voor te zorgen dat we samen een veilige gemeenschap zijn. Die regels gaan over het opslaan en gebruik van persoonlijke gegevens zoals: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, data van doop, geloofsbelijdenis en huwelijk en datum van overlijden. Ook die foto's waar u herkenbaar op staat kunnen als een persoonsgegeven gezien worden.

Verder zijn er regels over wie van deze persoonsgegevens gebruik kan maken, waar ze bewaard worden en voor hoe lang. Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze wet geeft voorschriften voor het vastleggen van persoonsgegevens: over welke gegevens gaat het dan, hoe doe je dat zorgvuldig en veilig en hoe lang moet je ze vastleggen?

In de AVG worden kerken gezien als 'een open gemeenschap, waarin mensen betrokken zijn op en meeleven met elkaar én zo samen een veilige gemeenschap zijn'. Voor zo'n gemeenschap geldt een aantal uitzonderingen op de regels. Volgens de nieuwe wetgeving krijgen wij ruimte om onze gerechtvaardigde activiteiten te blijven uitvoeren en in dat kader moeten, mogen en kunnen wij nog altijd persoonsgegevens verwerken.

Kerken zijn verplicht om al deze privacy zaken op te nemen in een Privacyverklaring. De Kerkenraad (gereformeerd) en de Algemene Kerkenraad (hervormd) hebben een gezamenlijke werkgroep Privacy ingesteld om dit alles te gaan regelen en voor besluitvorming aan hen voor te leggen. Heeft u vragen over de AVG dan kunt u deze mailen naar

✉ avg@pkn-ommen.nl.

PKN-Nederland heeft veel informatie op haar site geplaatst om u verder te oriënteren. Op de website vindt u de privacyverklaring van onze kerken onder avg@pkn-ommen.nl. De privacyverklaring is ook te verkrijgen op het kerkelijk bureau van de Hervormde gemeente en bij de koster van de Gereformeerde kerk.

Commissie AVG

Hagenpreek 12 mei



Deze moederdag hielden Witharen en Vinkenbuurt samen een hagenpreek, dat wil zeggen een dienst in de buitenlucht, met de predikant op een kistje. Het weer was



echter dermate fris, dat werd uitgeweken naar de stallen van de familie Feddes aan de Woestenweg. De predikanten, ds. De

Haan en ds. Baart stonden niet op een kistje, maar op een platte wagen. Muzikale medewerking was er van het koor Tehillim uit Nieuwleusen. De dienst bracht veel mensen op de been, maar er was plek genoeg op de stoelen, planken en strobalen. Het thema van de dienst was Moeder Aarde. Bij een eerste verkenning van dit thema kwam aan de orde dat er veel dierlijke eigenschappen zijn die wij aan mensen toedichten. Zo sterk als een leeuw, zo wijs als een uil, zo dom als een ezel... Dominee Baart vroeg de mensen op welk dier zij zichzelf vonden lijken en om dat even met je buurman of buurvrouw af te stemmen. Een aantal mensen werd vervolgens gevraagd om het dier waarvan zij een kwaliteit bezaten uit te beelden. Hilariteit alom. Maar ook weer mooie verhalen. We zongen samen een lied over dieren, wie gaf de kameel zijn bulten. In een samspraak vroegen de beide predikanten zich af vervolgens af of wij wel genoeg waarden wat moeder Aarde ons allemaal geeft en wat wij voor haar terugdoen. En dan wijzen naar de boeren die het vlees produceren, maar kijken naar jezelf, wat stop jij bijvoorbeeld in je winkelwagentje? Neem je de fiets of neem je de auto? Het is vaak lastig kiezen en soms ook moeilijk te onderscheiden wat de juiste keuze is. Maar op de vraag is er nog hoop hadden beide predikanten een bevestigend antwoord. Psalm 8 geeft die hoop, Hij is erbij. De kinderen waren tijdens de kindernevendienst buiten en voelden, proefden, roken, luisterden naar de natuur. Via foto's en filmpjes deelden ze hun ervaringen. Na de dienst was er koffie met krentewegge en konden we, nu ook buiten, nog even gezellig met elkaar napraten. De organisatiecommissie wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen om de hagenpreek mogelijk te maken. Het was een geslaagde ochtend en een mooie manier om samen gemeente te zijn.

Project Werkvakantie Albanië 2019

12 juli hopen we met 6 vrijwilligers voor 2 weken aan het werk te gaan in Albanië. Vanuit de kerk in Korce is een project in Plasa aangeboden. Via onze vaste contactpersoon, Marleen van de Voorde, zij woont en werkt al sinds 1995 in Korce, hebben we informatie over dit project ontvangen. Het onderstaande is een samenvatting uit een nieuwsbrief vanuit Plasa.

Sinds 2006 wordt door Korce Evangelical Church (de kerk van waaruit wij elk jaar een project doen) het christelijke geloof verteld in het plaatsje Plasa. In het plaatsje wonen vooral mensen met het islamitische geloof en zij lieten merken dat een ander geloof niet welkom was in het dorp. Toch ervoeren de mensen dat de kinderen veel hoop en plezier beleefden aan de verhalen die zij hoorden tijdens de kinderactiviteiten die werden georganiseerd door Korce Evangelical Church in het dorp. Ouders en andere mede bewoners van het dorp wilden hier ook wel meer van weten. Een Amerikaanse missionaris genaamd Luke Valenti en zijn vrouw hebben hen dit geloof in Christus geleerd.

Nu, jaren later is er een actieve gemeente. God heeft harten aangeraakt en zelfs jongeren met verslavingen of andere religies worden aangeraakt door God. Op dit moment worden er bedieningen gegeven voor mannen, vrouwen, kinderen en jongeren. Zowel voor de bewoners van Plasa als voor omliggende dorpen.

De gemeente van Plasa heeft nu een kleine huurruimte die zij gebruikt voor deze bedieningen. Deze ruimte staat aan de rand van het dorp en is zeker met slecht weer moeilijk bereikbaar. Zij willen graag een huis, dat te koop staat in het centrum van het plaatsje, kopen en gereedmaken voor diensten en bedieningen voor de bewoners van Plasa en mensen uit de omliggende dorpen. (ten tijde van het schrijven van dit stukje is de koop in een afrondende fase).

Wij zullen (meehelpen) dit huis op te knappen en gereed te maken voor deze diensten en bedieningen. Met Gods hulp en het geld dat we hebben opgehaald d.m.v. diverse acties kunnen we dit project succesvol maken.

Wilt u ons nog financieel steunen met dit project?
NL54 RABO 0373 7266 00 t.n.v. Hervormde kerk Ommen o.v.v.
Werkvakantie Albanië 2019
Interesse om mee te gaan of meer informatie? Mail naar
✉ werkvakantiealbanie@outlook.com

Werkgroep werkvakantie Albanië

Gereformeerde kerk



Nieuws van het College van Kerkrentmeesters.

Bij deze kunnen wij u melden dat de pastoriewoning aan de Violenstraat is verkocht. 13 mei is het voorlopig koopcontract ondertekend en 12 juli is de overdracht. Zoals bekend is gemaakt zullen de te ontvangen gelden bijgeboekt worden op de algemene reserve.

Jan Meulenkamp.

Vacature penningmeester CvK

Het is inmiddels eind mei 2019. De maand waarin nieuwe ambtsdragers zijn bevestigd en afscheid is genomen van ambtsdragers.

Het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde kerk had gehoopt dat er ook een nieuwe penningmeester bevestigd kon worden deze maand. We weten al een hele tijd dat Eric Post ons zou verlaten, na ruim 8 jaar deze functie te hebben vervuld. Inmiddels zijn we al een jaar op zoek naar een opvolger om deze vacature in te vullen.

In Kerkvensters hebben al diverse oproepen gestaan, die niet tot resultaat hebben geleid. Ook is er al een groot aantal mensen persoonlijk benaderd, eveneens zonder resultaat. Hierbij doen wij nogmaals een oproep, de nood is nu echt hoog. Zonder penningmeester kan het CvK niet goed functioneren. Is er dan niemand van onze ruim 2000 leden die hier een uitdaging in ziet?

Wilt u meer informatie over deze vacature? U kunt dan terecht bij Jan Meulenkamp (secretaris) of Wilco Volkerink (voorzitter). We hopen op een spoedige invulling!

Namens het College van kerkrentmeesters,
Wilco Volkerink

Giften

Voor de bloemen
€ 10,00 via Truus aan het Rot

Hartelijk dank

Hervormde gemeente



Opbrengst bloemenmarkt

De bloemenmarkt die gehouden is op 11 mei jl. bij het Hervormd Centrum heeft het mooie netto bedrag van € 701,33 opgebracht. Ook dit jaar was het weer een mooi succes.

Hartelijk dank

3 augustus Rommelmarkt

Denkt u ook aan de rommelmarkt die wordt gehouden op zaterdag 3 augustus a.s. Uw spullen (geen witgoed) kunt u nog inleveren tot uiterlijk 13 juli a.s. op onderstaand adres.

Bent u niet in de gelegenheid om deze te brengen, dan kunnen ze na een telefonische afspraak worden opgehaald.

U kunt dan contact opnemen met:

dhr. J Reurink.

En wilt u de goederen rechtstreeks brengen neem dan contact op met: Mw. G. Willems.

De rommelmarktcommissie

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

12-05	Kerk	Diaconie	Bloemenfonds
Ommen	€ 144,22	€ 150,65	€ 167,05
Vinkenbuurt	98,35	Hagepreek (beide kerken de helft)	
Onkosten	104,50	Hagepreek (beide kerken de helft)	

12-05	JOP
Ommen	€ 105,40 Hagepreek (beide kerken de helft)

19-05	Kerk	Diaconie	Kerk. Geb.
Ommen	€ 205,62	€ 240,90	€ 166,61
Vinkenbuurt	26,35	30,60	
Kerk Vinkenbuurt	31,20		

Giften

Voor de kerk

€ 10,00 via pastoraal ouderling mw. E. v.d. Kamp-Brink
€ 10,00 via ouderling dhr. A. v.d. Vegt
€ 50,00 via ds. J. de Haan

Voor de diaconie

€ 10,00 via bezoekmedewerker mw. W. Reurink-Eggen

Voor de bloemen

€ 10,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 10,00 via dames Hemstede
€ 10,00 via mw. D. Stegeman-Stegeman
€ 25,00 via ds. J. de Haan

Voor de H.V.D. wijk 1:

€ 5,00

Voor de H.V.D. wijk 2

2x € 5,00, € 6,00, 2x € 10,00

Hartelijk dank

Vorming

Vooraankondiging Cursus 'Ruimte voor de Geest'

In deze cursus gaan we in op vragen als:

Waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?

Wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken?

Welke uitdagingen zijn er op dit gebied?

Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven?

Hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven?

Het is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken, maar er is ook ruimte voor persoonlijke vragen.

Cursusleider: ds. Jelle de Kok, predikant en toeruster binnen de PKN, via het Evangelisch Werkverband, die een boek over dit onderwerp heeft geschreven.

Data: dinsdag 10, 17 en 24 september 2019

Tijd: koffie vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur

Onkosten: € 10,00 voor cursusboekje en een collecte voor het Evangelisch Werkverband

Plaats: Hervormd Centrum, Julianastraat 8

Opgave: via Ina Schokker



Regionaal

Paaskaars 2018

Heb ik gekregen van de kerk.

Door Hans Baart mij overhandigd, Hans zijn werk.

De paaskaars wordt ieder jaar aan een gemeentelid gegeven. De predikanten vonden dat ik dit jaar de aangewezen persoon moest wezen, omdat ik betrokken ben bij de kerk, en veel meemaak. Telkens weer, keer op keer.

Voor mij heel speciaal, bijzonder, dat mij deze kaars is geschonken.

Dit doet mij goed, dit medeleven.

Dit is heel veel waard, mij gegeven.

De betekenis van de kaars.

Bovenaan het teken Alfa, het begin en onderaan Omega, het einde. Er tussenin het kruis van Christus, voor mij gekruisigd, wat bijzonder.

Hierdoor mag ik bij Jezus horen en in de hemel komen.

De tak, de olijfdruif, dat hoort bij de kerk, het avondmaal.

Mijn zonden zijn dan vergeven.

De geest staat er ook nog bij, de duif, die vrede brengt.

De duif heeft geen galblaas en kan dus geen gal spugen.

Vandaar dat de Heilige Geest er is, in de gedaante van een duif.

Herma Kotterink

15 juni Concert 'Adieu Voorjaar'

in de W.H. Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld om 20.00 uur met André van Vliet (orgel) & Arjan en Edith Post (trompet). Reserveren? ☎ 0572-371838 of via de site. Het volledige programma vindt u op onze site: www.huetink-royalmusic.nl

Kerk & Israël

Als u dit leest is het seizoen 2019/20 van Kerk & Israël alweer voorbij. Heel verschillende lezingen en onderwerpen kwamen aan bod. Bijv. vrijwilligerswerk met gehandicapten in Israël en de profetische tijd waarin we leven. We hebben Chassidische verhalen gehoord en het gehad over Bijbelse feesten en over zending onder Joden. Verder brachten we een zeer interessant bezoek aan de synagoge in Emmen. Ook de sprekers hadden uiteenlopende achtergrond: christenen, een orthodoxe en een liberale (vrouwelijke) Joodse rabbijn en een 'Messiaans' Joodse spreker. Je zou haast zeggen: voor elk wat wils!

Nu merk ik vaak dat dat begrip 'Messiaans Joods' bij veel mensen vragen oproept: Wat zijn dat voor mensen, wat geloven zij, waar komen ze vandaan? Ik wil proberen daar wat duidelijkheid over te geven door de geschiedenis van Joden en christenen en hun onderlinge verband kort te schetsen.

Te beginnen met de Joden als groep, volk, naast en tegenover alle andere wereldvolken. Zij wisten zich geroepen door God, de Schepper van hemel en aarde, om tot zegen te zijn op de aarde en zij leefden bij de Thora, (wet, wijzing van God) en de Tenach (zeg maar het Oude Testament), en in toenemende mate bij de mondelinge traditie die later vast werd gelegd in de Talmoed. Deze mensen zijn er nog steeds en zij zien uit naar de komst van de Messias die God hun in zijn Woord beloofd heeft. Dan komt de Here Jezus en veel van zijn toehoorders, allen Joden, komen tot geloof in Hem en worden zijn volgelingen. Zij blijven Joods en vormen geen nieuwe kerk of zo, zij zijn gewoon Joden die geloven in de Joodse Messias. Maar er ontstaan spanningen, vooral door 2 oorzaken:

De Joden die niet in de Here Jezus geloven zien deze 'mensen van de weg' (zoals ze wel genoemd werden) als een bedreiging en proberen hen uit de synagoge en de Tempel te verdrijven. Een ander 'probleem' is dat er heidenen, d.w.z. niet-Joden, tot geloof in de Here Jezus komen. Tot dan toe was de hele

beweging rond de Here Jezus een puur Joodse aangelegenheid geweest. In Handelingen 15, zien we hoe de apostelen (allen Joden) vergaderen over wat ze met deze heidenen aan moeten. Mogen zij zich wel bij hen aansluiten? En zo ja: moeten ze dan eerst helemaal Joods worden en de Thora houden, of is dat niet nodig? Zij komen tot de conclusie dat God zelf de deur heeft open gezet voor de heidenen en vanaf dat moment komen er dus ook steeds meer niet-Joodse gelovigen in de kring van volgelingen. In de loop van de tijd worden zij, Joden én gelovigen uit de heidenen, aangeduid als 'christenen' en 'gemeente' of 'kerk'.

Maar als op een gegeven moment het aantal gelovigen uit de heidenen groter wordt dan het aantal Joodse gelovigen verdwijnt het Joodse karakter van deze groep geleidelijk en wordt de situatie omgekeerd: de niet-Joodse gelovigen gaan zich afvragen of de Joodse gelovigen er wel bij mogen horen, en als in de 4^{de} eeuw na Chr. keizer Constantijn zich bekeert en het christendom de officiële godsdienst van het Romeinse rijk wordt, worden de Joodse volgelingen van de Here Jezus steeds meer gediscrimineerd en zelfs vervolgd. Het komt zo ver dat een Jood die in Jezus gelooft een stuk varkensvlees moet eten of de sabbat ontheiligen of zo (iets wat de Here Jezus nooit gedaan heeft!) om te bewijzen dat hij christen is.

De relatie tussen Joden en christenen wordt steeds slechter en in de loop van de eeuwen worden in de naam van de Here Jezus miljoenen Joden door christenen vermoord. Het is te begrijpen dat veel Joden die Naam zijn gaan vrez en haten. Toch zijn er altijd Joodse christenen in de kerk geweest maar zij hadden bijna altijd hun eigen Joodse identiteit af moeten leggen en pasten zich aan bij de gebruiken in de kerken. Maar in deze tijd is er een heel bijzondere ontwikkeling te zien van Joden die in de Here Jezus geloven maar die zich daardoor niet minder, maar juist meer Joods voelen! De Here Jezus is immers de Joodse Messias, die in de eerste plaats voor zijn broeders en zusters naar het vlees gekomen is! Deze mensen, die niet echt een georganiseerd kerkverband vormen maar bestaan uit kleine groepen die op uiteenlopende manieren hun geloof in de Joodse Messias vorm geven, zij worden vaak 'Messiaanse Joden' genoemd.

Namens de commissie Kerk & Israël,
Gerbrig Arends

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken voor Zijn Heilige Geest die beschikbaar is voor een ieder die gelooft dat Jezus voor onze zonden is gestorven en is opgestaan. Laten we bidden dat we vervuld mogen worden met de Heilige Geest en Gods kracht in ons leven zichtbaar mag zijn.



Laten we bidden dat door de Heilige Geest die in ons werkt, een ander in ons Gods liefde en trouw herkent en dat in ons Jezus' woorden en daden worden gezien.



Laten we God danken voor alle kinderen die in de afgelopen tijd zijn gedoopt, huwelijken die gesloten en huwelijksjubilea die gevierd mochten worden.



Laten we, nu we de zorgelijke ontwikkeling zien dat het antisemitisme in Europa toeneemt, bidden dat de



incidenten stoppen en (Europese) Joden zullen worden beschermd.

Laten we bidden dat we door de kracht van de Heilige Geest in staat zullen zijn om een ieder te vergeven als ons iets is aangedaan.



Laten we bidden om vrijmoedigheid om ons geloof te delen met de mensen om ons heen. Bid hierbij om wijsheid en fijngevoeligheid van God om de juiste woorden te spreken.



Laten we God danken voor Zijn vrijheid, vreugde en innerlijke vrede die in ons groeit door Zijn ontferming, vergeving en aanvaarding.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 14 juni. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 4 juni voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte.

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern 463928
 bereikbaar: donderdag 6 juni van 18.45 - 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur 463928

IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk
 Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12
 Coll. van Kerkrentm. : NL24 INGB 0000 8631 79
 De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76
 Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71
 Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71
 Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68
 Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00
 Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90
 Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47
 Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68
 Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02
 ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
 info@pkn-ommen.nl

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek
 1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
 - Via kosten/beheerder/medewerkers:
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
 en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang
 van De Kern
 - ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 451206
 Kosten-beheerder: Dhr. L. Jaspers
 dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Ma, di en wo: 09.00 - 12.00 uur en vanaf 19.00 uur

Dinsdag: koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur

Donderdag: 09.00 - 12.00 uur

Zaterdag: 09.30 - 11.00 uur

Zaterdag: koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur

Zondag: voor, tijdens of na de diensten

7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink
 witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende dinsdagen: 4 juni, 3 sept., 1 okt., 5 nov., 3 dec. van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00

Bon B: € 0,20, prijs per vel (24 st.) € 5,00

Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00

De collectebonnen kunnen zowel in de Geref. kerk. als in de Herv. kerk gebruikt worden.

Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

collectebonnen@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg
 1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
 herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen 451338
 Mw. A.A. Makkinga
 Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor
Mw. H. Meesters-Broek
✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan ☎ 456044
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De Hervormde collectebonnen kunt u ook gebruiken in de
Gereformeerde kerk.

Advertentie en poster

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook terecht in onze gebouwen voor uw:

Vergadering	Bruiloft
Verjaardag	Receptie
Jubileum	Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten	

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de beheerder van:

Hervormd Centrum

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen
☎ 0529-456044
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl



Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
☎ 06-26214064
☎ b.g.g. 0523-851469
✉ witharen@pkn-ommen.nl



Pinkstermeeting

In 'Hervormd Centrum' Julianastr. 8. Thema:

'De vergeten kruik'



Meditatie: ds. Mark Peschar

**M.m.v. leden Centrale Evangelisatie Werkgroep
en het duo**

'Pelgrim' uit Balkbrug

Pinkstermaandag om 09.30 uur

Na afloop ranja, koffie en thee