

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

18^{de} jaargang No. 18

Vrijdag 27 september 2019

Meditatie

Geen gepreek! Of toch wel?

Deze week was ik samen met heel veel dominees, ook collega's uit Ommen, aanwezig op het Preekfestival in Amersfoort. Daar werden in allerlei kerken in de binnenstad door voorgangers uit protestante en katholieke tradities preken gehouden. Van allerlei kleur en snit waren predikers vertegenwoordigd. Ze kwamen zowel uit de behoudende delen van de PKN als uit de evangelische kerken. Mannen in keurig donker pak, maar ook mannen en vrouwen in spijkerbroek of fleurige jurken.

Gelovigen en ongelovigen werden uitgedaagd commentaar op de preken te geven. Er werden alternatieve troonredes gehouden op een heuse troon in de Grote Kerk te Amersfoort. Er werden uitdagende profetische pitches gehouden. Maar ook allerlei workshops werden aangeboden, die ons als dominees leerden om beter te preken. Daarnaast beoefenden wij, die het woord zo machtig zijn, de stilte. We werden uitgedaagd meer stilte en ruimte voor de Geest te maken in de kerkdienst. Hier op dit preekfestival waren geen bands, geen filmpjes, geen leuke stalletjes met lekker eten, duurzame food en gezond drinken. Het was goed protestants: sober en veel goede, overdachte, gesproken woorden: Food for thought. Af en toe kon je koffie/ thee in een kartonnen bekertje krijgen en daarmee in de hand, op zoek naar de volgende kerk en preek. Allerlei Amersfoorters keken verbaasd naar al die mensen met hun oranje tasjes (het was Prinsjesdag), die door hun stad struinden van kerk tot kerk.

Het blijkt: preken is niet uit de tijd, maar heeft toekomst. Ook op de pioniersplekken, bij de pizza, in de tuin, aan tafel, wordt gepreekt. Maar HOE er gepreekt wordt, verandert. Preken duren geen half uur meer, vanzelfsprekend bijbels taalgebruik, de tale Kanaäns, wordt niet meer begrepen. En of de preek nu betogend, verhalend, of in dichterlijke taal is, met momenten van stilte is, het is en blijft de uitdaging om te preken. Om die soms zo weerbarstige teksten uit de Heilige Schrift zo te vertalen voor mensen in kerk en buurt, voor kerkgangers en kerkshoppers dat zij zich in Gods naam in hun eigen taal en context weten aangesproken. Het blijkt, dat er verlangen is naar een goede boodschap, naar het Evangelie!

Ik gun iedereen het geloof in die liefde van Christus. Ik mag nu na 11 jaar Ommen naar een nieuwe gemeente gaan in Veenendaal. Geroepen om op deze nieuwe plaats, in een nieuwe context te preken en predikant te zijn. Het is een waagstuk en een voorrecht om juist in deze tijd, waar zovelen er niet in geloven, minister verbi domini te zijn: dienaar van het goddelijke woord.

Ds. Coby de Haan

Leesrooster

Za	28 sept.	Lucas 17:1-10	Geloof je of geloof
Zo	29 sept.	1 Samuel 21:2-10	Gewijde sfeer?
Ma	30 sept.	1 Samuel 21:11-22:5	Gek genoeg
Di	1 okt.	1 Samuel 22:6-23	Moordpartij
Wo	2 okt.	1 Samuel 23:1-13	Bevrijding en verraad
Do	3 okt.	1 Samuel 23:14-28	Achtervolging
Vr	4 okt.	1 Samuel 24:1-8a	Respect
Za	5 okt.	1 Samuel 24:8b-23	(Zonder) kleerscheur
Zo	6 okt.	1 Samuel 25:1-19	Belediging
Ma	7 okt.	1 Samuel 25:20-35	Wijs en dwaas
Di	8 okt.	1 Samuel 25:36-44	Hartaanval
Wo	9 okt.	1 Samuel 26:1-12	De geschiedenis
Do	10 okt.	1 Samuel 26:13-25	Confrontatie
Vr	11 okt.	1 Samuel 27:1-28:2	Dubbelrol

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Wijk 1	4
Wijk 2	4
Kerkelijk werker	4
Wijkgemeente 1	5
Wijkgemeente 2	5
Wijkgemeente 3	6
PaKaN! jongerenwerker	6
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	7
Gezamenlijke berichten	7
Gereformeerde kerk	8
Hervormde gemeente	9
Vorming	10
Algemeen (kerkelijke) berichten	10
Gebedspunten	10
Kerkelijke adressen etc.	11
Familieberichten en posters	12

Kerkdiensten

Zondag 29 september Startzondag

Gereformeerde kerk

Ommen

10.00 uur: Ds. J.T. Baart
Organist: Gert Olthof
Ouderling van dienst: Mw. J. Schonewille
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdames: Mw. J. Timmerman
Mw. T. Post

Witharen

10.00 uur: Ds. K. Jelsma
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. P. / mw. J. Koning
Kindernevendienst: Leiding: Marinda

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger
Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Mw. B. Kroon
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heren: Dhr. J. Kroon
Dhr. B. Scheppink
Mw. J. Scheppink

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. J. de Haan
Organist: Margriet Hierink
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Alle groepen

Ommen Samen kerk

15.00 uur: Ds. J. de Haan, Boslustschool,
m.m.v. Embrace
Ouderling van dienst: Mw. G. Timmerman
Afgevaardigde Gk: Dhr. G. v.d. Linde

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 30 sept. 10.30 uur: Dhr. C. Siebert

Oldenhaghen

Vrijdag 4 okt. 18.30 uur: Ds. J. de Haan

Nijenhaghen

Vrijdag 4 okt. 19.30 uur: Ds. J. de Haan

Zondag 6 oktober Israëlzondag

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J.T. Baart
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. R. Martens-Gaasbeek
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heer: Mw. T. Veurink-Altena
Dhr. G. Tent

Witharen

10.00 uur: Ds. mw. J. Teding-van Berkhout,
Vroomshoop
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. P. / mw. J. v.d. Bent
Kindernevendienst: Leiding: Jannie

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur: Ds. J. de Haan
Jonge gezinnendienst
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. W. Ekkelkamp
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heren: Dhr. A. van Dorland
Mw. D. van Dorland
Dhr. A. Schuurman

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist: Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink
Kindernevendienst /
Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist: Alexander Zuidema
Ouderling van dienst: Dhr. G.J. Voort
Afgevaardigde Gk: Mw. G. Dunnewind-Olsman

Joy Bookcafé

Ommen Samen kerk

09.30 uur: 10er Dienst

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 7 okt. 10.30 uur: Dhr. S. Kloosterman

Oldenhaghen

Vrijdag 11 okt. 18.30 uur: Ds. K. Jelsma

Nijenhaghen

Vrijdag 11 okt. 19.30 uur: Ds. K. Jelsma

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman

6 oktober Jij bent BijzzZZonder!

Iedereen is bijzonder! Dit geldt ook voor de dieren. We gaan in deze ontmoetingsdienst samen kijken en luisteren naar verschillende dieren. De één heeft een hele lange nek, de ander een lange slurf, een zachte vacht met mooie strepen of prachtige veren. Alle dieren vinden zichzelf erg mooi. Maar wie heeft de dieren zo mooi gemaakt? Dat komt een heel klein lief diertje ons vertellen. Luister en kijk je met ons mee in de ontmoetingsdienst op 6 oktober? De dienst begint om 10.00 uur. Onze voorganger is ds. Coby de Haan. Alle kinderen van klein tot groot zijn van harte welkom in de kerk. Er zal geen kindernevendienst of reguliere oppasdienst zijn. Wel is de oppasdienst aanwezig in de consistorie voor wie dat prettig vindt. Na de dienst gaan we samen limonade, koffie of thee drinken. We hopen jullie allemaal te zien op 6 oktober!



Anita 't Jong, Trudy Hemstede, Nicole Visser, Carolien Wissink,
Marjan Visker, Lieuwke Kampman, Bertine Grootemarsink

6 oktober Diaconiecollecte

Leren door ontmoeting en dialoog
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject 'De Uitdaging' worden christenen uitgedaagd om lessen te leren in de dialoog met joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. Op 6 oktober, Israëlzondag, is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël. Geeft u ook?

Hartelijk dank, namens de diaconieën

Gereformeerde kerk

Collecten

29 september

Ommen en Witharen: Kerk in Actie Werelddiaconaat en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectant: Ilona Hogenkamp

6 oktober

Ommen en Witharen: Kerk en Israël en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Judith en Liz

Zondagskind

Ommen

29 september: Maaïke Veurink
6 oktober: Niek Horsman

Kinderoppas

Ommen

29 september: Karin Doldersum
Marion Getkate
Aniek Welink
6 oktober: ?

Witharen

29 september: Jeske Koning
6 oktober: Jeannet Hogenkamp

Hervormde gemeente

Collecten

29 september

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

6 oktober

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Kerk en Israël en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

29 september: Jasmijn 't Jong
6 oktober: Jonge Gezinnendienst

Kinderoppas

Ommen

29 september: Ellen Kobes
Frances Veuger
6 oktober: Sharon Hekman
Jorinda Wermink

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderopas.

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. H. Boezelman-Bolks
Mw. J. de Jong-van Vugt
Mw. H.J. v. Eerbeek-Brinkhuis
Mw. W.E. de Jong-de Leeuw
Mw. F. van der Linde-Lammerink
Mw. C.P. Wielemaker
Mw. G.A. Horsman-Spijkers
Mw. G.D. Marsman-Gerrits
Mw. H.J. Marsman-Kleinlugtebeld
Dhr. H.J. Schutte
Mw. J. van Lenthe-Goos
Mw. B.J. Meijerink-Rigterink
Mw. A. Timmerman-van Dorsten
Dhr. H. de Boer
Dhr. G.J. Bril
Mw. L. Kouwen-Veldhuis
Mw. J. Hansman-Tempelman
Mw. S. Siemeling-Kroezen

Dhr. W. Verboom
Dhr. M. Tempelman

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Jubileum

Op 2 oktober is het 60 jaar geleden dat Kees en Dini Wolfert-Bokhorst elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Pubquiz

Belangstellenden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij de Pubquiz op 27 september vanaf 20.00 uur. Gezellig!

Niet vergeten

De lezing van ds. Arjan Plaisier op donderdag 10 oktober om 20.00 uur in De Kern over 'Kerk 2025'. Na de pauze in gesprek met de inleider.

Vóór 1 oktober opgeven als deelnemer aan het lezen van de brieven van Paulus. Op 30 oktober komen we de eerste keer bijeen. Iedereen heeft dan uit het boek Handelingen gelezen wat daar over Paulus wordt geschreven. Deelnemers ontvangen van tevoren een leeswijzer.

Ds. K. Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.T. Baart

✉ dsbaart@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. H. Muis

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Zondag 29 september: inclusief bevestiging Jan Lodewijk
We kunnen een geweldige startzondag tegemoet zien, met van alles te doen voor jonger en ouder. In de dienst aan de Bouwstraat is de kerkenraad voornemens om dhr. Jan Lodewijk als ouderling-kerkrentmeester te bevestigen. Hij zal als bijzondere opdracht het voorzitterschap van het CvK op zich nemen. Daar zijn we als gemeente blij mee. Het maakt het voor de huidige voorzitter Wilco Volkerink mogelijk om penningmeester van het CvK te worden. Deze vacature stond al lange tijd open.

6 oktober: Israëlzondag

Op deze zondag willen meer dan anders erbijilstaan dat het christelijk geloof niet uit de lucht is komen vallen. Het is stevig verworteld in Joodse grond, al zijn we in ons lezen en denken dat soms wel eens kwijt. Dat we Israëlzondag vieren heeft dus niets te maken met het steunen van de staat Israël – of je daar nu voor of tegen bent. Om maar open kaart te spelen: zelf heb ik grote moeite met de politiek aldaar, die haast voortdurend

op ramkoers met enige vrede lijkt te liggen en die Palestijnen (moslims en christenen gelijk) het leven nog onmogelijker maakt. Maar sommigen zijn het daar misschien wel apert mee oneens.

Israëlzondag brengt ons letterlijk of figuurlijk in contact met Joodse mensen. Het is een liturgische dam tegen anti-semitisme. Het viert de schat die ons met de Joodse mens Jezus in handen is gevallen. Meer dan anders luisteren we met Joodse oren naar de Schrift en natuurlijk staat een deel uit de TeNaCH centraal: 1 Samuel 24. Het gaat over identiteit: wie ben je.

Altijd valt deze aparte zondag in het najaar. Voor dit jaar betekent het dat we vieren tussen Rosj Hasjanah (nieuwjaar: het wordt 5780 op 30 september) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Je kunt een jaar kennelijk niet beginnen zonder dat te baseren op vergeving. Dat klinkt nog eens wat anders dan onze goede voornemens.

Dopen

Omdat de doopzondag begin september niet doorging vermeld ik alvast de nieuwe mogelijkheid voor wijk 2: dat is op 3 november. Opgeven kan bij mij.

Toffe actie van de kinderen!

Op 1 september was de zomervakantie echt voor iedereen voorbij. Het thema was 'hou vast'. Want wat je aan mooie dingen op vakantie hebt meegemaakt wil je natuurlijk niet vergeten.

De kinderen sprongen er mooi op in tijdens de kindernevendienst. Ze hebben die zondag een heleboel kaarten gemaakt, want speciale mensen stuur je op vakantie nog wel eens een kaartje. De gemeenteleden in de kerk deden tijdens de collecte een hoop adressen in de zak. Dat bleek om maar liefst 22 personen te gaan. We hebben de adressen gecheckt en aangevuld en juf Clarinda Martens heeft er daarna voor gezorgd dat voor al deze mensen een kaartje van de kinderen op de bus is gegaan. Dus als de post goed werk geleverd heeft...

Alle kinderen én Clarinda en de overige kind-leiding: bedankt!
Jullie hebben er een hoop mensen blij mee gemaakt!

Met vriendelijke groet vanuit de pastorie,
ds. Hans Baart

Kerkelijk werker



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman

✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Jubileum

Op 23 september jl. waren dhr. en mw. Schuttert-Timmerman 60 jaar getrouwd. Een bijzondere en heugelijke dag. Veel goede tijden zijn er geweest in de jaren van hun huwelijk, maar ook moeite en verdriet zijn hen niet bespaard gebleven. Als je dan weet en mag geloven dat in goede en in moeilijke dagen God, onze Schepper ons nabij is, is dat als een rots onder ons levenshuis. Albert en Marie zijn gezegend met kinderen, kleinen achterkleinkinderen. En met hen en met wie zij verder nog verbonden zijn hebben zij in stilte maar met grote dankbaarheid deze dag gevierd.

Zieken

Het is niet mogelijk allen te noemen die dusdanig moeten inleveren, dat er verdriet en rouw over is.

Van een gemeentelid kreeg ik het volgende gedichtje van Thea den Hoedt:

Heer, als ik angstig ben en bang
Mij moe voel, eenzaam en alleen

een teken van Uw trouw verlang
Kniel ik voor U, waar anders heen

Heer, als ik mij afvraag: bent U daar
U verder weg voelt dan voorheen
geen liefde en geen troost ervaar
Kniel ik voor U, waar anders heen

Heer, als ik lezend in Uw woord
Ontdek aan wie U eens verscheen
dan weet ik dat U mij ook hoort
Ik kniel voor U, waar anders heen

Heer, ook vandaag draagt U mijn last
U bent een God voor iedereen
U bent mijn redding, mijn houvast
Ik kniel voor U, waar anders heen

Waar anders heen, naar U alleen

Met warme groet,
Gera Mateman

Wijkgemeente 1



Predikant: Ds. R.R.J. de Bruijn

Bereikbaar: dsdebruijn@pkn-ommen.nl
maandag t/m donderdag

Scriba: Mw. H. Veurink-Schonewille

herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Doopdienst

In de morgendienst van zondag 22 september werd de Heilige Doop bediend aan Jurrian Wermink. Het was een bijzondere dienst omdat we dit een keer samen mochten doen, ds. Coby de Haan en ik. Coby bediende de doop en ik mocht de preek houden. Ook vanaf deze plaats willen we de ouders gelukwensen met de doop van hun kindje en willen we de hoop uitspreken dat ze bij de opvoeding daarvan Gods richtsnoer en leiding mogen ervaren.

Uit de gemeente

Aanstaande zondag hoop ik weer een keer voor te gaan in de Protestantse kerk in Lemele en het Woord daar te mogen bedienen.

Op zondag 6 oktober is er een tienerdienst in de Vinkenbuurt. Deze dienst zal muzikaal worden begeleid door 'LuCerna'. We hopen elkaar dan weer te ontmoeten. U en jij komen dan toch ook? – En we zien ook uit naar de dienst van D.V. 13 oktober, waarin de nieuwe kerkenraad aan u wordt voorgesteld en gemeenteleden worden bevestigd / herbevestigd en van sommige ambtsdragers afscheid zal worden genomen. Ook dan: welkom allemaal!

Een huis is gevonden

Alles in onze pastorie staat al in het teken van ons naderend afscheid en de verhuizing naar Veenendaal. Een huis is door ons gevonden en daar zijn we vanwege de heersende huizenjacht heel blij mee. Toch duurt het nog twee maanden voordat we de sleutel bij de notaris in ontvangst mogen / kunnen nemen. Coby gaat mij dan vooruit en ik hoop haar wat later te volgen. Gesterkt door Gods nabijheid trekken wij dan de onbekende toekomst tegemoet; maar dat geldt ook voor de hervormde gemeente hier in Ommen die ook met nieuwe

vergezichten verder gaat. Gelukkig weet de Vader wat wij nodig hebben. Zijn aangezicht zij met ons.

Tenslotte

Een hartelijke groet voor u allen. In het bijzonder voor wie ziek is en wie het om verschillende redenen moeilijk heeft. Voor zover mij bekend is ligt er op dit moment niemand van ons in het ziekenhuis. Maar sterkte, beterschap en Gods nabijheid voor al onze zieken thuis of elders verpleegd.

Ds. Reijer de Bruijn

Huwelijk

Nogmaals wijs ik op het aanstaande huwelijk van Vincent Wijermars en Nelleke Grondman. Ze hopen op vrijdag 4 oktober te gaan trouwen. De kerkelijke inzegening vindt plaats in de Hervormde kerk om 14.30 uur.

Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 2



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

Bereikbaar: dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag

Scriba: Dhr. J. van den Beukel

herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Zondag 29 september houden we onze Startzondag. We volgen in de vier kerken van PKN-Ommen dezelfde liturgie. Thema van de dienst: 'Een goed verhaal'. Dit is het thema dat door de landelijke kerk is aangedragen. Uit de Bijbel lezen we Ruth 1. We luisteren naar de verhalen van Naömi, Ruth en Orpa. Zelf mag ik voorgaan in de Hervormde kerk. Meer informatie over het programma van Startzondag stond al achterop de vorige Kerkvensters. We hopen op een mooie zondag en een goede aftrap van een nieuw kerkelijk seizoen!

Jubilea

De volgende huwelijksjubilea werden aan mij doorgegeven: Dinsdag 17 september was het echtpaar Emmink-Kelder 50 jaar getrouwd.

Woensdag 18 september was het echtpaar Van der Woude-Mastebroek 55 jaar getrouwd.

Maandag 23 september was het echtpaar Hirink-Schoemaker 55 jaar getrouwd.

We feliciteren alle drie de echtparen met het bereiken van deze bijzondere mijlpaal! Het spreekt niet vanzelf dat je zo lang samen mag zijn. Daar kan je je alleen maar dankbaar over verwonderen. We wensen onze jubilarissen van harte Gods zegen toe voor de toekomst!

Huwelijk

Ik herinner nog een keer aan het aanstaande huwelijk van Gertjan Schuttert en Marianne Hierink, zaterdag 5 oktober. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk.

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,

Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan

@CobydeHaan1

dsdehaan@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. G. Westerhof

herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Startzondag 29 september

Om 10.00 uur ga ik voor in Vinkenbuurt. Het thema is: Een Goed Verhaal. In de dienst horen we drie verhalen van drie vrouwen uit de bijbel: Naomi, Orpa en Ruth. Welke keuzes maken zij? Wat drijft hen? We luisteren ook naar het lied van Ruth van Stef Bos.

's Middags om 15.00 uur is de afsluitende viering van de startzondag in de Boslustschool. Daar ga ik voor en de PKN-band Embrace zorgt voor de muzikale begeleiding. We zingen samen opwekkingsliederen en zij spelen en zingen bijpassende popsongs. Laat je verrassen!

Zondag 6 oktober

Deze zondagmorgen is de Ontmoetingsdienst Jonge Gezinnen. Het thema is: Jij bent BijzzZZonder! Omdat het de zondag na Werelddierendag is, spelen we, luisteren we, kijken we naar een bijzonder dierenverhaal: allerlei dieren komen aan het woord... Ik zal tijdens mijn minipreekje dit uitleggen en ook iets vertellen over Werelddierendag, de dag van de heilige Franciscus van Assisi. Want deze heilige had een speciale band met God en met de dieren. Het zal zeker een vrolijke dienst worden, waarin we de liefde van God voor al zijn schepsels mogen beleven.

Laatste dingen

Ik ben nu bezig met het afronden van mijn werkzaamheden voor de kerk in Ommen, overdragen van taken en de laatste pastorale bezoeken aan het afleggen.

Ik merk hoe sterk en warm de verbondenheid is met mensen in de gemeente. Mensen die me aanspreken, mij op allerlei wijzen bedanken voor wat ik voor hen heb betekend. Zo mag ik dankbaar, met een goed gevoel me losmaken van Ommen. Bijzonder dat ik afgelopen zondag in de dienst van mijn man en collega ds. Reijer de Bruijn, Jurrian, het zoontje van Stefan en Jorinda Wermink mocht dopen. Ik ken hen al vanaf mijn eerste jaar hier in Ommen: Stefan en Jorinda volgden bij mij de catechisatie in Witharen, ze deden later belijdeniscatechisatie bij mij, vervolgens heb ik hun huwelijk mogen inzegenen, hun dochters Willemijn en Emmelie mocht ik dopen, en nu afgelopen zondag dus hun pasgeboren zoontje Jurrian. Zo is de cirkel rond.

Het is fijn als je als predikant jong en ouder zo tot zegen mag zijn.

Hartelijke groet,
Ds. Coby de Haan

Afscheid dominee Coby de Haan

Zondagmiddag 20 oktober 13.30 uur is er gelegenheid om in het Hervormd Centrum de afscheidsreceptie van Dominee Coby de Haan bij te wonen.

Het officiële gedeelte begint 's middags om 14.00 uur, vanaf 13.30 uur is er inloop met koffie en thee. Het min of meer officiële gedeelte wordt gevolgd door een ongedwongen receptie met een hapje en een drankje. Vanaf half vier kunt u tijdens dit informele gedeelte op ieder moment binnen komen lopen.

Vanuit de gemeente willen we graag ds. Coby de Haan een

cadeau meegeven. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk NL54 RABO 0373 7266 00 ten name van Hervormde Gemeente Ommen onder vermelding van 'afscheid Coby de Haan'. Ook kunt u geld in een gesloten enveloppe (met opschrift Afscheid Coby de Haan) in de collectezak tijdens de rondgang in de dienst te doen of afgeven op het kerkelijk bureau, bij Annie Makkinga.

Heeft u vragen over de afscheidsbijeenkomst dan kunt u mailen naar herv-voorzitter-wk3@pkn-ommen.nl

We hopen op veel gasten, klein en groot, op 20 oktober.

Tot ziens!

Janny Schapman

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes

tabbes@pkn-ommen.nl

Start winterwerken

Op 29 september is het startzondag. Als gemeente het startmoment voor heel veel activiteiten. Zo ook veel van het jeugdwerk. In onze flyer kunnen jullie lezen wat er allemaal gedaan wordt én wanneer! Op startzondag was er afgelopen jaren niet heel veel te beleven voor onze 10ers. Althans de voorgaande jaren waarbij ik aanwezig was. Maar daar gaan we verandering in brengen. We hebben nu een mooi stuk tienerwerk opgebouwd. En daar hoort ook een leuk startmoment bij! Daarom hebben we op startzondag een speciaal programma opgezet voor alle 10ers die nu op het voortgezet onderwijs zitten! Bij het gebouw van de Boslustschool wordt dit gehouden. We hebben een aantal superleuke actieve spellen bedacht. Met elk spel kun je een code proberen te kraken. Met deze codes kun je een slot openen en een gouden ring winnen. Deze ringen heb je nodig voor het te gekke finale spel. Tussentijds is er nog een heerlijke hamburgerparty.

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

11.30 uur	Inloop, inschrijven & drinken met wat lekkers
11.45 uur	Uitleg en team indeling
12.00 uur	Start Games
13.30 uur	Hamburger party
14.30 uur	Finale (ouders & gemeenteleden zijn welkom als toeschouwers)
15.00 uur	Vesper

Dus supertof! Hopelijk komen jullie allemaal! Jullie ouders hebben een eigen programma (zie info hierover elders in kerkvensters). Ook voor de kinderen van de basisschool is er een programma. Dit gebeurt bij het programma van de ouders. De tieners kunnen op eigen gelegenheid naar de Boslustschool komen! We hopen jullie daar te zien! En neem gerust iemand mee! Met elkaar maken we er een toffe en fanatieke middag van! (sportkleding/schoenen geadviseerd, we beloven niet dat je schoon thuiskomt...)

PaKaN!



Activiteitenagenda

Oktober

04	CrossPoint Connect om 19.30 uur in De Kern
06	10er Dienst om 09.30 uur in Joy Bookcafé
27	CrossPoint Church om 19.00 uur in het Hervormd Centrum

November

- 03 10er Dienst om 09.30 uur in Joy Bookcafé
08 CrossPoint Connect om 19.30 uur in De Kern
24 CrossPoint Church om 19.00 uur in de grote zaal van De Kern

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

Op 29 september is het startzondag!

Voor de kinderen van groep 1 tot groep 8 is er een leuk programma bij het Inloophuis, Haven Oost 24. Hier zijn na de koffie vanaf 11.15 uur verschillende activiteiten te doen tot de lunch om 12.30 uur. Er is een springkussen, er wordt geschminkt en er wordt een voetbalclinic gegeven voor de jongens en meiden die mee willen doen! Na de activiteiten is er een lunch en daarna is er een fietspuzzeltocht voor iedereen. De dag wordt afgesloten bij de Boslusterschool aan de Jonkheer Repelaerlaan 2 om 15.00 uur. Zien we je zondag 29 september na de kerkdienst? Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met: Carin Meester-Bakhuis.

Groetjes van PaKaNI!

10er Dienst: Mag ik volgende maand weer??

In september zijn we gestart met het tweede seizoen 10er diensten voor tieners op het voortgezet onderwijs. Veel mensen vragen zich af wat er tijdens de 10er dienst, die in het Joy Bookcafé wordt gehouden, gebeurt en dat willen we graag aan u vertellen.

Zondag 8 sept. 2019: Om half 10 's ochtends zijn alle lege tafels die we in Joy konden vinden, gevuld met 23 enthousiaste tieners. Wij als leiding passen er bijna niet meer bij, maar proppen er ons toch nog tussen. Er wordt gezellig gekletst en veel gegeten (tieners & eten = goede combinatie). Alle leerkrachten en nieuwe vakken op school worden veelvuldig besproken en beoordeeld.

Na het ontbijt verplaatsen we alle stoelen naar de zithoek van Joy. Omdat er een aantal tieners voor het eerst is, doen we een kennismakingsbingo om elkaar even wat beter te leren kennen. Vervolgens begint de dienst met het zingen van: Heer U bent welkom! Op de grote TV kunnen de tieners de tekst lezen. Na het openingslied wordt de Paaskaars aangestoken en bidden we of God alles wat tussen Hem en ons instaat wil weg doen en of Hij door de Heilige Geest bij ons wil zijn deze dienst. Het gaat er deze dienst over dat we liever niet willen dat andere mensen onze mindere kanten zien en we ons dus vaak mooier voordoen dan we zijn. Instagram en Facebook zijn daar mooie voorbeelden van. We draaien een filmpje waarin wordt getoond dat bij reclame voor eten vaak gebruik wordt gemaakt van materialen die helemaal niet eetbaar zijn, maar waardoor het eten er wel aantrekkelijker uitziet. Niets is wat het lijkt! Daarna lezen we uit de bijbel het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put. Jezus weet alles van haar en wijst haar toch niet af. Hier gaat ook het Denkstoffilmpje over dat we vervolgens draaien. In het filmpje wordt uitgelegd dat je voor andere mensen geen masker hoeft op te houden, maar dat het juist heel positief kan zijn als je ook je mindere kanten met anderen durft te delen. Dat levert herkenning op en dan kan je erover praten. Hetzelfde geldt voor God: God kent je helemaal en toch accepteert hij je. Sterker nog: God houdt van je zoals je bent!

Na het filmpje mogen de tieners in groepjes 2 foto's uitzoeken van de foto's die op tafel liggen. Eén foto die ze wel op Instagram zouden zetten en één foto die ze nooit op Instagram zouden zetten. In de groepjes praten ze door over een aantal vragen n.a.v. het filmpje en de foto's met één van ons als gespreksleider.

Als we allemaal weer bij elkaar gaan zitten in de zithoek, houden we de collecte. Daarna leggen we nog kort uit wat de conclusie is van wat we hebben gezien en besproken en bidden

we met elkaar. Ons slotlied is het nummer Priceless van de christelijke band For King and Country. Dit lied beschrijft dat God je van onschatbare waarde vindt. Tot slot geven we de tieners een zegenwens mee. Na de dienst is er voor iedereen drinken en koeken en wordt er nog even gezellig gekletst met elkaar.

Een week later spraken we een moeder van één van de tieners die voor het eerst was. Thuis had ze gevraagd of ze volgende maand weer naar de 10er dienst mocht! Tieners die vragen of ze naar de kerk 'mogen' (i.p.v. moeten) ...als dat geen Zegen is... We zijn God heel dankbaar dat we dit tienerwerk mogen doen!

Niels en Janneke Jansen, Melanie Hogenkamp,
Marleen Hemstede en Margreet van der Tol

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk
25-08 Dhr. J. Boomgaardt
01-09 Dhr. T. Katerberg
08-09 Woon/zorgcentrum Oldenhaghen
Mw. M. Visscher-Visscher
15-09 Mw. A.J. v.d. Veen

Witharen gebouw Irene
01-09 Dhr. W. Nicolai
09-09 Dhr. H. Huisman

Hervormde gemeente
15-09 Mw. Warmelink
15-09 Klaas en Rieki Oldenkamp
08-09 Echtbaar Zwinselman-Hekman
Mw. G. Geerligts
Dhr. H.J. Schuurman

Vinkenbuurt
08-09 Fam. Bijker
15-09 Mw. G.W. Gerritsen-Kloosterboer

Bedankt

Hartelijk dank voor alle felicitaties en kaarten die we mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk op 22 augustus. Het was mede daardoor een onvergetelijke dag.

Henk en Jennie Hulst
Vinkenbuurt

Fijn dat er zoveel mensen met ons meeleven. Wij willen u danken in wat van vorm dat gedaan is. Hartelijk dank, ook de kinderen van de nevendienst voor de kaart.

Hartelijke groet, Albert en Gerrie Kleinjan-Timmerman

Gezamenlijke berichten

29september Startzondag

In de vorige Kerkvensters is de datum van de startzondag al even genoemd, misschien heeft u de datum al genoteerd? Op

zondag 29 september beginnen de ochtenddiensten in alle vier kerken om 10.00 uur met als thema 'Een goed verhaal: dagboek van drie vrouwen'. We horen de verhalen van Ruth, Naomi en Orpa. Na de dienst is iedereen van harte welkom in het Inloophuis aan de Haven Oost 24 voor koffie, thee of limonade, met natuurlijk iets lekkers daarbij.

Ook staat daar een lunch (broodjes met soep) voor u klaar. Na de lunch kan men deelnemen aan de fietspuzzeltocht, van ongeveer 15 km. De fietstocht eindigt bij Boslustschool, Jonkheer Repelaerlaan 2. Daar staat iets te drinken voor iedereen klaar. Om 15.00 uur is er als afsluiting van de startzondag een Vesper, waarin ds. Coby de Haan voorgaat. Het programma ziet er dus als volgt uit:

10.00 uur ochtenddiensten in de vier kerken

11.00 uur koffie in het Inloophuis Haven Oost 24

12.30 uur verzorgde lunch

13.00 uur fietspuzzeltocht

15.00 uur vesper, Boslustschool Jonkheer Repelaerlaan 2

Voor de kinderen, vanaf ongeveer 10 jaar, is er een leuk programma door PaKaN! in elkaar gezet. Zie hiervoor het bericht onder rubriek PaKaN! Voor de jongere kinderen is er een springkussen, maar zijn er ook spelletjes en knutselspulletjes aanwezig.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deze startzondag met ons mee te vieren! Heeft u vragen dan kan u contact opnemen met iemand van de startzondagcommissie:

Henk Kampman

Aly Pot

Uit het boekje 'Samen groeien'

1. De reis naar Israël/Palestijnse Gebieden/Jordanië (pag. 11)
Op 4 september kon men zich aanmelden voor deze gemeentereis. De teller staat nu op 34 personen, een prachtig aantal – veel meer dan ik had durven dromen toen ik het idee opperde. Voor een enkeling is er nog onzekerheid vanwege lopende medische trajecten, maar we hopen dat dat zich ook ten goede keert. We gaan op 11 mei weg. Iedereen die zich aangemeld heeft, wil trouwens ook naar Jordanië.

Op 30 september geeft onze reisorganisatie Makor Reizen in De Kern uitgebreide en praktische toelichting op de reis aan de deelnemers. Dan krijgen zij ook het programma letterlijk in handen.

2. Belijdeniscatechisatie (achterflap)

Ik heb enkele belangstellenden voor de belijdenisgroep. Zijn er nog meer geïnteresseerden?

3. Pubquiz en 'Land van Christus' (pag. 15)

Op 27 september vallen de pubquiz en de avond 'Het land van Christus' samen. Dat kon niet anders. Misschien een lastige keuze, misschien ook niet – het zijn nogal verschillende zaken. Voor beide geldt: van harte welkom!

4. Woensdagmorgen: het vergeten evangelie (pag. 18)

De eerste aanmeldingen voor de woensdagmorgenspreksgroep zijn binnen. Maar er is geen maximum, dus als je het eens wilt proberen ben je van harte welkom.

Nieuwe website PKN Ommen

Op 29 september, op de Startzondag, wordt er niet alleen in de kerken met eenzelfde liturgie gewerkt en zijn er leuke activiteiten voor jong en oud. Op de Startzondag gaat namelijk ook de nieuwe website van PKN Ommen officieel van start. Een frisse nieuwe website. Nog niet helemaal, zoals de commissie deze voor ogen heeft, maar het is al duidelijk te zien hoe de nieuwe website eruit komt te zien. De nieuwe website is gelijk aan de websites van alle kerkgemeenschappen, die zich hebben aangesloten bij de website van PKN Nederland. Eénduidigheid en duidelijkheid dus! De commissie, bestaande uit Lambert van den Berg, Ron Zandstra, Hennie Wolters, Roelof Flokstra, Edgar Groen, Nelleke Hazeleger en Jacqueline Tuinbeek, heeft bedacht dat het tijd was voor een vernieuwde website, maar dat aansluiting bij PKN Nederland, en dus

eenduidigheid, ook een mooi signaal is. Naast de vaste rubrieken, zoals kerkdiensten en Kerkvensters, is het ook mogelijk om via één klik op de site van de Protestantse Kerk te komen. Daarnaast is er op de nieuwe site ruimte ingericht voor social media. Sinds kort is PKN Ommen namelijk te vinden op Facebook en Instagram en probeert hiermee de leden maar ook niet-leden te bereiken. Dus als u het nog niet heeft gedaan, like dan onze pagina's! De commissie is vlak voor de zomervakantie begonnen aan de nieuwe website en de social media, dus nog niet alles is volledig gevuld of up-to-date. Lijkt het u leuk om ons te helpen, hetzij met de website of met de social media, of heeft u tekst voor één van de rubrieken, laat het ons dan weten via: ✉ info@pkn-ommen.nl.

Van de redactie – medewerkers gezocht

Door het vertrek van enkele leden van de redactie zijn wij op zoek naar mensen die ons team willen komen versterken. De werkzaamheden in het redactieteam bestaan uit het verwerken van de binnengekomen kopij naar de lay-out van Kerkvensters. De redactieleden werken met een zelf vastgesteld rooster, waarbij u gemiddeld één avond per 14 dagen aan de beurt bent. Er wordt 's avonds met twee personen gewerkt. U wordt ingewerkt door ervaren medewerksters. Het redactieteam beschikt over een moderne computer met scanner en printer. Ervaring in het gebruik hiermee en met o.a. Word en Outlook, is gewenst.

De redactieruimte bevindt zich aan de achterzijde van de Gereformeerde kerk.

Verder zijn wij ook nog steeds op zoek naar een Eindredacteur (m/v). De werkzaamheden bestaan vooral uit het redigeren en corrigeren van de aangeleverde tekst in Kerkvensters. Een goede kennis van de Nederlandse taal is gewenst. De correcties worden op donderdagavond verwerkt, samen met een redactielid. Op zaterdagmorgen wordt samen met een lid van de technische redactie de laatste kopij verwerkt. Rond het middaguur wordt het kerkblad naar de drukker verzonden. De tijdsbesteding op zaterdagmorgen is ca. 2 uur. In overleg kunnen de werkzaamheden van de zaterdagmorgen ook vanuit huis gedaan worden, waarbij u beschikbaar (✉ ☎) bent voor de technisch redacteur. Gemiddeld is dit één zaterdagmorgen per maand. Ook voor deze functie is ervaring met Word en Outlook gewenst.

Indien u interesse heeft in één van bovenstaande functies, of u heeft behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Roelof Flokstra of Gerdineke Engberts. Weet u het nog niet zeker of u geschikt bent voor één van deze functies, u mag ook eerst een aantal malen meelopen alvorens u beslist, u kunt dan een indruk krijgen van de werkzaamheden.

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

7 oktober	Wijkraden 1 en 2
14 oktober	Kleine Kerkenraad
28 oktober	College van Kerkrentmeesters
28 oktober	Diaconie

29 september een ander Amen

Met ingang van de startzondag, 29 september, gaan we in de gereformeerde kerk en in Witharen een ander Amen zingen: lied 431b uit het liedboek. Na 30 jaar driemaal Amen te hebben gezongen gaan we het nu met één Amen doen. Het zijn dezelfde noten als het slot van de geloofsbelijdenis, dus moeilijk is het niet.



De organist zal steeds de eerste paar noten eenstemmig voorspelen, waarna we met zijn allen invallen. Het zal misschien een paar keer wennen zijn, maar we gaan ervanuit dat het daarna snel is ingeburgerd.

Namens taakgroep Eredienst,
Frans Dijkstra

Collecten

07-07	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 410,74	€ 320,80
Witharen	46,45	45,00
Kerk. geb.		178,11
Gebouw Irene		34,15

14-07	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 413,65	€ 336,31
Witharen	46,30	43,20
Kerk. geb.		242,20
Gebouw Irene		29,10

21-07	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 365,05	€ 329,26
Witharen	33,90	36,73
Kerk. geb.		235,00
Gebouw Irene		26,00

28-07	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 321,20	€ 285,84
Witharen	109,02	76,06
Kerk. geb.		192,98
Gebouw Irene		64,15

04-08	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 299,17	€ 261,79
Witharen	60,40	68,26
Kerk. geb.		171,99
Gebouw Irene		60,60

11-08	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 509,24	€ 323,80
Witharen		212,50

18-08	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 315,19	€ 292,30
Witharen		192,11



Herinrichting Hervormde gemeente

In de afgelopen weken zijn ambtsdragers en gemeenteleden geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Onder regie van het moderamen AK zijn gesprekken gevoerd met de huidige gemeenteleden die actief zijn binnen pastoraat, diaconaat en beheerszaken. Aan iedereen de vraag op welke plek ze in de nieuwe structuur hun talenten willen gaan inzetten. Daarnaast zijn ook nieuwe mensen nodig. Lijkt het u wat om mee te doen of hebt u vragen over wat er precies gevraagd wordt? Neem dan contact op met een van de huidige scriba's of predikanten. Ze kunnen u voorzien van informatie of zij zorgen dat u in contact komt degene die u verder kan helpen. Wij waren graag gestart met een nieuwe voorzitter, dat is helaas niet gelukt. Wij zijn blij dat Lambert van den Berg met zijn kennis nog doorgaat tot begin volgend jaar, dan hopen we

dat de beoogd voorzitter beschikbaar is en die zijn taak overneemt.

Op dinsdag 8 oktober is er in het Hervormd Centrum een gemeenteavond waar we de gemeente 'horen' over de herstructurering, het beleidsplan en de plaatselijke regeling. Deze avond begint om 19.30 uur en vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Iedereen van harte uitgenodigd.

Op deze gemeenteavond hebt u de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen mee te geven aan de Algemene Kerkenraad. Om u goed voor te kunnen bereiden op deze gemeenteavond zijn het beleidsplan en de plaatselijke regeling vanaf nu op te vragen bij Loes Thörig (scriba AK) en het kerkelijk bureau.

Op woensdag 9 oktober komen de AK en de wijkkerkenraden bijeen om de resultaten van het 'horen' mee te nemen in de verdere besluitvorming. Tijdens deze vergadering zal het beleidsplan en de plaatselijke regeling voorlopig vastgesteld en aangeboden worden aan de nieuwe kerkenraad. De nieuwe kerkenraad zal de beide documenten dan definitief vaststellen. Ook zal de AK en de wijkkerkenraden het besluit nemen om zichzelf op te heffen, zodat de nieuwe kerkenraad vanaf dat moment het stokje kan overnemen.

Op zondag 13 oktober zal in een feestelijke dienst de oude structuur stoppen en de nieuwe van start gaan. Om de gezamenlijke start extra te benadrukken hebben we er voor gekozen om op die ene zondag geen kerkdienst te houden in Vinkenbuurt. Na afloop is er koffiedrinken in het Hervormd Centrum en kunt u vertrekkende, blijvende en komende kerkenwerkers de hand drukken.

Graag tot ziens op zondag 13 oktober!

Namens de Algemene Kerkenraad,
Lambert van den Berg, voorzitter.

10 oktober Ouderenmiddag

We starten weer met de ouderenmiddagen in het Hervormd Centrum op 10 oktober om 14.30 uur. Een middag voor alle 55-plussers. Dhr. Gerrit Jan Hesselink zal deze voor ons verzorgen. U wordt allen van harte uitgenodigd. Indien u geen vervoer heeft, gaan wij hiervoor zorgen. Bel en u wordt opgehaald.

De ouderencommissie van de Hervormde Diaconie

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

01-09	Kerk	Diaconie
Vinkenbuurt	€ 67,05	€ 73,00
(tentdienst Witharen)		

08-09	Kerk	Diaconie	ZWO
Ommen	€ 110,70	€ 117,05	€ 251,40
Ommen, kerk. geb.	104,50		
Vinkenbuurt	40,01	43,22	
Kerk Vinkenbuurt	42,58		113,10

15-09	Kerk	Diaconie	Edukans
Ommen	€ 143,15	€ 178,60	€ 153,41
Vinkenbuurt	21,30	19,80	19,90

Zendingsbussen Vinkenbuurt € 147,05

Giften

Voor de kerk

€ 5,00 via ouderling mw. H. Boezelman-Bolks
 € 10,00, € 20,00, € 50,00 via ds. K.A. Hazeleger
 € 20,00 via bezoekmedew. Dhr. M. Hemstede
 € 250,00 via het kerkelijk bureau

Voor de bloemen
€ 5,00 via dames Hemstede
€ 5,00 via mw. H. Reurink-Seinen
€ 5,00 via bezoekermedew. mw. P.F. de Jonge-ter Brake
€ 6,00, € 10,00 via mw. J. Meijerink-aan het Rot

Voor H.V.D. wijk 2
2 x € 5,00, 1 x € 6,00, 6 x € 10,00, 1 x € 15,00, 1 x € 20,00

Voor H.V.D. wijk 3
1 x € 5,00, 1 x € 10,00

Hartelijk dank

Vorming

28 september wandelen

van Nieuwleusen naar de Lichtmis afstand 11,5 km. Wie een keer mee wil wandelen: we vertrekken om 08.30 uur vanaf de Markt. Wel graag even aanmelden bij Henny en Wim Weideman.l

3 oktober Bijbelkring David, ds. Karel Hazeleger

De eerste avond van een nieuw seizoen van de Bijbelkring. We lezen 2 Samuël 1, de reactie van David op het bericht dat Saul en Jonatan zijn gestorven. Welkom, iedereen! Hervormd Centrum, 20.00 uur.

15 oktober Kring Kinderloosheid, ds. Karel Hazeleger

Deze kring is bedoeld voor stellen die worstelen met de pijn van ongewenste kinderloosheid. Iets waar je niet zomaar met iedereen over praat. Maar het kan wel eens goed zijn ervaringen uit te wisselen met stellen die hetzelfde meemaken. En wat doen alle teleurstellingen met je geloof? We spreken in eerste instantie gewoon een keer af. Op de avond zelf bekijken we hoe we verder willen. We ontmoeten elkaar bij één van de stellen thuis, om 20.00 uur. Je kunt je bij mij opgeven, en dan hoor je de locatie.

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

29 september Gospelzangdienst Den Ham

Op deze zondagavond zal Joke Buis in Den Ham optreden. We kennen Joke van haar Johannes de Heer liederen die ze op geheel eigen wijze ten gehore brengt. Het zijn nieuwe liederen met een knipoog naar het verleden, of oude liederen in een frisse, vernieuwde vorm. Altijd met het doel dichtbij de luisteraar te komen met een boodschap van vertrouwen en hoop.

Voorafgaande aan deze dienst, is er vanaf 16.00 uur een Hammergezinsdag georganiseerd door de 3 kerken. Hier zullen allerlei activiteiten zijn voor jong en oud. Hierna begint om 19.00 uur de dienst met Joke Buis in de gereformeerde kerk in, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd!

10 oktober Ambtsdragersconferentie

Hierbij nodigen wij u uit voor de Ambtsdragers conferentie die D.V. zal worden gehouden op donderdag 10 oktober in 'de Esch' te Heemse (Hessenweg 47).

Aanvang 20.00 uur. Koffie vanaf 19.45 uur.

Spreker voor deze avond is: ds. Frans Schipper van de Protestantse Gemeente Vroomshoop.

Thema: 'Hoe om te gaan met dementie en wat wij voor een ander kunnen doen'. Samen willen wij deze avond ervaringen uitwisselen. Ook zal iemand van de Saxenburggroep aanwezig

zijn om voorlichting te geven over het Alzheimercafé en andere mogelijkheden voor cliënten. De agenda is aanwezig in de zaal. Er zal deze avond een boekentafel worden verzorgd door boekhandel Heijink uit Hardenberg.

Ambtsdragers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Wilt u zich telefonisch of per email opgeven bij het onderstaande adres voor 3 oktober.

Namens het comité van voorbereiding,

Mw. Gineke Peltjes

12 oktober Populaire Herfstklanken

om 20.00 uur, staat het concert 'Populaire Herfstklanken' op het programma in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te Lemelerveld. Reserveren? ☎ 0572-371838 (Huetink), of via de site: www.huetink-royalmusic.nl

18 oktober bijeenkomst De Christenvrouw afd. Ommen

in het Herv. Centrum om 09.30 uur. Spreker op deze morgen is dhr. Arjen Lont uit Leeuwarden. Het onderwerp is 'Jeruzalem, bijzondere stad'. U bent van harte uitgenodigd.

Inlichtingen: G.M. van Ommen-Middelkoop

2 november Jubileumconcert Sallands Bachkoor

Deze zaterdag om 20.00 uur in De Antenne in Dedemsvaart.

Met muziek van: Bach, Mozart en Tavener

Onder leiding van Leendert Runia

Medewerking van diverse solisten en het Nationaal Symfonie Kamerorkest.

Voor meer info: www.sallandsbachkoor.nl

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten

- 🙏 Laten we bidden voor de rol van de PKN in de klankbordgroep van de gemeente Ommen. Laten we bidden om wijsheid en leiding van God om hierin een goede rol te spelen.
- 🙏 Laten we God danken voor de zondag. Dank God dat we in vrijheid bij elkaar mogen komen op deze dag om God te loven, te prijzen en de eer te geven die Hem toekomt en Hem te danken voor alles wat uit Zijn hand komt. Dank God dat we mogen genieten van één dag per week niks 'moeten' en van alles 'mogen'.
- 🙏 Laten we God danken voor alle huwelijksvieringen en huwelijksjubilea die mochten plaatsvinden in de afgelopen tijd, of binnenkort hopen plaats te vinden. Dank God voor de liefde die hierin zichtbaar wordt.
- 🙏 Laten we Gods zegen vragen voor alle activiteiten die plaatsvinden op de Startzondag. Dat het een goede en positieve start van het nieuwe seizoen zal zijn.
- 🙏 Laten we God danken voor de vele vrijwilligers die actief zijn in de gemeente. Laten we bidden om Gods zegen voor het werk dat wordt verricht.
- 🙏 Laten we Gods zegen vragen voor alle kinderen en leiding van de N-joy clubs die van 4 t/m 6 oktober een weekend

met elkaar weggaan. Dat het een gezellig en opbouwend weekend mag worden.

☞ Laten we bidden voor iedereen die een geliefde moet missen. Bid om Gods nabijheid, troost en kracht.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende email adres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 11 oktober. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 1 oktober voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
☐ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928
bereikbaar: donderdag 3 oktober van 18.45 – 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Gereformeerde kerk
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12
Coll. van Kerkrentm. : NL24 INGB 0000 8631 79
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71
Gebouw Irene : NL03 RABO 0348 9003 68
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90
Diaconie / kerkteléfonoon : NL46 RABO 0348 9043 47
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gezamenlijke nummers

De Kubus : NL76 RABO 0348 9050 68
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl
☐ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek ☎ 450332

1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan

☐ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern

- ☐ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206

Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers

☐ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Ma, di en do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur

Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur

Wo en vr: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur

Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur

Zaterdag: 09.30-11.00 uur

Zaterdag: Koffie-inloop 09.30-10.30 uur

Zondag: Voor, tijdens of na de diensten

7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink

☐ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkrijgbaar in De Kern (contante betaling), op de volgende dinsdag: 1 okt., 5 nov., 3 dec. van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.

NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00

Bon B: € 0,20, prijs per vel (24 st.) € 5,00

Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00

De collectebonnen kunnen zowel in de Geref. kerk. als in de Herv. kerk gebruikt worden.

Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

☐ collectebonnen@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg

1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker

☐ herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand

☐ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338

Mw. A.A. Makkinga

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

☐ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman

☐ herv-kerk@pkn-ommen.nl

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

☐ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. B. Bijl-Goor

Mw. H. Meesters-Broek

☐ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De Hervormde collectebonnen kunt u ook gebruiken in de
Gereformeerde kerk.

Familieberichten en posters

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook terecht in onze gebouwen voor uw:

Vergadering	Bruiloft
Verjaardag	Receptie
Jubileum	Oefenruimte
Diverse koffietafels en buffetten	

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de beheerder van:

Hervormd Centrum

Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen
☎ 0529-456044
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl



Gebouw Irene

Balkerweg 56, 7738 PA Witharen
☎ 06-26214064
☎ b.g.g. 0523-851469
✉ witharen@pkn-ommen.nl

Zonnekus

'Zonnekus' is evenals het vorige verhaal geschreven bij het verhaal van de genezing van een blinde in Johannes 9,1-41. In 'Zonnekus' is de focus gericht op de barmhartigheid van Jezus. Hij leerde mensen zichzelf, de medemens en God opnieuw te zien door zijn he-lende woorden en daden.

Mok de mol heette zo omdat hij vaak zat te mokken. Als de dieren in het bos 'mokmokmok' hoorden, gingen ze meestal maar een straatje om. Niemand had veel zin om Mok tegen te komen. Hij klaagde altijd. Hij klaagde vooral, omdat hij niet veel kon zien. 'Jullie hebben al-lemaal goede ogen en kunnen allemaal scherp zien, behalve ik,' mokte hij steeds.

De struisvogel had geprobeerd Mok te troosten: 'Het is best handig, hoor, als je soms niets kan zien. Als er gevaar dreigt, stop ik lekker mijn kop in het zand.' Mok de mol was boos geworden: 'Dat vind ik laf!' Toen moest hij gauw in de grond wegkruipen, want anders had de struisvogel hem met zijn enorme poten een flinke trap onder zijn achterste gegeven.

De uil had ook wel eens geprobeerd Mok te troosten. Hij had ernstig door zijn uilenbril gekeken en gezegd: 'Vissen leven niet in de lucht en hebben geen vleugels nodig. Vogels leven niet in het water en hebben geen vinnen nodig. Mollen leven niet in het licht en hoe-ven geen ogen te hebben. Begrijp dat nu eens!' Mok had zijn hoofd geschud. 'Leen me je uilenbril, misschien dat ik daarmee beter kan zien.' Maar de uilenbril was veel te groot voor de mollenkop. En gangen graven onder de grond met een bril op was ook niet erg handig.

De sidderaal had wel eens gehoord dat je door een schok weer kon gaan zien. Hij bood Mok de mol aan om een flinke stroomstoot te geven. Eerst had Mok dat niet gedurfd. Maar hij wilde zo graag zien, dat hij tenslotte toestemde. De sidderaal raakte Mok aan. Er volgde een grote vonkenregen. Nadat de rook was weggetrokken, kon Mok nog steeds niets zien. Wel

waren zijn haren zwart geblakerd door de sterke vonken. Vandaar dat mollen nu zwart zijn.

Niets hielp. Mok klaagde steeds meer. Hij mokte elke dag minstens twee uur voor het eten en twee uur na het eten. De andere dieren bleven steeds meer uit zijn buurt.

Op een dag zat Mok eenzaam op zijn molshoop en had zin om weer een potje te gaan mok-ken. Toen begon de zon tegen hem te praten. 'Kan ik iets voor je doen, Mok?' Mok schudde zijn kop: 'Niemand kan mij helpen om te kunnen zien.' De zon dacht na. 'Ik heb volgens mij iets dat je helpen kan.' 'Je licht zeker of je warmte?' vroeg Mok spottend. 'Nou, die helpen toch niet.' De zon schudde zijn hoofd. 'Ik zal je iets anders geven. Ik zal je leren te stralen.' De zon boog zich voorover. Voor hij er erg in had, voelde Mok een dikke warme zonnezoen op zijn voorhoofd. Hij voelde ineens dat zijn snoet begon te gloeien. 'Wat is dat?' riep hij. Maar de zon stond al weer hoog aan de hemel en zweeg.

Mok begreep er niets van. De struisvogel kwam langs. Mok wilde wegduiken, omdat hij nog steeds bang was een trap onder zijn achterste te krijgen. Maar de struisvogel praatte heel vriendelijk met hem. 'Ben je niet meer boos op me?' vroeg Mok. De struisvogel antwoordde: 'Hoe kan ik nu boos zijn op iemand die zo stralend naar me lacht?' De uil kwam aanvliegen en keek door zijn uilenbril Mok verbaasd aan: 'Waar heb jij die stralende snoet vandaan?' De sidderaal kwam ook kijken: 'Je straalt zo blij. Sta je net als ik onder stroom?' 'Nee,' zei Mok, 'ik zie het weer zitten.' 'Wat?' vroegen de dieren, 'wat zie je?' 'Ik zie het weer zitten,' antwoordde Mok vrolijk. 'Kan je werkelijk zien?' 'Meer dan dat,' antwoordde Mok, 'ik zie het weer helemaal zitten.'

Vanaf toen klonk er geen gemok meer in het bos. De dieren vierden een groot feest met Mok als het stralende middelpunt. Hoog daarboven aan de hemel glimlachte de zon

Uit: Red@tieservice



HOOP VOOR DE KERK?

LEZING DOOR

ARJAN PLAISIER



DONDERDAG 10 OKTOBER 2019

DE KERN IN OMMEN

GRATIS TOEGANG

AANVANG 20.00 uur

INLOOP MET KOFFIE VANAF 19.45 uur