

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen



16^{de} jaargang No. 21

Vrijdag 10 november 2017

Meditatie

Verlangen of heimwee?

Verlang je naar God? - of heb je heimwee naar God? Dat is niet hetzelfde. In Psalm 42 en 43 spreekt een heimwee naar God. Zo zegt de dichter in Psalm 42:10: 'Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: waarom vergeet u mij?' Psalm 42 vormt een eenheid met Psalm 43. Uit die psalmen blijkt ons dat de dichter het heel moeilijk heeft, hij vertoeft als een dakloze ergens bij de Jordaan, verlaten en alleen. Er spreekt een zeker heimwee uit deze psalmen, heimwee naar God; dan heb je ooit iets van God in je leven ervaren. Heimwee is verlangen naar vroeger, naar wat je kent, naar wat is geweest. Dat is iets anders dan een verlangen naar God. Veel mensen verlangen naar God of naar iets of iemand die lijkt op een god, onze cultuur staat er bol van. We kunnen verlangen naar God zonder Hem te kennen, maar wie heimwee heeft naar God die moet God kennen, dat kan niet anders. De dichter van deze psalmen kent God als 'zijn' God; zijn heimwee naar God doet hem verlangen naar God, en zo eindigt deze psalm ook: 'Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven.' En zo lezen we het ook van hem in Psalm 43. Als Gods licht en waarheid hem maar leiden, dan zullen ze hem vanuit het dal op de berg brengen, in Gods huis. Daar verlangt hij naar, zo dorst zijn ziel naar God, zoals een hinde smacht naar stromend water. Het smachten van een hinde naar stromend water is aan zijn hals te zien. 'Het is dat buigen, of neigen, ja, die schuin omhoog gestoken kop van dat dier, dat ons zijn verlangen laat zien naar de waterstromen' (Noordmans). Dat opsteken van het hoofd komt zo ook terug in Psalm 89, waarvan het zingt in de oude berijming: 'Wij steken 't hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen / Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.' Als je ziel zó dorst naar God, dan herken je dat reikhalzend verlangen van de dichter, dan ken je God als 'jouw' God, dat kan niet anders. En dan heb je gelijk de grondtoon te pakken van het Oude Testament, waarin Israël, het volk van God, zijn diepste verlangen uitspreekt. En dan verstaan we ook wat Augustinus zo treffend zei: 'Onrustig is mijn hart totdat het rust vind bij U, o God.' Want God zó missen is de weg om Hem te vinden, 'mijn God die mij ziet en redt' - want zij die dit hebben, komen thuis.

'Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
En dankbaar ruisen alle snaren
Voor U die al mijn vreugde zijt
En eindeloos mij verblijdt'

Ds. Reijer de Bruijn

Leesrooster

Za	11 nov.	Ezechiël 20:39-44	Ooit komt het inzicht
Zo	12 nov.	Ezechiël 21:1-12	Te vuur en te zwaard
Ma	13 nov.	Ezechiël 21:13-22	Zwaardmacht
Di	14 nov.	Ezechiël 21:23-32	Twee wegen
Wo	15 nov.	Ezechiël 21:33-37	De straf van het zwaard
Do	16 nov.	Ezechiël 22:1-16	Bloedstad
Vr	17 nov.	Ezechiël 22:17-31	Afval
Za	18 nov.	Psalm 135	Macht
Zo	19 nov.	Jeremia 7:1-15	Tempelrede
Ma	20 nov.	Jeremia 7:16-28	Verboden te bidden
Di	21 nov.	Jeremia 7:29-8:3	Verboden te feesten
Wo	22 nov.	Jeremia 8:4-17	Valse gerustheid
Do	23 nov.	Jeremia 8:18-23	Tranen met tuiten
Vr	24 nov.	Jeremia 9:1-15	Afkeer

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Wijk 1 waarneming	3
Wijk 2 waarneming	4
Wijk 3	4
Wijkgemeente 1	4
Wijkgemeente 2	5
Wijkgemeente 3	5
PaKaN! jongerenwerker	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Gereformeerde kerk	7
Hervormde gemeente	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	8
Kerkelijke adressen etc.	9
Familieberichten en posters	9

Kerkdiensten

Zondag 12 november

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham
Organist:	Klaas Schaap
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Tip
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heer:	Mw. M. van Lenthe Dhr. J. Slotman

Witharen

10.00 uur:	Ds. J. Wiechers, Olst
Organist:	Gert Olthof
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Kroon
Kindernevendienst:	Leiding: Marinda

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur:	Ds. K.A. Hazeleger
Organist:	Lydia Volkerink
Ouderling van dienst:	Dhr. J. v.d. Beukel
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heren:	Dhr. R. Dunnewind Dhr. J. Vosjan Mw. M. Vosjan

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. J. de Haan
Organist:	Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst:	Mw. C. Meesters
Kindernevendienst:	Alle groepen

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. J. Schipper, Dalfsen
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Mw. G. Timmerman
Afgevaardigden Gk:	Dhr. J. Slotman

Vrijdag 17 november Weeksluiting

Oldenhaghen

18.30 uur:	Ds. J. de Haan
-------------------	-----------------------

Nijenhaghen

19.30 uur:	Ds. J. de Haan
-------------------	-----------------------

Zondag 19 november

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur:	Ds. K. Jelsma m.m.v. koor Asaf, Dedemsvaart
Organist:	Wilco Veldkamp
Ouderling van dienst:	Dhr. S. Wiersma
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heer:	Dhr. en mw. Veerman

Witharen

10.00 uur:	Ds. M.J. Winters-Karels
Organist:	Frans Dijkstra
Ouderling van dienst:	Dhr. H. Petter
Kindernevendienst:	Leiding: Trudy

Ommen Samen kerk

19.00 uur:	Ds. K.A. Hazeleger
Organist:	Gerrit Hilberink
Ouderling van dienst:	Dhr. H. van Bruggen
Afgevaardigden Hg:	Dhr. J. v.d. Beukel

Hervormde gemeente

Ommen

10.00 uur:	Ds. R.R.J. de Bruijn
Organist:	Gert Diepeveen
Ouderling van dienst:	Mw. E. Touwen-Tempelman
Kindernevendienst:	Alle groepen
Gastdame/-heren:	Mw. J. van Beesten Dhr. H. Drost Dhr. G.J. Voort

Vinkenbuurt

10.00 uur:	Ds. K.A. Hazeleger
Organist:	Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst:	Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst:	Alle groepen

Vrijdag 24 november Weeksluiting

Oldenhaghen

18.30 uur:	Ds. H. de Hullu
-------------------	------------------------

Nijenhaghen

19.30 uur:	Ds. H. de Hullu
-------------------	------------------------

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl
Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

12 november Geef voor een glimlach van een vluchtelingkind

Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds weer verhuizen en altijd weer die onzekerheid of je in Nederland mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen. En als ze eenmaal hier zijn, krijgen ze nog meer te verwerken. Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de bres voor deze kinderen. Zo wordt het voor de kinderen bijvoorbeeld mogelijk om een weekje op vakantie te kunnen, naar recreatieve en sportactiviteiten te gaan in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand te krijgen.

Op 12 november collecteren we voor dit werk, in beide kerken is de diaconiecollecte hiervoor bestemd. Geeft u ook?

De diaconieën

Gereformeerde kerk

Collecten

12 november

Ommen en Witharen: Kerk in Actie binnenland en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Judith en Bastiaan

19 november

Ommen en Witharen: Diaconie en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Selwin en Leanne

Zondagskind

Ommen

12 november: Anke van der Tol
19 november: Bjorn Dunnewind

Kinderoppas

Ommen

12 november: Aniek Welink
Monique Welink
19 november: Betsy Boezelman
Karin Doldersum

Witharen

12 november: Franciska Harke
Hetty Landeweerd
19 november: Frieda Slotman
Yvonne Meijer

Hervormde gemeente

Collecten

12 november

Ommen en Vinkenbuurt: Kerk in Actie Binnenland en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

19 november

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk
Uitgangen: Project Kerkrentmeesters / zending

Zondagskind

12 november: Carlijn Schulten
19 november: Aron Haveman

Kinderoppas

Ommen

12 november: Lena Boezelman
Joke Hendertink
19 november: Lieuwke Koopman
Nicole Visser

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderopas.

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. J. Tjerkstra-Verduijn
Dhr. G.J. van Beesten sr.
Mw. J. van der Veen-Jaspers
Dhr. J. Vermaat
Mw. J. Hiemstra-van der Veen
Mw. S. Kamstra-Reitsma
Dhr. H. van der Meer
Mw. C.H. Wemekamp-Heesberge
Mw. A. Reimink-Kosters
Mw. W.G. Sikken-Moddejonge
Dhr. H. Dijk
Mw. J. Endeman-Roddenhof
Mw. F. Poeste

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1 waarneming



Kerkelijk werker: Mw. G. Mateman
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Scriba: Dhr. F. Jansen
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Geboorte

'Korte beentjes, mini teentjes,
Lachend mondje, pamperkontje,
Welkom lieve ukkepek
Jij bent ons eerste meesterstuk.'

staat op het geboortekaartje van Joaz. Joaz is geboren op 24 oktober. Alfred en Linda Bosch zijn de trotse en dolgelukkige ouders. Bovenaan het kaartje staan de liefdevolle woorden van God: 'Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik hou zoveel van je' (Jesaja 43:4).

Alfred en Linda, van harte gefeliciteerd met jullie kleine zoon. Dat hij mag opgroeien in het zekere weten dat hij veilig is in jullie en Gods trouw en liefde.

Uit de Wijk

Hoewel er in de wijk bij verschillende gemeenteleden sprake is van veel zorg, willen zij toch liever (nog) niet genoemd worden in Kerkvensters. Het is een troost dat God, die onze harten kent, weet heeft van de zorg, het verdriet en de pijn die daarin leven. Hij zal ons geven wat we nodig hebben aan troost, kracht en bemoediging als wij hem daar om bidden.

Eén van mijn kleinkinderen naast mij zingt op het moment dat ik dit schrijf:

Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm te keer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
En zo is het.

In memoriam

Op 22 oktober jl. overleed Johannes Langhout, Johan. Hij woonde, met zijn vrouw Corrie, aan de Fuut 1. Hij was een man van geloof. Hij wist van beperking en tekorten en zocht zijn hulp en steun bij God. Psalm 116 was hem op het hart geschreven. De tekst van de overdenking tijdens de dankdienst voor zijn leven was: Psalm 116: 1: 'Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen.' En op de voorkant van de rouwbrief stond, op zijn eigen verzoek, het volgende:

'Heer, waar dan heen?
Tot U alleen
Gij zult mij niet verstoppen.
Uw eigen Zoon
heeft tot Uw troon
de weg voor mij ontsloten.'

(aangepast aan Gezang 449:3)

De familie heeft, bij monde van Johans vrouw Corrie, het 'in memoriam' geschreven.

Gera Mateman

Wijk 2 waarneming



Pastoraal werker: M.J. van Sandijk

✉ mvansandijk@pkn-ommen.nl

Werkdagen: woensdag en vrijdag

Scriba: Dhr. J. Heijink (waarnemend)

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

We leven mee met

We wensen hen, en natuurlijk ook alle andere mensen met ziekte of zorg, Gods troost en nabijheid toe.

Huwelijksjubileum

Op 24 november is het 45 jaar geleden dat dhr. G.H. van der Linde en mw. G. van der Linde-Bennink elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren hen van harte met het bereiken van deze mijlpaal en we wensen hen Gods blijvende zegen toe.

En tot slot

Mocht u een bezoekje op prijs stellen, schroom dan niet om me te bellen of te mailen.

Hartelijke groet,
Mark van Sandijk



Wijk 3

Predikant: Ds. K. Jelsma

f kestjelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. G. Lennips

✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Op zondag 19 november verleent mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart zijn medewerking aan de morgendienst. We hebben gezocht naar liederen die bij het thema van de dienst passen, zodat het geen optreden wordt maar een liturgische invulling krijgt. We lezen en overdenken volgens het rooster Mat. 25: 31-46.

Een week later op 26 november mag ik in Ommen voorgaan tijdens de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zullen de namen noemen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn. Alle betreffende families ontvangen hier persoonlijk bericht over.

Verhuizingen

Zowel de familie Schuttert als mw. E. Dijk-Breukelman zijn naar Oldenhaghen verhuisd. Ze zijn inmiddels al aardig gewend. Ook mw. Herma Kotterink verhuisde van de Nieuwe Hammerweg via een tijdelijk ander adres naar Nijenhaghen. Ingrijpende veranderingen. Gelukkig is er vanuit het raam zicht op de vogeltjes van het park. We wensen haar alle goeds toe en dat het een plek mag worden waar ze zich thuis zal gaan voelen.

Excursie Utrecht

Op zaterdag 13 januari staat de excursie naar de Domkerk en de Luthertentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht gepland. Er zijn nog maar drie aanmeldingen. Te weinig om het door te kunnen laten gaan. Graag z.s.m. aanmelden. Zie Gele Katern pag. 4.

Ds. Kest Jelsma

Wijkgemeente 1



Predikant: Ds. R.R.J. de Bruijn

✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Scriba: Mw. H. Veurink-Schonewille

✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Eeuwigheidszondag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij als gemeente in de ochtenddienst de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Wij noemen deze zondag Eeuwigheidszondag, dit jaar valt deze zondag op 26 november. Het thema van deze dienst is: Leven vanuit de hoop. De bijbellesing is uit Genesis 50: 22-26. De Bijbel vertelt ons, dat wij niet toebehoren aan de duisternis, maar samen met Christus zullen leven in het licht. Dit is onze troost en

bemoediging. Nabestaanden worden van harte uitgenodigd voor deze dienst. De dienst zal plaatsvinden in de Hervormde kerk aan het kerkplein te Ommen en begint om 10.00 uur en ik mag in deze dienst voorgaan. Tijdens de dienst worden de namen genoemd van alle gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Nadat de namen zijn genoemd, krijgen de nabestaanden de gelegenheid om naar voren te komen en voor hun geliefde het persoonlijke witte steentje in ontvangst te nemen. Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en na te praten. Als u vervolgens behoefte heeft aan nader contact kunt u zich richten tot één van de onderstaande predikanten:

Ds. Reijer de Bruijn, Ds. Coby de Haan, - Ds. Karel Hazeleger.

Meeleven

We wensen al onze zieken thuis of in de zorgcentra van harte beterschap toe. Laten we vrouwen hebben in de zorg waarmee God ons omringt.

Tenslotte

Met genoegen zien we terug op de avonddienst van de afsluiting van het Lutherjaar. Samen met de andere kerken en de leuke presentatie van Maarten Luther en zijn vrouw Katharina von Bora was het een bijzondere avond om dankbaar op terug te zien. Zelfs het dagblad Trouw had er aandacht aan besteed: 'In Ommen, Overijssel, komen vanavond protestanten en katholieken samen voor een Reformatie-herdenking. Na afloop drinken de gelovigen samen een Luther-biertje.' Op woensdag 1 november zijn we weer samengekomen om de Heere dank te zeggen voor Zijn goedheid en trouw. Om onze zorgen Hem voor te leggen en zo met dankbaarheid en door onze tranen heen te danken en te bidden voor het komende winterseizoen. Hoe rijk is het dan te mogen weten dat de Heere zal horen, als we tot Hem roepen! (Ps.4:4).

Met een hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2



Predikant: Ds. K.A. Hazeleger

Bereikbaar: dshazeleger@pkn-ommen.nl
zaterdag vrije dag

Scriba: Dhr. J. van den Beukel

herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

De komende zondagen mag ik verschillende keren voorgaan in de eigen gemeente. Ik ben van plan in al deze diensten te preken uit de eerste brief van Petrus. Daarmee sluit ik aan bij het materiaal van de Groeigroepen.

Zondag 12 november hoop ik 's morgens in Ommen te preken over 1 Petrus 1:3. Petrus zegt hier dat wij als christenen mogen leven 'in hoop'. Prachtige woorden! Met natuurlijk de grote vraag: maar doen we dat inderdaad ook? Wordt ons leven daadwerkelijk gekenmerkt door 'hoop'? Hoe kunnen we daarin groeien?

Zondag 19 november hoop ik 's morgens in Vinkenbuurt te preken over 1 Petrus 1:8. Petrus zegt hier over de mensen aan wie hij zijn brief schrijft dat ze Jezus liefhebben 'zonder Hem ooit gezien te hebben'. Dat laatste geldt ook voor ons. En dat is ook wel eens moeilijk. Zagen we Hem maar eens... Hoe gaan we daarmee om? Hoe houden we het vol?

Dezelfde dag hoop ik 's avonds in de Gereformeerde kerk te preken over 1 Petrus 1:7. De volgorde is misschien niet zo logisch; 's morgens vers 8, 's avonds vers 7. De reden hiervoor is dat vers 7 voor mijn gevoel wat dieper gaat dan vers 8. En daarom meer geschikt is voor een avonddienst dan een

morgendienst. Het gaat in vers 7 over 'beproevingen' die je als christen mee kunt maken. Petrus zegt dat daardoor de 'echtheid' van je geloof kan blijken. Dat zijn wel hele grote woorden natuurlijk. Wat bedoelt hij precies? Wat zijn die 'beproevingen'? Wat is de boodschap voor ons? Actuele vragen!

Ons voorgegaan

Op donderdag 2 november is overleden op de leeftijd van 84 jaar: Johanna Kampman-Warmelink, Jo. Ze was sinds 25 juni 1973 weduwe van Mannes Hendrik Kampman, Mans. Ze woonde net een week in Oldenhaghen. In de volgende Kerkvensters komt een uitbreider in memoriam. Voor nu wensen we de familie veel sterkte toe.

Classis

Op donderdag 23 november komt de classis Ommen weer bij elkaar. Na een aantal vergaderingen die in het teken stonden van de kerkordevoorstellen Kerk 2025 hebben we nu weer een 'gewone' vergadering met een meer praktisch onderwerp. Het onderwerp is: World Servants. Naast een spreker van de organisatie zelf komt er ook een jongere die met World Servants op reis is geweest. Die komt zijn / haar ervaringen met ons delen. Waardevol! De vergadering begint om 19.45 uur, in De Kern. Het onderwerp staat gepland voor deel 1 van de avond, voor de pauze.

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan

@CobydeHaan1

Bereikbaar: dsdehaan@pkn-ommen.nl
ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. D.J. Hemstede

herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

Huwelijksjubilea

Donderdag 2 november waren Piet en Evelien Achterberg 50 jaar getrouwd. Ze hebben het gevierd met familie en vrienden. We feliciteren hen met dit prachtig geluksmoment in hun leven.

We zijn blij en dankbaar met hen dat ze dit kunnen vieren met allen die hen lief zijn, en we wensen hen nog vele jaren samen in liefde en gezondheid, gedragen door de zegen van God.

Maandag 20 november zijn Jan en Klaasje Hemstede 25 jaar getrouwd. Onze scriba van wijk III en onze organiste van Vinkenbuurt hopen dit te vieren met hun kinderen, familie, vrienden en burens.

Natuurlijk feliciteren we hen van harte hiermee. We hopen dat ze een mooie feestelijke dag hebben met allen die hen lief zijn. En we wensen hen toe dat God hen, na deze 25 jaar, nog vele jaren samen geeft, hen behoedt en bewaart en zegent met Zijn liefde en trouw.

Belijdeniscatechese

Ik ben inmiddels opnieuw gestart met twee mensen, Matthijs Boessenkool uit de Hervormde gemeente en Annie van der Belt uit de Gereformeerde kerk. Zij doen een verkort belijdenstraject. 14 januari is de belijdenisdienst gepland in de Hervormde kerk.

Tot slot een hartelijke groet voor ieder die dit leest,
Ds. Coby de Haan

Eeuwigheidszondag 26 november

Zondag 26 november is het eeuwigheidszondag. Ds. Hazeleger gaat deze zondag voor in de dienst. We noemen de namen van zij die in onze gemeente zijn overleden het afgelopen kerkelijk jaar. Voor de nabestaanden en voor alle kerkgangers is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken ter gedachtenis aan een dierbare.

Ook worden de steentjes met de namen meegegeven aan de nabestaanden. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Buurthuis en samen een kopje koffie / thee te drinken. Wij nodigen u allen van harte uit.

Vriendelijke groet,
Janny Schaapman

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Witharen gebouw Irene

22-10 Dhr. H. Schuurhuis

29-10 Dhr. J. Horsman

01-11 Dhr. en mw. Kroon

Hervormde gemeente

29-10 Mw. Seigers-Beniers

Dhr. M. van der Vegt

05-11 Truus Hekman

Jan Grootemarsink

Vinkenbuurt

22-10 Mw. G. Noordhuis-Zanting

29-10 Dhr. en mw. Hasselo

Gezamenlijke berichten

Kliederkerk 12 november.

12 november is er weer Kliederkerk.

We gaan weer samen 'kliederen', dus creatief bezig zijn, spelletjes doen, meedoen in een bijbelverhaal, zingen en bidden en tot slot hebben we een gezamenlijke High Tea. Het is voor ouders met jonge kinderen. Ook grootouders met kleinkinderen zijn welkom.

Het thema is: Save the planet.

Het verhaal van Noach gaan we samen uitspelen. We gaan daar eerst mooie dingen voor maken. En wij, ouders en kinderen, gaan met elkaar nadenken over de vraag: 'Hoe gaan wij om met deze aarde, met de dieren?' Hoe we dat gaan doen? Laat je verrassen. Het is leuk als de kinderen een dierenknuffel meenemen en hun paraplu, want het gaat regenen! Ter bestrijding van de onkosten staat er een doos voor een

vrijwillige bijdrage. Het is in het Hervorm Centrum aan de prinses Julianastraat van 15.00-17.00 uur.

De organisatie is in handen van: Marianne Kremer, Anita 't Jong en ds. Coby de Haan. Heb je vragen, wil je je aanmelden of helpen? Dat kan via kliederkerkommen@gmail.com.

De organisatie is in handen van: Marianne Kremer, Anita 't Jong en ds. Coby de Haan.

Bezoek Taizé broeders aan Ommen

Op 19 november komen broeder Jasper en broeder Sebastiaan uit de oecumenische geloofsgemeenschap van Taizé naar Ommen en Dedemsvaart. Op de dagen ervoor, 17 en 18 november zullen de beide broeders eerst de PKN synode openen en vervolgens Rotterdam en Amsterdam bezoeken. Het middagprogramma in Ommen is bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar. Het vindt plaats in de Kern aan de Bouwstraat. Het start om 14.30 uur (inloop vanaf 14 uur) en duurt tot 16.30 uur.

We nodigen de jongeren uit Ommen en de regio uit om dit middagprogramma bij te wonen. Het is een interkerkelijke bijeenkomst, en ook als je niet bij een kerk betrokken bent, maar je dit wel aanspreekt, weet je welkom.

Het thema is 'Eenvoudig leven'

De broeders zullen een bijbelinleiding houden over de maaltijd van Jezus met de 5 broden en twee vissen. Wat leert dit ons op gebied van eenvoudig leven en duurzaamheid? Daarna zijn er verschillende workshops, waaronder ook een spel, dat ons bewust maakt hoe we meer duurzaam kunnen leven.

Stichting Present Hardenberg werkt mee en zal ons uitdagen om zelf actief ons in te zetten voor de medemens. Daarna zijn we uitgenodigd om mee te gaan naar Dedemsvaart, waar we het programma voortzetten met o.a. een gezamenlijke maaltijd en een viering in de sfeer van Taizé.

Dit is in de kerk De Antenne, Wilhelminastraat 3.

Op maandagochtend 20 november is er nog een ontmoeting met jeugdwerkers, predikanten, leerkrachten vanuit de regio met de broeders. Dan gaan we in gesprek over: Hoe bereiken we jongeren in de kerk? Alle actuele informatie wordt op de website gezet: www.taizededemsvaart.nl. Ook kan je lid worden van deze facebookpagina en op die manier op de hoogte blijven van alles rond het bezoek van broeder Sebastiaan en broeder Jasper.

Vanuit Ommen werken Ruth Vogelzang en ds. Coby de Haan mee. We regelen in Ommen dat je mee kunt naar Dedemsvaart, als je geen eigen vervoer hebt. We gaan zoveel mogelijk carpoolen. Goed voor het milieu!

Wil je meer informatie, of mee eten in Dedemsvaart, neemt dan contact op met:

Marthilde Visscher, taizededemsvaart@gmail.com

of ds. Coby de Haan.

Versterk de Kerk/rectificatie



In de vorige Kerkvensters kon u een artikel lezen over 'Versterk de kerk' in Pakistan. Dit artikel is onder de verkeerde kop terechtgekomen. Ook stonden er data vermeld waarop de collecte voor dit doel zou zijn.

Het project 'Versterk de Kerk' omvat verschillende projecten in verschillende landen, waarvan we er gedurende het jaar steeds één uitlichten door er informatie over te geven in Kerkvensters. Uw gift in de zedingsbakjes bij de uitgangen van de kerk draagt bij aan het project 'Versterk de Kerk' met alle doelen die in het project ondersteund worden.

Avondmaalcollectes en dank- en biddagcollectes



Met ingang van dit nieuwe kerkseizoen gaan de collecteopbrengsten van de avondmaalcollectes (Herv. kerk) en de dank- en biddagcollectes naar het project van Kerk in Actie in Bangladesh.

Bangladesh wordt momenteel zwaar getroffen door de enorme overstromingen. Daarnaast heeft het land in het zuiden ook te maken met Rohingya's, die naar Bangladesh vluchten vanwege etnische zuiveringen in Myanmar.



Op 12 juni 2017 zorgden hevige moessonregens in Bangladesh voor landverschuivingen en overstromingen. Grote rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Veel dorpen staan onder water en duizenden hectares met landbouwgewassen zijn vernietigd. Ook in het noorden zijn de rivieren vanuit India buiten hun oevers getreden.

In Cox's Bazaar, de regio in het zuiden waar de Rohingya's heen vluchten, leven 300.000 mensen op heuvels die vatbaar zijn voor aardverschuivingen. Vanwege hun armoede kunnen ze niet anders, dan juist daar wonen.

Na de moessonregens en de verwoestende overstromingen in juli waren er op 12 augustus opnieuw overstromingen die 31 van de 64 districten hebben getroffen, waardoor het normale leven totaal is ontworcht.



De mensen zijn alles kwijtgeraakt wat ze hadden. Ze hebben geen drinkwater, geen voedsel en onvoldoende kleding om te dragen. Vooral kinderen en oude mensen lijden het meest. Al deze mensen leven in armoede. Zij moeten zo snel mogelijk in deze basisbehoeften worden voorzien, om nog meer gevaar te voorkomen.

**kerk
in actie**



**Gezamenlijke
diaconieën**

mensenkinderen  **VOOR MENSEN IN NOOD**

De kerk in Lozova groeit



Stichting Mensenkinderen ontving van de ZWO-commissie een prachtige bijdrage voor kerkbouw in Lozova. De uit Nederland afkomstige Stefania en haar Moldaafse man hebben in dit dorp (6000 inwoners) een kerk gesticht. De gelovigen kwamen

aanvankelijk samen in de huiskamer, maar door de vele evangelisatieactiviteiten groeide het aantal gelovigen en was er dringend behoefte aan een eigen kerkgebouw. Graag maak ik u deelgenoot van de vele activiteiten en kerkgroei in Lozova.

In april is begonnen met de bouw van het kerkgebouw en in de zomermaanden werden er kerkdiensten en gebedsbijeenkomsten gehouden. Ondanks de werkzaamheden op het land werden deze diensten en bijeenkomsten toch steeds trouw bezocht door zo'n 15 mensen.

In juni was de eerste openluchtbijeenkomst op de fundering van het nieuwe kerkgebouw, waar niet alleen mensen uit Lozova naar toe kwamen, maar ook mensen uit omliggende dorpen.



Voor de kinderen werd een kinderkamp georganiseerd. Zo'n vijftien kinderen gingen mee.

In juli werd er een dagkamp georganiseerd waar zo'n twintig kinderen aan deelnamen. Dit was niet zomaar mogelijk, want er moest toestemming worden gevraagd aan ouders of de



kinderen er aan mee mochten doen. Het dagkamp was mogelijk door financiële steun van Mensenkinderen en Operatie Mobilisatie. En er werden families bezocht, waarmee werd gebeden en aan wie

voedselpakketten werden uitgedeeld. Drie families kregen een geit.

Nadat de muren van de kerk in juli werden gebouwd moest er

een dak komen op het gebouw omdat de muren anders door de weersomstandigheden zouden kunnen gaan rotten. Stefanie en Spiridon hebben zichzelf in de schulden gestoken (€ 17.000,00) om het dak te kunnen realiseren en hopen op donateurs die deze kosten op zich willen nemen.



Hoewel de kerk nog niet af was is op 17 september de eerste dienst gehouden. En op 1 oktober was er een speciale dienst voor mensen met een beperking, waar broeder Dima, die zelf door een ongeluk verlamd is geraakt, heeft getuigd van zijn geloof en de mensen heeft bemoedigd. Ook kregen de bezoekers van deze dienst een voedselpakket mee naar huis.



Ds. Egbert van Beesten, Stichting Mensenkinderen

Gereformeerde kerk



14 november Gemeenteavond

In de vorige KV is deze al aangekondigd.

Vanaf 19.30 uur is de grote zaal van De Kern al open voor koffie en thee. Om 20.00 uur beginnen wij. Naast de bespreking van de begrotingen, mededelingen en rondvraag gaat het tweede deel van de avond, vanaf 21.00 uur, over zorg en welzijn.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb ten aanzien van zorg, welzijn, wonen en inkomen? Hoe gaat dat in z'n werk?

De komende drie kwartier komen in volgorde langs:

Over zorg zal Joke Schonewille van Samen Doen u bijpraten.

Over het welzijn zal Leonard Zuidhof namens Welzijnsorganisatie WIJZ u informeren en Marianne Kwant van Raad en Recht praat u bij over financiële en juridische zaken.

De avond leent zich niet voor het beantwoorden van persoonlijke vragen. Wél hopen wij dat u een (beter) beeld krijgt wáár en hoe u geholpen kunt worden.

Daarom nodigen wij u van harte uit!!

Namens de kerkenraad,
W. Westerhuis, algemeen scriba

Spaardoosjes

De spaardoosjes worden deze weken weer rondgedeeld.

Nu zijn er veel wijken vacant. Heeft u het spaardoosje gemist, dan kunt u er één meenemen uit De Kern.

Ze liggen in een doos naast het kopieerapparaat.

Neem gerust mee. Er ligt een folder bij over het doel van dit jaar. De opbrengst is dit jaar voor een project van Kerk in actie voor Bangladesh.

Collecten

24-9	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 391,40	€ 360,20
Witharen	67,50	75,45
Kerk. Geb. Ommen		195,05
Gebouw Irene		12,70

1-10	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 384,27	€ 329,41
Witharen		€ 19,40
Kerk. Geb. Ommen		€ 111,40
Gebouw Irene		€ 75,85
CrossPoint	€ 91,79	

8-10	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 401,35	€ 352,50
Witharen	79,30	108,45
Kerk. Geb. Ommen		91,80
Gebouw Irene		52,60

15-10	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 474,37	€ 407,01
Witharen	74,50	27,70
Kerk en school	0,00	
Kerk. Geb. Ommen	0,00	102,90
Gebouw Irene		59,12

22-10	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 512,07	€ 445,18
Witharen	26,50	27,50
Kerk. Geb. Ommen		283,65
Gebouw Irene		22,90

29-10	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 523,82	€ 404,40
Witharen	53,45	58,45
Kerk. Geb. Ommen		284,22
Gebouw Irene		33,19

Giften

Voor de bloemen
€ 15,00 met dank voor het mooie bloemstuk

Hartelijk dank



Hervormde gemeente

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

22-10	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 197,21	€ 205,90	€ 175,60
Vinkenbuurt	15,30	15,00	
Kerk Vinkenbuurt	22,30		

29-10	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 178,28	€ 210,42	€158,95
Vinkenbuurt	38,27	40,57	
Kerk Vinkenbuurt	39,97		

29-10	Thaizé
Ommen	€ 83,90

Giften

Voor de kerk
2x € 10,00 via ouderling dhr. J. Sterken
€ 10,00 via ouderling mw. G. Timmerman-Timmerman
€ 12,00 via bezoekermedew. mw. K.A. Grotemarsink-Hekman
€ 20,00 via mw. W.H.G. Visscher-Nieuwland
€ 20,00 via bezoekermedewerker dhr. M. Hemstede
€ 50,00 via ds. K.A. Hazeleger

Voor de diaconie
€ 10,00 via bezoekermed. mw. K.A. Grotemarsink-Hekman

Voor de voedselbank
€ 50,00 via ds. K.A. Hazeleger
Voor de bloemen
€ 10,00 via ouderling mw. L.G. Kroon-Wijnbergen
€ 10,00 via mw. H. Willems-Boezelman
€ 50,00 via kerkelijk bureau

Voor de bloemen in Vinkenbuurt
€ 10,00 via mw. J. Hulst-Wind

Hartelijk dank

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

14 november Ledenmiddag PCOB

Het bestuur van de PCOB Ommen nodigt u hartelijk uit voor de ledenmiddag op deze dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in De Kern in Ommen. Spreker voor deze middag is dhr. Jan Wiersma uit Steenwijk, verhalen verteller. Dhr. Wiersma houdt voor de pauze een presentatie, 'het huwelijk door de eeuwen heen'. Na de pauze vertelt hij een spannend verhaal. Als leerkracht kreeg hij regelmatig de opmerking: Meester, vertelt u nog eens dat verhaal van.... Blijkbaar was dat verhaal blijven 'hangen'. Wij zijn benieuwd naar zijn boeiende verhalen, wij wensen u een ontspannende en gezellige middag toe. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.

18 november Herdenkingsconcert te Raalte

Dit jaar worden de componisten Hendrik Andriessen (1892-1981) en Albert de Klerk (1917-1998) herdacht, die respectievelijk 125 en 100 jaar geleden werden geboren. Zij drukten een belangrijk stempel op de R.K. kerkmuziek van de vorige eeuw.

Kamerkoor Collegium Musicum Salland o.l.v. Henk Ophoff en Kamerkoor Pro Musica o.l.v. Rolf Drost. Het orgel wordt bespeeld door Louis ten Vregelaar.

Plaats: de Basiliëk H. Kruisverheffing te Raalte
Aanvang: 19.30 uur

Zie voor informatie www.kamerkoorsalland.nl

18 november Najaarsconcerten SDG

Deze zaterdag geeft de christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Ommen haar najaarsconcert in sporthal De Carroussel te Ommen. Om 15.00 begint het concert van de jeugdafdelingen. Het concert van het A-orkest en A-slagwerkensemble begin om 19.30 uur.

25 november Concert NCM en Hervormd Zangkoor

Op deze zaterdag geeft een van de beste amateurkoren in Nederland, het Nederlands Concert Mannenkoor (NCM) een uniek concert in de Hervormde kerk in Ommen. Zij doet dit samen met het zeer bekende Hervormd Zangkoor Ommen. Kaartenverkoop: ABCombi, Bermerstraat 16a en in de kerk. Info: www.ncmonline.nl en www.hervormdzangkoorommen.nl

25 november concert 'Orgel en Hobo in Concerto'

met Marco den Toom (orgel) en Evelyn Heuvelmans (hobo), om 20.00 uur in de Willem Hendrik Zwart Hal te Lemelerveld.



Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: 'Daarom zeg ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en

wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan.
Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten

-  Laten we bidden voor de projecten die de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp ondersteunt. Dat door deze projecten de kerk wereldwijd versterkt zal worden.
-  Laten we bidden om Gods nabijheid en kracht voor alle zieke mensen en mensen die het moeilijk en zwaar hebben.
-  Laten we God danken dat Zijn woord eeuwig blijft bestaan, zoals in 1 Petr.1: 24 en 25 staat: De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld, het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.
-  Laten we bidden voor alle jongeren voor wie het veel moed kost om staande te blijven als christen in een omgeving waar bijna niemand meer christen is.
-  Laten we bidden voor alle mensen die onrust in hun leven ervaren. Dat ze de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zullen ervaren.
-  Laten we God danken dat we in Nederland in vrijheid mogen leven en geloven.
-  Laten we bidden dat we Gods stem mogen verstaan als de Heer ons roept en we op weg mogen gaan, in beweging zullen komen, zoals Abraham dit deed.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende  gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 24 november. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 14 november voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
 kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern  463928
 bereikbaar: donderdag 16 november van 18.45-19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur  463928

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

1^{ste} Scriba: Dhr. W.J. Westerhuis

 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-16.00 uur via de ingang
van De Kern

-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkrijgbaar in De Kern, op dinsdag:

12 dec van 19.00 - 20.00 uur. Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00, prijs per vel (19 st.) € 20,00

Bon B: € 0,20, prijs per vel (48 st.) € 10,00

Bon C: € 0,50, prijs per vel (38 st.) € 20,00

Contactpersoon dhr. J.A. Tempel

Hervormde gemeente

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg

1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker

 herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand : 06-45289143

 commissiebijstand@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  451338
Mw. A.A. Makkinga

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur

 kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

Familieberichten en posters



Als het leven tegenzit:
Out-of-the-box denken met God

Praise avond
Zaterdag 18 november
19.00 uur

Locatie: De Kern (geref. kerk,
Bouwstraat 23, Ommen)

Band: LuCerna

**Wat zijn de reuzen in jouw leven, wat moet jij (nog) overwinnen?
Raap je stenen bij elkaar en versla samen met God jouw reus!**