

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

17^{de} jaargang No. 10

Vrijdag 18 mei 2018

Meditatie

Ik zie nooit iemand van de kerk

Soms zeggen mensen dat. Het is een beetje een treurige opmerking. Want er wordt bedoeld: ik zie nooit een vertegenwoordiger van de organisatie die 'kerk' heet en waarbij ik aangesloten ben. Maar die organisatie, waarvan het hoofdkantoor in Utrecht staat, is niet 'de kerk' waarom het zou moeten gaan.

De kerk, dat zijn de mensen die we ontmoeten in ons dagelijks leven, door de week en 's zondags, die ook Jezus kennen als gezonden door God. Gezonden om de wereld bekend te maken met de liefde, trouw, ontferming en vergeving die vanuit God naar ons toekomst. Wij weten daarvan. En de kerk waar het om gaat is de ander die daar ook van weet en die wij ontmoeten.

Die kerk wordt niet afgebakend in de kaartenbak van een organisatie. Die kerk dat is de ontmoeting, een échte ontmoeting, tussen mensen die het wonder van het Leven, de Liefde, de Waarheid bij elkaar herkennen en dat delen. Soms in woorden. Soms in muziek, in een lied. Soms in een handreiking, een hand op de schouder van de ander, een teken van verbondenheid in een gebaar, een knipoog.

Ik zie nooit iemand van de kerk... Die iemand van de kerk, dat is niet de voorganger, de ouderling, de diaken, de contactpersoon... Die iemand van de kerk dat ben jij, dat bent u, die dit leest.

De vraag is niet: wie komt er bij mij?

De vraag is: bij wie kom je zelf? Misschien kan dat niet altijd letterlijk, omdat niet iedereen even mobiel is, niet iedereen is in staat zomaar van A naar B te gaan. Maar binnen komen bij de ander, jezelf laten zien als 'mens van de kerk' kan ook door een kaartje, een telefoontje, een opgestoken hand, het gebed. In het Nieuwe Testament staan talloze teksten die ons oproepen naar elkaar om te zien, elkaar liefdevol nabij te zijn. Dat zijn geen oproepen aan de ánder die dat leest. Dat zijn oproepen aan mijzelf, als ik dat lees.

In Kolossenzen 3:12-14 staat: 'Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Ik heb er mijn handen aan vol...'

Gera Mateman

Leesrooster

Za	19 mei	Genesis 10:1-32
Zo	20 mei	Genesis 11:1-9
Ma	21 mei	Spreuken 31:10-31
Di	22 mei	Jozua 23:1-16
Wo	23 mei	Jozua 24:1-13
Do	24 mei	Jozua 24:14-28
Vr	25 mei	Jozua 24:29-33
Za	26 mei	Romeinen 12:1-8
Zo	27 mei	Romeinen 12:9-21
Ma	28 mei	Romeinen 13:1-7
Di	29 mei	Romeinen 13:8-14
Wo	30 mei	Psalm 11
Do	31 mei	Marcus 2:1-12
Vr	1 juni	Marcus 2:13-22

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Wijkberichten	3
Wijk 1 waarneming	4
Wijk 2 Vacant	4
Wijk 3	4
Wijkgemeente 1	4
Wijkgemeente 2	4
Wijkgemeente 3	5
PaKaN! jongerenwerker	5
PaKaN!	5
Plaatselijk kerknieuws	5
Gereformeerde kerk	6
Hervormde gemeente	6
Vorming	6
Algemeen (kerkelijke) berichten	7
Gebedspunten	8
Kerkelijke adressen etc.	8

Kerkdiensten

Zondag 20 mei 1^e Pinksterdag

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. E.H. Egberts, Nijkerk
m.m.v. Ommer Mannenkoor

Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Dhr. J. Schinkelshoek
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Veerman

Witharen

10.00 uur: Ds. E. van Beesten, afscheid en
bevestiging ambtsdragers
m.m.v. ensemble Soli Deo Gloria

Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. R. Hoekman
Kindernevendienst: Leiding: Frieda

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger

Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. G. Schuttert
Afgevaardigde Hg: Dhr. D. de Boer

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. R.R.J. de Bruijn

Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. M. van der Vegt
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heren: Dhr. H. Veurink
Dhr. B. Veurink
Mw. J. Veurink-Dogger

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger

Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. C. Meesters
Kindernevendienst: Alle groepen

Maandag 21 mei 2^e Pinksterdag

Hervormde gemeente

Hervormd Centrum

09.30 uur: Pinkstermeeting
m.m.v. Groep Pelgrim

Weekopening, - sluiting

't Vlierhuis

Maandag 21 mei 10.30 uur: Geen weekopening

Oldenhaghen

Vrijdag 25 mei 18.30 uur: Dhr. A. Martens

Nijenhaghen

Vrijdag 25 mei 19.30 uur: Dhr. A. Martens

Zondag 27 mei

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. J. Schippers, Dalfsen

Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastheren: Dhr. J. Slotman
Dhr. G. Tent

Witharen

10.00 uur: Ds. M.P.C. Lourens, Emmen

Organist: Freddy Bruins
Ouderling van dienst: Mw. A. Buiten
Kindernevendienst: Leiding: Joycelyn

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. K.A. Hazeleger
Afscheid en bevestiging
ambtsdragers

Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Dhr. D. de Boer
Kindernevendienst: Alle groepen
Gastdame/-heren: Dhr. J. Keizer
Dhr. J. Vosjan
Mw. M. Vosjan

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. J. de Haan

Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman
Kindernevendienst: Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. E.P. v.d. Veen, Emmeloord

Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Dhr. J. Prins
Afgevaardigde Gk: Dhr. J. Wermink

Hervormd Centrum

19.00 uur: CrossPointdienst

Afgevaardigde Hg: Mw. W. Ekkelkamp
Afgevaardigde Gk: Dhr. J. Schipper

Weekopening,- sluiting

't Vlierhuis

Maandag 28 mei 10.30 uur: Syds Kloosterman

Oldenhaghen

Vrijdag 1 juni 18.30 uur: Ds. C. van Dijk

Nijenhaghen

Vrijdag 1 juni 19.30 uur: Ds. C. van Dijk

Bij de diensten

Vervoer naar kerk / verpleeg- / verzorgingshuizen



Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- of verzorgingshuizen, kunnen contact opnemen met:

Gereformeerde kerk: Dhr. G. Dunnewind
✉ geref-vervoer@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente: Fam. Jansen
Fam. Hekman
Marianne Roeten
✉ herv-vervoer-2@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Collecten

20 mei

Ommen en Witharen: Kerk in Actie Zending en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Judith en Annabel

27 mei

Ommen en Witharen: Kerk in Actie Werelddiaconaat en Kerk
Ommen uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Witharen uitgang: Gebouw Irene / zending
Deurcollectanten: Daan en Sanne

Zondagskind

Ommen

20 mei: Bjorn Dunnewind
27 mei: Wietse van Harten

Kinderoppas

Ommen

20 mei: Betsy Boezelman
Nelleke Heijink
27 mei: Romy Dunnewind
Monique Welink

Witharen

20 mei: Ina Bremmer
Frieda Slotman
27 mei: Marrie Noordegraaf
Marleen v.d. Veen

Hervormde gemeente

Collecten

20 mei

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

21 mei

Ommen en Vinkenbuurt: ?
Uitgangen: Zending

27 mei

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Kerk in Actie
Werelddiaconaat en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
19.00 uur CrossPoint: Project

Zondagskind

20 mei: Britt Kobes
27 mei: Carlijn Schulten

Kinderoppas

Ommen

20 mei: Liewke Kampman
Nicole Visser
27 mei: Alice Olsman
Linda Olsman

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Iedere zondag is er kinderoppas.

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. J. Boschman-ten Broeke
Dhr. J. Mensink
Mw. J. van Tol-van Beesten
Dhr. K.G. Lamsvelt
Dhr. M. Hemstede
Mw. L.J. Wolfert-Bokhorst
Mw. G.J. Brinkhuis-Willems
Mw. J.H. Stoevelaar
Mw. A. Nolles-van Triest
Mw. J.H. Mulder-Sturris
Mw. H. Albers-Feenstra
Dhr. J. Kleinjan
Mw. J.E. Stolmeijer
Mw. C.M. van 't Hoff
Dhr. A. Kleis
Dhr. G. Martens
Dhr. H.J. Otten
Mw. W.J. Pasma
Dhr. A. Grotmarsink
Mw. A.M. Hoekstra-van Riessen
Mw. W.M. Huising-Postma
Dhr. R.J. van Daalen
Mw. H. Appel-Kerssies
Dhr. H. de Lange

Wij wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Wijk 1 waarneming



Kerkelijk werker: **Mw. G. Mateman**
✉ gmateman@pkn-ommen.nl

Scriba: **Dhr. F. Jansen**
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Overlijden

Op 8 mei overleed mw. Dien Lammerink-Makkinga. Zij werd op 22 september 1925 geboren en ze woonde op het laatst in Oldenhaghen. De dankdienst voor haar leven was op 14 mei om 10.30 uur in de Gereformeerde kerk.

Voor de volgende Kerkvensters zal een 'in memoriam' worden geschreven

Met warme groet,
Gera Mateman

Wijk 2

Predikant: **Vacant**

Scriba: **Dhr. J. Heijink (waarnemend)**
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Wijk 3



Predikant: **Ds. K. Jelsma**
f kestjelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: **Dhr. G. Lennips**
✉ geref-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

In memoriam Greet Koops

Op Hemelvaartsdag 10 mei is na een ziekbed Greet Koops-Verwer overleden. Ze woonde samen met haar man Willem met wie ze bijna 60 jaar getrouwd was. De afscheidsdienst was op 16 mei en werd geleid door haar schoonzoon Maarten Aalders, emeritus predikant te Amstelveen. In een volgende Kerkvensters volgt een uitgebreider in memoriam.

Doopdienst 10 juni

Op zondagmorgen 10 juni zal ds. Marianne Winters-Karels voorgaan in een doopdienst in de kerk aan de Bouwstraat. Gedoopt zal worden:

Flip Karel Jan Hogeterp, geboren op 23 februari jl. Flip is de zoon van Kristian Hogeterp en Anita Veneberg (Smitstraat 26), en het broertje van Suze.

Als je ook op deze zondag je kind wil laten dopen, dan kun je contact opnemen met Marianne:

Het doopgesprek staat gepland op maandagavond 28 mei om 20.00 uur bij Maaïke en Jochem Schipper.

World Servants

In de vorige Kerkvensters vermeldde ik dat de Ommer World Servants op vrijdag 20 juli van Amsterdam via Los Angeles naar Guatemala zullen vliegen. De laatste informatie echter geeft aan dat het vertrek nu een dag eerder is: Op donderdag 19 juli.

Behaagd

Het heeft zijne koninklijke hoogheid Koning Willem Alexander behaagd een tweetal gemeenteleden te onderscheiden met een lintje. Het gaat om mw. Frouwke Doezeman-Makkinga en dhr. Harry Woertink. Wij feliciteren hen van hen van harte met dit dankbare eerbetoon!

Examens

Allen die midden in een periode van examens en uitslagen zitten wens ik sterkte! Hopelijk leiden je inspanningen tot het dan welverdiende papiertje!

Afwezigheid

Tijdens mijn vakantie neemt collega Gera Mateman in dringende gevallen waar.

Ds. K. Jelsma

Wijkgemeente 1



Predikant: **Ds. R.R.J. de Bruijn**
✉ dsdebruijn@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Scriba: **Mw. H. Veurink-Schonewille**
✉ herv-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Pinksteren

Het wordt weer Pinksteren! Het feest van het komen van de Heilige Geest. In Zijn werk nadert God ons het meest. Het is een duur verworven Geest. Zijn komen met Pinksteren is het loon op het volbrachte werk van Christus. Onpeilbare liefde. Daarom hopen we elkaar zondag, op het Pinksterfeest in de erediensten weer te mogen ontmoeten. De gemeente van Jezus Christus moet als een geestelijk huis worden gebouwd en we kunnen u en jou als 'levende stenen' niet missen (1 Petr.2:5).

Omzien naar elkaar

We denken aan andere gemeenteleden die (ernstig) ziek zijn thuis of in de zorginstellingen en die behandelingen moeten doorstaan. Wilt u hen in uw gebeden gedenken.

Geboorte

'Welkom lief meisje' staat er vermeld op de geboortekaart van Maud Gerjanne Hemstede. Ze werd geboren op 23 april. Vanaf deze plaats feliciteren we de dankbare ouders Arjan en Trudy en zusje Eva en broertje Bas van harte met de geboorte van Maud en wensen het gezin Gods onmisbare zegen toe.

Een hartelijke groet,
Ds. Reijer de Bruijn

Wijkgemeente 2



Predikant: **Ds. K.A. Hazeleger**
✉ dshazeleger@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Scriba: **Dhr. J. van den Beukel**
✉ herv-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Rond de erediensten

Zondag 20 mei is het Eerste Pinksterdag. 's Morgens mag ik voorgaan in Vinkenbuurt, 's avonds in de gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.

's Morgens in Vinkenbuurt lezen we uit de Bijbel Handelingen 2:1-13 en Johannes 3:5-8. Thema van de dienst: 'Wij leven van de wind'. Omdat we ook een paar liederen zingen uit andere bundels, is er een gedrukte liturgie. 's Avonds in de Gereformeerde kerk lezen we opnieuw Handelingen 2:1-13, en daarna ook het vervolg vers 14-36. Tekst voor de verkondiging wordt waarschijnlijk het laatste vers, vers 36. Thema: 'De wind van voren'. Want ja, de wind van Pinksteren kan de boel ook flink opschudden... Op z'n tijd krijg ik het verzoek om 's avonds voor de dienst alvast een bekend lied te laten zingen. Daar lijkt deze dienst me wel geschikt voor. Dan weet u dat vast.

Na Eerste Pinksterdag komt Tweede Pinksterdag. De evangelisatiecommissie organiseert dan al jaren een Pinkstermeeting. Dit keer mag ik voorgaan. Thema van de Pinkstermeeting dit jaar: 'Samen in de Naam van Jezus'. Schriftlezing daarbij: Efeziërs 3:14-21. De groep Pelgrim zal voor ons spelen en zingen. De Pinkstermeeting is in het Hervormd Centrum. Welkom, jong en ouder! Tenslotte zondag 27 mei. Dan mag ik 's morgens voorgaan in Ommen. De dienst staat in het teken van afscheid, bevestiging en herbevestiging ambtsdragers. We zijn dankbaar voor het werk dat de ambtsdragers die afscheid nemen de afgelopen jaren hebben verricht. We zijn ook dankbaar dat er weer mensen zijn die bevestigd of herbevestigd worden. We hopen dat de dienst van 27 mei mensen helpt om het ambtswerk op een goede manier los te laten, of juist om het - weer - met (nieuwe) motivatie op te pakken. Ik kreeg vanuit de gemeente een mooie tekst aangereikt voor deze dienst. Het zijn de woorden van Jezus tot zijn leerlingen in Matteüs 5:16: 'Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.' Waarschijnlijk zal ik over die woorden preken. Na de dienst is er de gelegenheid de ambtsdragers in het Hervormd Centrum de hand te drukken. Dan is er ook koffie en thee. Mooi om elkaar ook dan nog even te ontmoeten!

Viering in het Laer

Vorig jaar zomer organiseerden we met vier kerken de Viering op de Vecht. We kregen het aanbod gebruik te maken van het ponton van het Festival op de Vecht en hebben dat aanbod dankbaar aangenomen! Na de viering was iedereen heel enthousiast. 'Dit moet vaker...'

Het goede nieuws: er komt een vervolg! Voor deze zomer kregen we de tuinen van Het Laer aangeboden. Op zondag 8 juli hopen we daar als gezamenlijke kerken een viering te organiseren. De viering begint om 14.30 uur. Na afloop is er weer gelegenheid voor ontmoeting. Meer informatie komt later. Maar voor nu: houd deze middag vast vrij! We hopen weer op veel mensen, en een mooie, feestelijke viering!

Tenslotte een hartelijke groet voor iedereen,
Ds. Karel Hazeleger

Van de kerkenraad: Wisseling ambtsdragers

Op zondag 27 mei zullen in wijk 2 een aantal ambtsdragers aftreden, nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en enkelen zullen worden herbevestigd, omdat zij hun termijn nog met één of meer jaren willen verlengen. Wij denken met dankbaarheid en waardering terug aan de tijd en inzet die de aftredende ambtsdragers in het kerkelijk werk hebben gestoken. De nieuw te bevestigen kerkenraadsleden wensen we inspiratie en kracht van Boven toe, evenals degenen die worden herbevestigd of gewoon hun lopende termijn voortzetten.

In het ambt worden bevestigd:
Mw. J. Dankelman
Mw. S. Kösters
Dhr. R.W. Stobbelaar
Mw. M. Vosjan-de Greef

Herbevestigd worden:
Dhr. F. Kampman
Mw. L.G. Kroon-Wijnbergen
Mw. J. Scheppink-van Pijkeren
Dhr. D. Zandman

Aftredend zijn:
Dhr. R. Horsman
Dhr. J. Keizer
Mw. T. Stobbelaar-Verhoek
Dhr. W. Visscher
Dhr. S. Wermink

Koos van den Beukel

Wijkgemeente 3



Predikant: Ds. J. de Haan
@CobydeHaan1
✉ dsdehaan@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m do, za, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Dhr. D.J. Hemstede
✉ herv-scriba-wk3@pkn-ommen.nl

I.v.m. vakantie zijn er geen berichten van ds. De Haan.

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. T. Abbes
Oosteinde 43, 7671 AR Vriezenveen
06-52573355
✉ tabbes@pkn-ommen.nl

PaKaN!



Activiteitenagenda

Mei
25 Proefavond 10'er club van 19.00 tot 20.30 uur in De Kern
27 CrossPointdienst in het Hervormd Centrum
Juni
24 CrossPointdienst in de Gereformeerde kerk Ommen

Activiteiten voor de agenda kunnen worden gemeld bij:
Fennie Bos

27 mei Aankondiging CrossPoint

Op deze zondag is er om 19.00 uur een CrossPointdienst in het Hervormd Centrum. Tijdens deze dienst zal Bert Konterman gaan spreken over het thema: Stressen met God. Bert is ex-profvoetballer, hij heeft onder andere gespeeld bij PEC Zwolle, Feyenoord, Vitesse en in het Nederlands Elftal. De band UP! verleent hun muzikale medewerking. Graag tot dan!

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen
Oldenhaghen
H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Gereformeerde kerk
29-04 Mw. A. v.d. Zwaag-Leideman
06-05 Dhr. H. Coenraadts
Dhr. W. Westerhuis

Witharen gebouw Irene
29-04 Dhr. J. Hoekman
06-05 Dhr. Jaspers

Hervormde gemeente
06-05 Dhr. Reijne
Mw. Sikken-Moddejonge

13-05 Dhr. A. Bolks
Dhr. L. Schippers

Vinkenbuurt
29-04 Dhr. J. Reurink
06-05 Mw. M. Runhart-Runhart

Bedankt

Lieve mensen in Witharen en Ommen. Mede namens mijn man wil ik u (jullie) allen bedanken voor de bloemen en de vele kaarten die ik heb gekregen thuis en in het ziekenhuis. Het deed mij heel goed in die moeilijke periode.

Jansje Petter-Teunissen

Dank

Na drie maand opgenomen te zijn geweest in het Isalaziekenhuis en revalidatiecentrum IJsselheem in Zwolle, ben ik inmiddels drie weken thuis Ik wil alle lieve mensen bedanken voor de muur van gebed om mij heen die voelbaar was. En voor alle kaarten en telefoontjes. Deze dingen hebben mij gedragen en mij geholpen en de kracht gegeven die ik nodig had om weer te komen waar ik nu ben. Heel hartelijk dank daarvoor.

Corry Langhout.



Gereformeerde kerk

26 mei Feestelijke heropening Gebouw Irene, Witharen

Gebouw Irene in Witharen is verbouwd. De entree is vernieuwd, de keuken is uitgebreid en het gebouw is toegankelijk gemaakt voor minder validen. Wij zijn de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet enorm dankbaar. Dankzij alle vrijwilligers, vele fondsen en sponsors is gebouw Irene mooier en toegankelijker gemaakt. Hiermee is gebouw Irene weer klaar voor de toekomst, zodat nog meer mensen van alle leeftijden hier elkaar kunnen ontmoeten. De feestelijke heropening zal worden gedaan door wethouder Ko Scheele, op zaterdagmiddag 26 mei om 15.00-17.00 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en samen met ons te proosten op het mooie resultaat. We willen er een gezellige middag van maken met een hapje en een drankje, een rondleiding, verloting en een springkussen. Graag tot zaterdag 26 mei!

Namens het bestuur,
Vereniging Gebouw Irene

Collecten

08-04	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 343,15	€ 323,07
Witharen	71,80	56,40
Kerk. geb.		221,90
Gebouw Irene		52,45

15-04	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 409,55	€ 322,00
Witharen	75,99	52,40
Kerk. geb.		241,89
Gebouw Irene		54,32

22-04	Diaconie	Kerk
Ommen	€ 346,66	€ 308,50
Witharen	52,90	47,55
Kerk. geb.		195,02
Gebouw Irene		40,15

Crosspoint 22-04 € 90,32

Giften

Voor World Servants
€ 19,00 via ds. Jelsma

Hartelijk dank



Hervormde gemeente

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

29-04	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 182,42	€ 189,20	€ 156,12
Vinkenbuurt	21,35	22,20	
Kerk Vinkenbuurt	22,20		

06-05	Kerk	Diaconie/ZWO	Kerk. geb.
Ommen	€ 250,40	€ 292,53	€ 251,15
Vinkenbuurt	20,30	20,25	
Kerk Vinkenbuurt	21,15		
Zendingsbussen Ommen april		€ 588,32	

Giften

Voor de kerk
€ 5,00 en € 10,00 via ouderling dhr. J. Sterken
2x € 5,00 via pastoraal ouderling mw. G. Vogelzang-Lindeboom
3x € 10,00 via ds. K.A. Hazeleger
€ 20,00 via bezoekermedewerker dhr. M. Hemstede

Voor koffiedrinken Hervormd Centrum
€ 20,00 via kerkelijk bureau

H.V.D. wijk 1
€ 20,00

Hartelijk dank



Vorming

De Commissie Vorming heeft in het verleden talloze oproepen geplaatst in Kerkvensters om meer commissieleden er bij te krijgen. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat mogen leiden. Er zijn minstens 4 mensen nodig en er zijn er nu maar 2, die ook nog eens zeer beperkt inzetbaar zijn. Dit heeft tot gevolg

dat er een aantal werkzaamheden niet meer kan worden uitgevoerd. Eén van die werkzaamheden, dat veel werk kost, is de Gele Katern dat elk jaar aan het begin van het seizoen verschijnt in augustus. In de Gele Katern stonden alle activiteiten van het nieuwe seizoen keurig op datum opgesomd. Daarbij stond per activiteit een korte beschrijving. Veel mensen maakten aan de hand daarvan een aantekening in de agenda, of schreven zich alvast in voor b.v. een gesprekskring of een voorstelling. Geen Gele Katern dus dit jaar. Mededelingen over op handen zijnde kerkelijke activiteiten zullen voortaan gedurende het jaar in de stukjes van de predikanten te vinden zijn, of onder het kopje Vorming in Kerkvensters. Goed in de gaten houden dus.

Joop Luik

De Nieuwe Romeinengroep

Afgelopen seizoen hebben we onder leiding van ds. Hazeleger het 2^e gedeelte van de brief van Paulus aan de Romeinen behandeld. In een gemêleerd gezelschap begonnen we toch wel weer vol verwachting aan de hoofdstukken 9 t/m 16. Het verrassende in de eerste 8 hoofdstukken van Paulus' brief had ons zeker aangezet om de volgende hoofdstukken met belangstelling te lezen en de uitleg daarvan te krijgen. Het voorbereidende werk van de dominee met vragen en uitgewerkt studiemateriaal was een belangrijke bijdrage aan de eigen inbreng van onze groep. De eigen inbreng bestond uit verrassende vragen en opmerkingen. Heel bijzonder de lef en het respect van de mensen naar elkaar toe! Er werden ook verschillende bijbelvertalingen bijgehaald en dat leverde ook mooie dingen op. De vrijheid die soms ook in vertalingen zit kwam geregeld naar voren. Ds. Hazeleger vatte de hoofdstukken 9-11 als volgt samen: Paulus antwoordt daar dat God Israël opnieuw definieert. God maakt onderscheid binnen Israël zelf. Dat zie je al in de Schriften van het Oude Testament. God is daar helemaal vrij in. Je proeft in dit gedeelte de spanning tussen de verantwoordelijkheid van de mens en aan de andere kant de vrijmacht van God. Paulus kiest niet en laat beide staan. Hoofdstuk 10 vers 1a schilderde de ongehoorzaamheid van Israël en of God zich niet afkeerde tegen Israël. De uitleg die we hier krijgen is dat Paulus zelf het voorbeeld is en dat het dus niet het geval is! Het woord 'genade' komt weer naar voren zoals dit een centraal thema in de hele brief is. Mooie gesprekken over 'via de werken' en de 'genade' levert ons deze avond op.

Hoofdstuk 12 levert vele mooie gesprekstof op voor hoe je met elkaar gemeente kunt zijn.

Paulus noemt hier de afzonderlijke genade gaven op:

- Profetie in overeenstemming met (het) geloof.
- Bijstand verlenen (Griek; 'diakonia')
- Onderwijzen (van het geloof)
- Troosten (of: bemoedigen/vermanen)
- Weggeven (of: uitdelen)
- Leiding geven.
- Barmhartig zijn.

In vers 10 staat zelfs....gemeenteleden liefhebben als familieleden!

In Romeinen 13 gaat het over de oproep van Paulus het gezag van de overheid te erkennen. Wat kunnen we met de te verwachten wederkomst in ons hedendaagse leven, zeker daar die nu al zo lang op zich laat wachten.

We kwamen pittig met elkaar in gesprek en waren blij met de handvaten die we hierbij kregen van onze 'voorzitter'.

In hoofdstuk 14 hebben we het over 'zwak gelovigen' en 'sterken'. Ook gaat het in dit hoofdstuk over 'feestdagen'. Het leverde bijzondere inzichten op waar bij ruimte geven aan elkaar wel heel belangrijk is.

Hoofdstuk 15 gebruikt Paulus om aan te geven hoe belangrijk en leerzaam de Geschriften uit het Oude Testament zijn. Paulus geeft aan dat God gekomen is voor Joden en heidenen.

Boeiende gesprekken die ons als groep nog eens duidelijk maakt hoe 'trouw' God is naar Joden aan zijn beloften en zijn 'barmhartigheid' naar die 'heidenen' (ons!) zelf. Hoofdstuk 16 'Met de groeten aan' en de daarbij genoemde namen verrast de Romeinengespreksgroep, wat ons niet verwachte mooie gesprekken oplevert....

Ds. Hazeleger weet met zijn voorstudie over dit hoofdstuk over 'de groeten doen aan' ons veel verrassende dingen te vertellen en de groep gaat hier helemaal in mee met de inzichten die daar uit voortvloeien! Heel bijzonder!

We hadden als groep niet verwacht Paulus in zijn Romeinenbrief zo veel bij en in ons eigen geloofsleven zou los maken. Bij deze doet de Nieuwe Romeinen groep aan ieder de groeten en bedanken we ds. Hazeleger voor zijn prettige en deskundige leiding. Graag tot een volgende keer.

Herman



Algemeen (kerkelijke) berichten

Regionaal

1 en 2 juni de nacht van gebed

Misschien rijst bij u de vraag ook weleens: 'Waarom zou ik bidden voor vervolgte christenen?'. Eigenlijk is het antwoord heel makkelijk: omdat vervolgte christenen er zelf om vragen. Zij beseffen dat ze juist door gebed van anderen kracht ontvangen om vol te houden. Ze vragen echter nooit of het lijden mag stoppen. De Kerk groeit door de verdrukking heen. Dat weten ze. Daarom is de steun van andere christenen zo belangrijk. We zijn allemaal deel van één Lichaam. U kunt voor hen bidden. Uw gebed heeft impact.

Tijdens de Nacht van Gebed bidden vele christenen in Nederland en België voor de Vervolgde Kerk. Al is het bidden in de nacht voor de één misschien een uitdaging en voor anderen een offer. Toch zijn er goede redenen denkbaar waarom we als christenen ook 's nachts zouden kunnen bidden. Hieronder vindt u zeven redenen om 's nachts te bidden:

-Laten we beginnen met de Bijbel. Daarin staat verschillende keren de aansporing om onophoudelijk te bidden, bijvoorbeeld in Romeinen 12:12. Dus ook 's nachts, terwijl veel mensen om je heen op één oor liggen.

- 's Nachts wordt u niet gestoord door telefoon, geluiden van buiten of uw dagelijkse beslommingen. De nacht is dus bij uitstek het moment om je even terug te trekken in de stilte, je te concentreren en te bidden.

-Veel vervolgte christenen hebben het juist 's nachts moeilijk. Hoe kom je de nacht door als het voortdurend aan je knaagt dat je onterecht vastzit en je familie thuis op je wacht? De twijfel slaat toe. Waar doe ik het allemaal voor? Is God er wel? Door 's nachts te bidden, staan we naast vervolgte christenen op het moment dat zij het heel zwaar hebben.

-Door 's nachts op te blijven, brengt u een offer. Als u 's nachts uw ogen dichtdoet, denkt uw lichaam normaal gesproken dat het mag gaan slapen. Tijdens de Nacht van Gebed zult u dat ook zeker hebben als u uw ogen sluit om te bidden. Er zitten moeilijke uurtjes tussen, u zult soms moeten vechten tegen de slaap. God is nooit verplicht om onze gebeden te verhoren, maar Hij geniet ervan als wij Hem ernstig zoeken.

-Bid eens anders dan u gewend bent. 's Nachts bidden is een heel bijzondere ervaring. Met de verschillende gebedsvormen tijdens de Nacht van Gebed en door te bidden in verschillende groepen, kunt u uw gebedsleven een nieuwe impuls geven.

-We profiteren van een tijdsverschil. Als de Nacht van Gebed in Nederland en België begint, worden de gevangenen in de werkkampen in Noord-Korea gewekt om weer een dag lang zware arbeid te verrichten. Ook andere vervolgte christenen in het verre Oosten worden dan wakker.

Veel Bijbelse figuren baden 's nachts. Jezus trok zich terug om de hele nacht te bidden (Lucas 6:12). Paulus en Silas gingen om middernacht in de gevangenis in gebed (Handelingen 16:25) en

de gemeente van Petrus bleef 's nachts vol vuur bidden toen Petrus gevangen zat (Handelingen 12:5). Enkele belangrijke voorbeelden uit de Bijbel van gelovigen, die de nacht bij uitstek geschikt vonden om zich tot God te wenden. In de nacht van vrijdag 1 juni op zaterdag 2 juni aan de van Ruisdaelstraat 31. Vanaf 21.00 uur. ✉ www.nachtvangebbed.nl Wilt u meer informatie? Rob en Christien de Jonge

Tussenjaar



Ben je toe aan een break? Weet je nog niet wat je moet gaan studeren? Wil je graag een tijdje iets voor een ander doen? Denk dan eens aan een diaconaal jaar in de Herberg. Samen

met een paar andere jongeren leer je waardevolle dingen. Heel praktisch: maaltijden bereiden, receptiewerk, huishoudelijk werk en andere dingen die passen bij jou. Maar ook leer je omgaan met mensen, samenwerken, en jezelf beter kennen. Je levert een belangrijke bijdrage aan het werk van de Herberg en bent bezig met je eigen (geloofs)vorming. Een unieke kans.

✉ www.pdcdeHerberg.nl

Uniek vakantiewerk voor jongeren vanaf 15 jaar

Wil jij wel eens iets bijzonders doen in je vakantie? Geef je dan op voor twee weken vakantiewerk in de maanden juli en augustus. Het is een unieke kans om veel te leren, plezier te maken met andere jongeren en zinvol bezig te zijn.

Naast een 36-urige werkweek is er tijd genoeg om te winkelen in Arnhem, te ontspannen in de omgeving of lekker met anderen te chillen in de eigen huiskamer in het Koetshuis.

✉ www.pdcdeherberg.nl



Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken voor Zijn Heilige Geest die beschikbaar is voor een ieder die gelooft dat Jezus voor zijn/haar zonden is gestorven en opgestaan.



Laten we bidden dat we vervuld mogen worden met de Heilige Geest en Gods kracht in ons leven zichtbaar mag zijn.



Laten we bidden dat we door de kracht van de Heilige Geest in staat zullen zijn om een ieder te vergeven als ons iets is aangedaan.



Laten we bidden om Gods nabijheid voor mensen die zich eenzaam voelen. Bid dat wij zelf ook zullen omzien naar de mensen die God in onze gedachten brengt.



Laten we bidden dat een ieder Gods liefde en nabijheid zo duidelijk mag ervaren in het leven dat geloven 'zeker weten' wordt.



Laten we God danken voor de vele mooie activiteiten voor jong en oud die de afgelopen tijd mochten plaatsvinden in de gemeente.



Laten we bidden om vrijmoedigheid om ons geloof te delen met de mensen om ons heen. Bid hierbij om

wijsheid en fijngevoeligheid van God om de juiste woorden te spreken.



Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de nieuw op te zetten Tienerclub in de gemeente. Dat het voor de tieners een plek wordt waar ze God, elkaar en zichzelf beter mogen leren kennen.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende

✉ gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 1 juni.

De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 22 mei voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail of cd bij:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in te worden ingeleverd.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,00 per cm hoogte

Eindredactie Kerkvensters

Redactieruimte De Kern ☎ 463928

☎ bereikbaar: donderdag 24 mei van 19.00 – 19.30 uur

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 - 20.00 uur ☎ 463928

Website

PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. J.W. Schinkelshoek

1^{ste} Scriba: Vacant

✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206

Koster-beheerder: Dhr. L. Jaspers

✉ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Ma, t/m do: 09.00 - 12.00 uur

Dinsdag: koffie inloop van 09.30 - 11.00 uur

Donderdag: Kernactief van 09.30 - 11.30 uur

Zaterdag: 09.30 - 11.00 uur

Zaterdag: koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur

Zondag: voor, tijdens of na de diensten

7 dagen 24 uur per dag via email.

Gebouw Irene

Koster: Dhr. M. Siebelink

✉ witharen@pkn-ommen.nl

Algemene Kerkenraad

Praeses: Dhr. L. van den Berg
1^{ste} Scriba: Mw. L.J.J. Thörig-Bakker
✉ herv-scriba-ak@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338
Mw. A.A. Makkinga
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur
✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Mw. A. Minkjan ☎ 456044 ☎ 06-23768478
✉ hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdag koffie drinken
van 10.00 tot 11.30 uur.